

"Öğretm<mark>enler mu</mark>m gibidir. Kendisi tükenirken etrafını aydınlatır"











## Öğretmenim Dergisi

## ve Öğretmenler Günü

Hüsnüye GÜNDÜZ



Dergimizin tüm kadroları öğretmenliğin kutsiyetini, önemini ve basöğretmenin isaret ettiği cağdaslığın. yolunun eğitimden geçtiğinin bilincinde olduklarından

olsa gerek, özellikle bu Öğretmenler Günü özel sayımızda ayrı bir heyecanla calıstık. Dergimizin site adresi olan www.ogretmenimdergisi.com adresinden teşekkür ettik ama bir kez de buradan teşekkür ediyoruz. Bize yer veren ulusal basın ve yerel basın mensuplarına, internet haberleri ile duyurumuzu yapan internet habercilerine, sosyal medya paylasımcılarına, bizi abone- ilan ve reklam ile destekleyen başta Hamidiye Kaynak Suları olmak üzere tüm reklam verenlerimize, öğretmenlik söz konusu olunca eline kalemi alıp korkusuzca yazan tüm öğretmen kökenli olan ve olmayan vazar dostlarımıza, internet savfamızdan bize başvurup "size abone olmak istivoruz" diverek bizim tarafsız ve bağımsız vavıncılığımıza katkıda bulunan tanıdık, tanımadık bütün dostlara vürekten, icten ve en samimi duvgularımızla tesekkür ederken hemen belirtelim ki; dergimizin 56, savısında yer veremediğimiz yazıları arşivimizde bekletiyor, yeri ve zamanı geldiğinde kullanacağımızı buradan yazı sahiplerine duyuruyoruz. Öğretmenin, Öğretmenler Günü bir farklı oluyor. O gün telefonlar hiç susmuyor ve öğretmen olarak anımsamakta zorlandığınız öğrencilerinizin siz aradıklarında 30-35 ve hatta 40 yıl geriye gidiyor, gençleşiyorsunuz ve apayrı bir heyecan ve özlemle o günlere dalıp gidiyorsunuz.

Biz üzerimize düseni yapıp, vicdani sorumluluğumuzu verine getirdik ve gönül rahatlığı ile genç meslektaslarımızı izliyor ve Öğretmenler Günü'nde. öğretmenler tarafından aranmanın ve gün kutlanmasının apayrı bir lezzet ve doyumsuz bir tat olduğunu belirterek hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla.



## Savgideğer Öğretmenim.

Dünyada hangi ülkeye gidersek gidelim, hangi kültürü incelersek inceleyelim, öğretmenlik kadar saygın başka bir mesleğin olmadığını görürüz. İnsana ve insanlığa bu denli emeği geçen başka bir meslek yoktur. Bugün her birimiz öğretmenlerimizden aldığımız bilgilerle gerek iş, gerekse sosyal hayatımızda kendimizi ifade etme olanağı buluyoruz. Bu nedenle

her vıl 24 Kasım'da Öğretmenler Günü'nü kutlarken aslında toplumdaki değerli insanların her günü ve her anında kutsal öğretmenlerimizin emeği, göz muru ve vüreğini hissediyoruz.

Başarılı, güvenilir, algısı yüksek gelecek nesillerin oluşmasında, sağlıklı bir toplumun varatılmasın en büyük ve temel pay hic kuskusuz öğretmenlerindir. Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün de altını çizdiği gibi; "Gelecek nesiller, öğretmenlerin eseridir". Bu nedenle yeni nesilleri bilgi ve disiplinle yoğuran, şekillendiren öğretmenlerimiz geleceğimizi emanet edeceğimiz gençliğin mimarlarıdır.

Öğretmen; bilgidir, deneyimdir ve her seyden önemlisi sevgidir. Öğretmen, toplumsal sermayemiz ve geleceğimizin güvencesidir. Bu nedenle kutsal öğretmenlik mesleğini diğer mesleklerden ayıran en temel ve belirgin özellik, yetiştirilen ürünün geleceğin insanı olmasıdır. Ülkemizin dört bir yanında, nerede ve hangi koşulda olursa olsun kutsal

mesleklerini yapmaya çalışan, geleceğimizin mimarları öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluvor, gönülden sevgi ve sükranlarımı sunuyorum.

> Hüsevin Öztürk Türkiye Moda ve Hazır Giyim Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı

## **ICINDEKILER**

Öğretmenim Dergisi ve Öğretmenler Günü	1
Sevgili Öğretmenim	
33 YIL ÖNCEKİ ÖĞRENCİLER ÖĞRETMENLERİNİ BULDU	2
ATATÜRKÇÜ ÖĞRETMEN	2
MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜNÜN KALEMINDEN 24 KASIM	3
NASIL BİR ÖĞRETMEN?	4
ÖZEL İRFAN EĞİTİM KURUMLARINDAN BİR OKUL DAHA	5
COŞKUN EĞİTİM KURUMLARI	6
"PATRON HASTANESI DEĞİLİZ "	8
WHISKAS HAYVANSEVERLERINYÜREĞNE SU SERPTI	9
MAS ADINA GENEL MÜDÜR SALİH KARABULUT	10
HAMİDİYE, HELAL GIDA SERTİFİKASINA SAHİP SEKTÖRDE	dlux
FİRMA	
ÖĞRETMENLER TOPLUMUN CAN DAMARIDIR	12
ÖÖĞÖĞRETÖĞRETMENÖĞRETMENİM	13
IŞTE ÖĞRETMEN!	14
ÇAĞIN ÖĞRETMEN MODELİ	15
Sadece gül, konuşabilseydi öğretmen olabilirdi; tüm dike	
rağmen	
ÖĞRETMEN OLMAK BİR BAŞKA	
Şirler	
Öğretmenler Günündeki Büyük Sürpriz	
BÜTÜNLEMEYE KALMAK İSTEYEN ÖĞRENCİ	22
Şiirler	23
Şiirler	24
Şiirler	29
BARIŞ ÖĞRETMENİM BİR İNCİ HARİKASI	26
ÇELİK RADYO TAMİR EVİ	20
24 KASIM	30
BEKLENEN HAYALLER	31
warmen.	

## ÖĞRETMENİM DERGİSİ

Aralık 2012 - Yıl 5 - Sayı 56

İmtiyaz Sahibi ve Yazı İşleri Müdürü: Hüsnüye GÜNDÜZ Genel Yavın Yönenmeni: Ayhan Adnan GÜNDÜZ Kügükçekmece Bölge Temsilcisi: Erhan SARI Mersin Bölge Temsiloisi: Ahmot CIRIM Bawramaaşa Bölge Temsiloisi: Aytulu KİRAZDALI ıgazin ve Sosval Haberler Şefi: Organizatör Ahmet BAŞAR Reklam ve Halkia İlişkiler Müdürü: Banş KVILCIM Kültür Sanst Yöngemeni: Nihal ERBAKAN Genel Asistan: Aygo OZDEMÍR Grafik Tasarım: Özgür YURTTAŞ



Baske: Kardeşler Matbaa Teknik Hazırlık: Öğretmenim Dergisi Teknik Servisi Advas: Yavuz Solim Cad. Ertan Algili Ap. No:11/4 Fatih/ISTANBUL - Tel: (212) 531 02 05 - 0555 961 38 61 - GSM 0505 831 19 80 - 0533 459 57 92 Abonelik Koşulları

Tefrikalı Yıllık Abonelik: 185.00 TL

Banka Hesaa Nolan: Hesap Sahibi: Hüsniye Gündüz veya Öğretmenim Dergisi

Türkiye iş Bankası Yavuz Solim Şubesi: 1079 - 0395623 Türkiyo İş Bankası IBAN: TR 41 000 64 00000 11079 0395623 Yapı Kredi Bankası Malta Şubesi: Şube Kod: 224 Hesap No: 855 79 809 Yapı Kredi Bankası IBAN: TR 32 0006 7010 0000 00855 79 809 Mail lietişin: ogretmenindergisi@gmail.com - ogretmenimdergisi@mynet.co



## EN GÜZEL ÖĞRETMENLER GÜNÜ HEDİYESİ

## 33 YIL ÖNCEKİ ÖĞRENCİLER ÖĞRETMENLERİNİ BULDU

Öğretmenim Dergisi /İstanbul

Öğretmenim Dergisi bir öğretmen kuruluşu. Kurucusu, genel yayın yönetmeni, yazzişleri kadrosu ve çalışanlarının ezici sayıdaki çoğunluğu ya öğretmen ya da öğretmen kökenli.

Geçtiğimiz günlerde dergimiz genel yayın yönemeni Adnan Gündüz'ün öğremmenliğe başladığı 30 Kasım 1977 tarihinde stajyer müdür yetkili olarak atandığı ve Türk Bayrağını bizzat kendisi çekerek açtığı ilk ökulundan 3 öğrecisi, üniversite öğrencisi, ocuklarıyla öğremmelerin buldular. Yaşar – Metin – Muzaffer BOZ-MA isimli üç öğrenci üniversite çağındaki çocuklarıyla beraber 33 yıl önce kendilerini okutan öğretmenleri Adnan Gündüz ile karşılaştıklarında duygusal anlar yaşadılar.

O zaman ayrılmamış haliyle Zonguldalı ili Karabük ilçesi Keyfallar Köyü 'nden olan öğrencileriyle kısa da olsa hasret gideren Adnan Gündüz ve öğrencilerinin ortak komıştıkları tek kom Karabük-Yenice ve Keyfallar Köyü idi. Köyde yaşayan ve anımısdığı bütün öğrencileri ile buluştuğu öğrencilerin ortak anısı ise "Adnan Gündüz'ün okula ilk okul sıralarını alırken eski sıralara yaptığı itiraz ile okula verilen bir daktilonun öğrenciler tarafından bozulması sonucu takınılan tavır oldu."

Kahkahalar eşliğinde ve zaman zaman öğretmen Adnan Gündüz'ün buğulanıp da dalgımlaştığı anlarda ise öğrencilerin çocukları imdada yetişerek "babalarının öğrenciliklerini, babalarının öğretmenlerine sormaları" dalgınlaşan yüzleri gülimsetti

#### ÖZGE RAMAZANOĞLU / ÖZEL DUYGU HASTANESI

24 Kasım, eğitim tarihinde 'Öğretmenler Günü' olarak seçkin yerini almıştır.24 Kasım, Türk öğretmenlerinin şeref günü, onlara olan saygıyı yenileme, onların yüceliğini anma günüdür.

Ulu önder Atatütik . Benim sali anlahlacak yamm. öğremenliğimdir. Topluma , milletime ben öğretimenlik yapabiliyorsam , beni onunla anlatını Yoksa kazandığım zaferler , yapıbğım öteki işlerle beni anlarımanız pek önemli değildir 'sözleriyle savaş meydanlarında en güçlü düşman ordularına karşı zaferlerden, bir ulusu yok olmaktan kurtarışıyla dünyanın takdirini kazanınış ; ününden değil de öğretmenlik vannın anlatılmasını istemekle . öğretmenlerin toplumları yücelttiğini vurgulamıştır.Onun içindir ki Ulu önder Atatürk . 25 Temmuz 1924 tarihinde Öğretmenler Birliği Kongresinde, 'Öğretmenler . veni nesil sizin eseriniz olacaktır' diyerek öğretmene en büyük ve en serefli görevi vermistir. Öğretmenlerimizin toplumuzdaki önem ve değerini anlamak , öğretmen ve öğrenciler arasındaki sevgi , savgı bağlarını kuvvetlendirmek, emekli öğretmenleri onurlandırmak . vefat etmis olan öğretmenlerimizi savgı ile anmak , mesleğe yeni katılan öğretmenlere mesleklerinin yüceliğini anlatabilmek amacı ile büyük önder Atatürk 'ün ' Millet



Mektepleri' Başöğretmenliğini kabul ettiği 24 Kasım günü, okullarımızda 'Öğretmenler Günü' olarak kutlanır.

Bizler de ÖZEL DUYGU HAS-TANESI ailesi olarak saygıdeğer öğretmenlerimizin Öğretmenler Gününü kutlar, bu anlamlı günde tüm öğretmenlerimize güzellikler dileriz İviki yarsınız.



#### MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜNÜN KALEMINDEN 24 KASIM

## "Büyük İnsanların Başarısının Arkasında Mutlak Öğretmenleri Vardır."

Yazan: Kenan KIRALİ / Bayrampaşa İlçe Milli Eğitim Müdürü

Büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 24 Kasun 1928 Millet Mektepleri Başöğretmenliğini kabul ettikleri gün 1981 yılından iribaren her yıl Öğretmenler Günü olarak kutlanmaktadır. Bu sebeple bu günde İnsanlık tarihinin en anlamlı ve ölümsüz mesleği olan "Öğretmenler Güninü" kutluvoruz.

Sizler, mesleklerin en onurlusunu seçen, hizmetlerin en kutsalını üstlenen kişilersiniz. Türkiye'nin geleceğinde söz sahibi olacak bu güzel ülkemizin geleceğini emanet edebileceğimiz nesilleri yetiştirme gibi birvük bir sorumluluğunuz vardır.

En dégerii varhigumz olan çocukiamuza, biyük bir giwen duygusıylasizlere emanet ediyoruz. Onlar Attürk İlke ve İnkalâplarından ödin vermeksizin eğitimin genel amaçları doğrulusunda milli ve manevi değerlerimize bağlı, aydın fikirli, çağdaş düşünceli, sorumlaluk duygun gelipmiş kişiler olarak yetiştirceğimize içtenlikle inamyor ve sizlere giveniyoruz.

Türk Bayrağının dalgalandığı her yerde bin bir güçlük ve sıkıntı içinde görevini canla başla yerine getirip, ülkesini, milletini ve bayrağını seven insanlar yetiştiren Öğretmenin, manevi doyumluluğu çok önemlidir.

Şunu hiçbir zaman unutmamak gerekir ki "öğretmenlik" maddi bakımdan tatmin isteyenlerin mesleği olarak düşümülemez. Öğretmenlik "Yüksek İdeal" sahiplerinin tatmin olacağı bir meslek olarak düşümülmektedir.

Öğretmen; idealisttir, öğreticidir, velidir, bir arkadaştır, sırdaş ve dosttur, rehber ve örnektir, çok okuvan ve okutandır.

Bilhassa İlköğretim çağında olmak üzere, her insanın unutamadığı öğretmenleri olmuştur. Ayrılık zamanlan akan yaşlar bunun bir kanıtıdır.

Tarih de büyük insanların başarısının arkasında mutlak öğretmenleri vardır. Fatih Sultan Mehmet Han'ın Akşemsettin, Molla Gürani, Mustafa Kemal Atatürk'ün Kemal Öğretmen başarılarındaki ekili işimlerdir

Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Muallimler Birtiği Kongresi nde öğermemliğin ve öğretmen kişiliğinin önemini şöyle anlatmıştır. Öğertmenler, Veni Nesil Sizin Eseriniz Olacaktır. Sizin başarınız Cumhuriyetin başarısı olacaktır. Cumhuriyeti sizden fikri hür, yicdan hür, irfanı hür nesiller istemektedir.

Ben Ögretmen Olmak İstiyorum. Ben Şairimin Misralarında Dil, Genç Kızımın Gergefinde Nakış Nakış Gül,

Aşığımın Sazında Tel Öpülesi Bir El Olmak İstiyorum; Ben Öğretmen Olmak İstiyorum.

Göreve yeni başlayan sevgili öğretmen arkadaşlar, her gün kendinizi yenileyeceksiniz. Öğrenci, öğretmenini örnek alır. Onlara iyi örnek olumuz. Onlara kendinizi sevdiriniz ki gelecek nesiller öğretmenleri sev-



sin. Onları iyi yetiştirin ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti arzu edilen dünya milletleri platformundaki yerini alsın.

Mayan Yoğrulmuştur İlim Teknik Fen İle Hatırlanmana Olmasın 24 Kasımlar

Vesile, Üç yüz altmış beş Gün Altı Saat

Azdır Bile, Seni Kelimelerle Anlatamam ÖĞ-RETMENÎM.

Başta Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere camiamuzdan ebediyete intikal eden Merhum Öğretmenlerimzi rahmetle amyor. Emekliki nedeniyle gönümizde yaşatığımız büyüklerimize sağılık ve mutluklar dilyorum. Öğretmenlikiren emekli olunmaz. Onların ışığından hep aydınlanmak istelimizi ifade ediyorum

Bu duygu ve düşüncelerle Öğretmenler Gününü kutluyor Sevgi ve Savgılar sunuvorum.



İcadı yapan mucidi, binayı yapan mimarı, şiiri yazan şairi, kitabı yazan yazarı yetiştiren mutlaka bir öğretmendir. Dünyanın en kutsal mesleğiğinin öğretmenler Günü kutla olsun.

> Semra Hülakü SPR Medya

## NASIL BİR ÖĞRETMEN?

Umut KUZU / Fatih İlçe Milli Eğitim Sube Müdürü

Öğretmen denince aklımıza: bilgi veren, okuyan,öğrenmeye açık,öğrendiklerini paylaşmak isteyen ,kendisini sürekli yenileyen, değişen ve gelişen teknolojiye ayak uydurabilen, öğrencilerle ve cevresindeki insanlarla sağlıklı iletişim kurabilen insan gelmektedir. Öğretmenler. yeni durum ve ortamlara uyum sağlayabilmeli, planlı çalışma alışkanlığını kazanabilmeli, boş zamanlarını vararlı bir sekilde değerlendirebilmeli, kendine ve başkalarına güvenebilmeli, başkalarını istek ve dikkatle dinleyebilmeli, ferdi girişimde bulunup, bunu başarı ile sürdürebilmeli kendilerini anlavabilmeli, veteneklerini geliştirebilmeli ve bunu toplum vararına kullanabilmelidir. Ayrıca kendi görüşlerini baskalarına etkili bir sekilde anlatabilmeli, farklı görüs, anlayış ve çalışmaları hoşgörü ile karşılayabilmeli, sosyal ilişkilerinde anlayışlı, saygılı ve ölçülü olabilmelidir. Bilgi, tecrübe ve becerilerini öğrencileriyle paylaşan öğretmenler, hem sevgi, hem de saygı görürler. Öğrencilerinin basarısı onların basarısıdır. Paylaşamayan, ikram edeme-



yen, başarı ve itibar dağıtamayan öğretmenlerin mesleklerinde başarılı olmaları mümkün değildir. Bir insanın tevazusundan nasibi ne ise insanlık derecesi de o kadardır.

Biz öğretmenler, öğretmenlik hakkında her şeyi bildiğimizi düşünür, kimseden öğrenecek bir şey olmadığına inanırız. Belki de bunun sebebi "Ben bu işin yıllarca içindeyim veya bu işin eğitimini aldım" diye düşünüyor olmamızdandır. Fakat aradan geçen yıllar bize, öğreneceğimiz çok seyin olduğunu gösterir, bazen bazı sevleri bir öğretmen arkadaşımızdan veva bir velimizden, bazen de öğrencilerimizden öğrenmeye başlarız ve o zaman anlarız ki: Öğrenecek çok şey var... Öğretmenliğimin ilk aylarında hep ben konusurdum. Öğrencilerimi fazla konusturmazdım. Aslında onları konuşturmadan onların dünyalarına girmenin mümkün olmadığını kısa zamanda öğrendim. Öğrencilerimden çok şey öğrendim. İkna edilmeden hiçbir sev vapmak istemediklerini, her sevin benim istedižim gibi olmayacağını ve onların duygu ve düşüncelerini saçma bulmamayı öğrendim. Onlar bu ülkenin gelecekleri; ama geleceklerini nasıl kuracaklarını bilmiyorlar. Ellerinden tutacak birilerini aradıklarını öğrendim.Ovsa İlk günden bildiğim tek şey ; Bu ülkenin geleceği ve umudu olan öğrencilerimizin ellerinden ancak eli öpülesi öğretmenlerin tutabileceği... Saygılarımla



"En büyük savaş, cahilliğe karşı yapılan savaştır."

K. atotusk

## Milli Eğitim Bakanı ve Protokol Açılış İçin Buluştu

## ZEL REAN EĞITIM KURUMLARI BİR DKÜL QALA

## Öğretmenim Dergisi/İstanbul

Özel İrfan Eğitim Kurumları; Ümraniye Madenler İrfan İlkokulu ve Ortaokulu'nun resmi açılış törenine Milli Eğitim Bakam PROFDR. ÖMER DİNÇER, İstanbul Valisi HÜSEYİN AVNİ

MUTLU ve Kaymakam, İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Muammer Yıldız ve İlçe Milli Eğitim Müdürleri, belediye başkanları ve çok sayıda davetli katıldı.

En değerli yatırımın insana yapılan yatırım olduğunun bilincinde olan İrfan Eğitim

Kurumu öğretmenleri, "değerlerimizle donanan, modernliği kuşanan ve iki dünyayı imara odaklanmış bir İRFAN NESLİ yetiştirmek için bir kez daha ve bu okulumuzda da görevimizin başında sorumluluklarımızın bilincindeviz" dediler. 1998 yılında Ümraniye Atakent Mahallesi'nde İlköğretim Okulu'nun açılmasıyla eğitim hayatına başlayan İrfan Koleji, 2009 yılında açtığı ÜMRANİYE ANA-OKULLARI ve resmi olarak

E 10. 10 E

OKULLARI ve resmolarak

açılışı yapılan ÜMRANİYE MA-DENLER İRFAN İLKOKULU VE ORTAOKULU ile ülkemize bilim, kültür ve sanat alanında yön verecek öğrenciler yetiştirmek için her geçen gün halkayı genişletmeye devam etmekte. Eğitim hayatına 15 yıllık tecrübe ile devam eden MADENLER İRFAN İLKOKULU VE ORTA-OKULU'NUN kapalı kullanım alanı 14 bin metrekareden oluşmakta.

Bünyesinde; 26 adet derslik, 2 adet özel ders salonu, 4 adet laboratuvar, kütüphane mevcut. Sosyal ve sportifi alanları oldukça geniş olan okulda; konferans salonu, vüz-

me havuzu, kapah spor salonu, yemek salonu, revir, buz pateni alam, okruluk eğitim alanı, trambolin, botanik bahçesi, mini golf alanı ve amfi tiyatro alanı başanlı öğrencileri ile başarılara imza atmak için sabırsızlanmakta





## 664+4+49e

## HIZLI BİR ŞEKİLDE UYUM SAĞLAYAN, YENİ SİSTEMİ KALİTELİ BİR EĞİTİM İÇİN FIRSATA CEVİREN BİR KURUMUZ"

Jç bin 200 öğrencisi 345 öğretmeni ile İstanbul - Anadolu yakasının gözde eğitim Kurumlarından Coşkun Eğitim Kurumlarının basarı sırrını, dergimizin bu savısında cözmeve calıstık. Hiç bir başarının tesadüf olmadığını, her başarının altında bir cok eğitimcinin imzası olduğuna bir kez daha tanık olduk. Erdal Sener, Coskun Eğitim Kurumlarının dümeninde, kaptan köskünde oturan yurtdışı öğretmenlik deneyimine sahip, eğitimin mutfağından gelen bir genel müdür. Matematik öğretmeni. Evli ve 4 cocuklu, Niğde'nin Değirmenler beldesinden...



(Öğretmenim Dergisi / Özel - İstanbul)



Coşkun Eğitim Kurumları İstanbul'un Anadolu yaksının en önemli eğitim kurumlarından. Başarı çıtası hep yükseklerde olan bu kurumun Genel Müdürü Erdal Şener'i, İstanbul'un Anadolu yaksısının her noktasının adeta eşit mesafede bulunan Maltepe işesindeki Genel Müdürlük binasında ziyaret erlik.

Dar bir zaman dilmi olarak adlandınlamayacak bir buçukluk saatlık bir zamana yaydığımız röportajımıza Genel Müdir Yardımcısı Önder Emir'de katlıdı. İki eğitimcinin aydınlarıcı bilgilerini nıza sahbi olan Genel Müdiri Erdal Şener, Öğretmenim Dergisi'ne yaptığı özel açıklamalarında şumları söyledir.

"Krum olarak 4-4-4" e en hızlı geçen ilk krumlardan biriyi. Bunu firsata çevirmek bizim elimizdeydi ve bunu başardığımızı düşimiyorun. Ökullarımız hem fiziki yönlerin yeni sisteme uygum hale getirilmesi açısından hem de öğremenlerimizin eğirimi açısından hem de öğremenlerimizin görimi ayısından yaz tütini iyi değerlendi. Öğremenlerimiz Ağustos ayında semimetlerle bilinçlendirilip, bilgi-endirildiler. Kayıtlarımızda önemli bir oranda arını oldu özellikle

Yizde 30-40 oranuda artı. Mini birler dediğimir 60 ve 66 aylık öğrencilerimizin sınıflarını ayırdık, bu sınıflarınıza sınıf öğrenmenini yardımcısı olacak şekilde anaokullarındaki gibi yardınıcı öğrenme verdik. Sınıflarınız yaklaşık 22 kişilik. Oyun eşliğinde, eğlenceli öğrenme yöntemiyle, sınat- spor ve özel yeteneklerini geliştirme hedefi eğitim programınız var. İstiyoruz ki kendisinin özgüveni olan, sanatsal duyguları gelişmiş, aklını Kullanabilen biryeler yetiştirelim.

Ağırıklı 1, sınıflarınızı olmak üzere ilkökul öğrencilerimizin kullanımı için oyun sınıfları oluşturdık. İkinci dördün 5 sınıflarında 15 sası İngilizev oyünluklu eğitim yapıyoruz. Native Speaker öğretmenlerimiz yabancı kökenli olup, Türkçe bilmezler. Onlara yardımcı olma amacıyla bir de kendilerinin yanına Türk İngilizce öğretmeni verdik.

Biz öğrencimizi ansokulunda alır, liseden mezun ederek bırakmayız. Lise den mezun olan öğrencilerimize hem sosyal hayatta hem de akademik hayatta destek olmak amacıyla Coşkun Mezmilar Derneğini (COŞMED) kurduk. Kurumunuzdan mezun olup yine bizde çalışan öğretmenleriniz var.



Kulüp etkinlikleri ve Sosval Projelere büyük önem veriyoruz. Avrıca kurumumuzda üstün zekâlı çocuklara yönelik uyguladığımız özel programlarımız bulunmakta. Lisede üc okul türü ile hizmet verivoruz: Anadolu Lisesi, Anadolu Öğretmen Lisesi ve Fen Lisesi. Liselerimizin ulusal ve uluslar arası projelerde ülkemizi temsil etmesi bizleri onurlandırıyor. İki hafta önce açıklanan Brezilya Uluslar arası Mostratec Bilim ve Teknoloji Proje yarışmasında, öğrencilerimiz Zülal Nida Karatas ve Tuba Betül Taskın, hazırladıkları matematik projesiyle Türkiye'yi temsil edip Altın Madalya alarak dünya 1. si oldu. Eğitimde basarının sadece sınav ve yarışmalarla değerlendirilmesinin yanlış olduğuna inananlardanım ancak bu tür uluslar arası organizasyonlara katılarak başarılı- üretken öğrencilerimizi ve öğretmenlerimizi destekliyo-TUZ.

### Okul, Aile, Öğrenci Dayanışması Nitelikli Eğitimin Temelidir

Bakaniğin özverili çalışmaları ve milli eğitime katkılarının önemine dikkat çeken Genel Müdür Erdal ŞENER başarıda okul, aile ve öğrenci üçgenin sağlıklı kurulması gerektiğini ifade ederek bu dayamışmanın öğrencilere verilecek nitelikli eğitimin temelini oluşturduğunu belirtti;

--Özel öğretim kurumları olarak MEB'in belirlediği müfredatlar çerçevesinde öğrencilerimiz için uygun ortamlar hazırlayarak ülkemiz insanna eğitim gibi büyük bir hizmeti sunnanın gayreti içerisindeyiz. Özel okullar ve bumun bir halkası olan kurumumuz Türkiye'mize eğitim komusuda bir çok yemlik getirmiş ve bu yemliklerin toplam kalite anlayşaya yayılmasına vesile olmuştur. Orneğin olimpiyatlarını algılayan insammız özel okullar vesilesiyle ülke genelindeki bilim olimpiyatlarını anımışır. Harta özel bir eğitimden geçen bu öğrenciler ülkemiz adına katıldığı uluslar arası olimpiyatlarını dan dimya 1 likleri ile dönmüştür. Bağlı bulunduğumuz Türkiye Özel Okullar Birliği ile tekliflerimizi



sayın bakanımıza iletiyoruz. Özel sektör eğitim komusunda da teeyik edilmeli ki dünya ile yarşabilsin, daha geniş bir kitleye hizmet sunabilsin. Sayın bakanımızın özel öğretime verdiği önemi biliyor ve çalışmalarını destekliyoruz.

Coşkun Koleji olarak altı okulumuzdan birisinde uluşlar arası bakalorya programını başlatmış bulunuyoruz. Kurumumuzun



20. yılındayız ve 20. yılınızda bir dünya okulı olmanın onurum yaşıyoruz. Maltepe Başıbüyük'teki yeni kampüsümüzde oktıyacak öğrenciler hayatta başarılı olabilmek için sadece ulusal bir sistemin gereklerini yerine getirmekle yetimmeyip bireysel potansiyellerini de en üst düzeye çıkarmak için biyük bir inkana kavuşacaklar.

Coşkun Eğitim Kurumları olarak burslı öğrenci kontenjanlarımızı da fazlasıyla kullanıyoruz. Biz de yüzde yüz bursludan, yüzde 25 burslı öğrenciye kadar geniş yelpazade bir dağılım var. Şehit ve gazi çocuklarımın yanı sıra bışarısım merkezi sımavlarlı sipatlamış öğrencileri çeşitli sınav ve mülakarlardan sonra burslı olarak oktutyoruz.

Coskun Koleii olarak kısaca özetlemek gerekirse; daha güvenli ve daha barıscıl bir dünya olusturmaya yardımcı olacak; araştıran, sorgulayan, duyarlı ve açık fikirli öğrenciler yetiştirme hedefimizdir. Bütün öğrencilerimizin kendi öz kültürlerine bağlı aynı zamanda da dünyadaki diğer toplumların farklı değer ve geleneklerine anlayış ve saygı gösteren bireyler olmalarını destekliyoruz. Öğrencilerimizin kendi potansivellerinin en üst seviyesine ulaşmalarını hedeflivor, gercek havatta karsılasabilecekleri problemlere pratik ve orijinal çözümler üretebilecek donanıma sahip olmalarını teşvik ediyoruz.

Bu vesile ile tüm öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler gününü tebrik ediyoruz.

## MARMARA Üniversitesi Tıp Fakültesi Vakfı'nin İktisadi Kurulusu ÖZEL ACADEMIC HOSPITAL Genel Müdürü Prof.Dr. Hakan TEZCAN:

## "PATRON HASTANESI DEĞİLİZ"

(Öğretmenim Dergisi/Özel-İstanbul)

Sağlıkta belki de kilit cümle haberimizin başlığında gizli. Özel sağlık kuruluşları belki de ellerinde olmayan bazı gerekçelerle hastaneleri ticari işletme, hastalarını müşteri olarak görme zorunda kalıyorlar. Oysa bunun böyle her zaman böyle olmadığını, Özel Hastane statüsünde olan ve Kalp Damar Cerrahisi ile Radyasyon Onkolojisi alanı dışında tüm branşlarda faaliyet gösteren Academic Hospital'ın Genel Müdürü Prof Dr Hakan Tezcan'ı dinlerken anlıyorsunuz.

Marmara Universitesi Tip Fakültesi Vakfi 1985 vilinda kuruldu. 1996 vilinda Bağlarbası'nda bulunan Academic Hospital'i, 2003 yılında da şimdi Ataşehir'de faaliyet gösteren Tıp Merkezi'ni faaliyete soktu.

Kurum bünyesinde Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi kökenli 45 Prof unvanlı öğretim üyesi ile 25 uzman hekim bulunmakta. Hekimlerin coğunluğunu genç emekli va da ücretsiz vıllık izinlerini kullanan hocalar olusturmakta.

Bu vıl başında Genel Müdür olarak atanan Prof Dr Hakan Tezcan1962 İzmir doğumlu, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin 1987 yılı mezunu. Marmara Universitesi Tıp Fakültesi'nde Dahiliye ve Kardiyoloji bölümlerinde calıstıktan sonra üniversiteden ayrılıp Academic Hospital 'da tam zamanlı olarak çalışmaya basladı.

Prof.Dr TEZCAN, hastane olarak avrıcalıklarını - farklarını ve basarılarının sırrını Öğretmenim Dergisi ile vaptığı özel sövlesisinde sövle



villardir süregelen mesai arkadaslıklarını aralarında devam ettirdikleri icin tam bir takım ruhuvla hastanemizde calısmaktadırlar, Hepsi Üniversiteden arkadastırlar ".Üniversitre ruhu kurumumuzda avnen devam etmektedir.

Hastanemizde özel sağlık sigortalı ve ücretli hastalara hizmet verilmektedir. Özel Hastaneler vönetmeliğine bağlı olarak çalışmaktavız ve hizmetimiz 7/24'tür."

Ülke ve yetişmiş eleman olarak gururla söylemeliyim ki bizim sağlık kurumlarımız Avrupa'nın hiç de gerisinde değil, bazı alanlarda çok daha ilerdeviz. Türkiye varolan olanakları ile cevre ülkelerin ve Avrupa'nın sažlik merkezi olabilecek kapasitede. Sağlık turizmi ülkemizde tersine dönük olarak, vani Avrupahların ve komsu ülkelerin hastalarının tanı ve

tedavileri icin bizlere gelmesi seklinde gerçekleşebilir. Artık çok nadir durumlarda vurtdısına hasta volanır hale geldi.

Harvard Tip Fakültesi Hastanelerini isleten Partners Heathcare Int. grubuyla yılbasında anlaşma yapıldı. Îhtiyac halinde-ki bunlar daha cok kompleks problemleri olan, tanı ve tedavisinde ikinci görüş aranan kanser hastalarıdır-Harvard'dan konsultasyon alabiliriz. Ama yılbaşından beri özellikle onkoloji alanında az sayıda hasta için görüş alındı ve ne mutlu ki, yeterli donammımız sayesinde hastaları oralara göndermeden burada tedavileri planlanabildi.

Biz eğitim kurumları için de üzerimize düşeni yaptığımıza inanıyoruz. Okullarda cesitli branslarda sağlık taramaları yapıyoruz ve bu taramalar sonucu mūdahale etmemiz gerekir ise ücretsiz olarak müdahale ediyor, gerekirse geçtiğimiz yıl yaptığımız gibi ihtivac sahiplerine bağıslar savesinde veva vakıf imkanlarımızla vardımcı olabiliyoruz. İsitme engelliler için bu tarz bir kampanyayı başarıyla gerçekleştirdik. Ayrıca düzenlediğimiz sünnet kampanyalarimiz ise neredevse geleneksellesmis durumda.

En önemli avrıcalığımız BİZİM PATRON HASTANESI olmamamiz ve sağlık hizmetinde ticari kavgıları değil hastanın sorununun çözülmesini her zaman ön planda tutmamızdır. Kar amacı gütmeyen bir işletmeyiz. Vakıf olmamızın belki de en önemli avantajı bu.Calısanlarımızın ücretleri ödenip, işletmemizin ihtiyaçları giderildikten sonra karımız vakfa devredilir ve Vakıf bu kaynağı amaçları doğrultusunda kullanılır. Bu da genellikle eğitim faaliyetleri ve burs verilmesi şeklinde gerçekleşmek-

## WHISKAS HAYVANSEVERI ERIN YÜREĞİNE SU SERPTİ

Barış Kıvılcım (Öğretmenim Dergisi-Özel Haber)

Kulaktan kulağa dolaşan ve hayvan severlerin büyük tepkilerine neden olan, özellikle kedilerin vazgeçilmez tutkusu haline gelmis bulunan "Whiskas mamalar böbrek vetersizliğine neden oluyor, erkek kedilerin taş veya kumdan sidik kanalları tikannyor" iddialarma WHISKAS yetkilileri açıklık getirdi.

Konunun yazı işlerimize aktarılmasının ardından Türkiye ofisini bulduğumuz kurum adına arkadasımıza açıklamalarda bulunan Marketing Activity Coordinator / Pet Care unvanlı Pakize Ceren GÜCÜKA-TALAK sövle komistu:

-" Öncelikle bövle hassas bir konuda bize danıştığınız için tekrar tesekkür ederiz. Markalarımız Whiskas ve Pedigree mamaları icerisinde sağlıklı bir kedi ve köpeğe zarar verecek hichir madde bulunmamaktadır. Mamalarımızın formülasyonları incelikli arastırmalar sonucunda belirlenmekte ve dünya çapında belirlenen standartları sağladığından emin olunmaktadır. İngiltere'de bulunan Waltham araştırma merkezimizde her türlü testten geçirilen mamalarımızın içeriğinde keşinlikle zararlı hiçbir madde bulunmamakta ve bu konularla ilgili test sonuçları da bulunmaktadır.

Bana aktardığınız konularla ilgili olarak Walt-

ham'dan aldığımız teknik acıklama dokümanı da inceleyebilirsiniz. Waltham, araştırma sonuçlarını yayınlayan bir bilim kummudur ve istenen her turlu test sonucu temin edilebilir.

Özellikle kedilerde Whiskas'ın böbrek hastalıklarına yol actign söylentisi kesinlikle doğru değildir. Konuvla ilgili teknik açıklama ekteki dokumanda mevcuttur.

Ülkemizdeki kedi sahiplerini sağhklı beslenme konusunda eğitmek için çalışmalarınız sürmektedir. Sağlıklı bir kedinin tüm ihtiyaçlarını karşılayabilen Whiskas, kedi sahiplerini bilinçlendirmeyi hedeflemektedir.

Gördüğümüz en önemli birincil problem ev besini ile besleme eğilimidir. Evde pisirilen hicbir besin bir kedinin beslenme ihtiyaçlarını karsılayamaz. Kediler ihtiyaçlarına yönelik üretilen hazır kedi

mamasıvla beslenmelidir.

İkinci bir sorun ise sadece kuru mama ile besleme eğilimidir. Kediler su icmevi sevmezler. Ovsaki günlük ihtiyaçları gereği mutlaka sıvı almaları gerekir Kedilerimizin kuru mamalarının yanında muhakkak taze icme suvu bulundurmalıyız. Ayrıca muhakkak günlük beslenmesinde yaş mamaya yer vermeliviz. Yas mama, kedinin sıvı ihtiyacını karşılarken aynı zamanda farklı tat isteğine de cevap verir. Kediler cesit sever! Beslenmelerinde lezzet odaklıdırlar. "

> Sözü edilen dokumanda da su gorusiere ver veridi:

> > "Eycil hayvan mamalarımızdalci protein seviveleri evcil nayvaniarda böbrek sorunlarına vol acmaz!"

Yüksek proteinli divetlerin. ozellikle kedilerde böbrek hastalıklarına vol actigina dair spekülasvonlar

vardır. Bu spekülasyonlar, kısmen, böbrek hastalığı belirtilerinin tedavisinde düşük proteinli diyetlerin kullanılmasından ortaya çıkmıştır. Yüksek protein içeren diyetlerin kedilerde veya köpeklerde böbrek hastalığına vol açmadığı bilimsel

olarak kanıflanmıştır

+ Kediler ve köpekler öncelikle et bazlı. dolavisivla da proteini vüksek

bir divetle beslenmek üzere evrilmistir

- Bilimsel calısmalar sağlıklı kediler veva köpeklerde protein düzevi ile böbrek hastalığı arasında hiçbir bağlantı olmadığını göstermektedir.
- \* Kediler ve köpeklerin beslenmesine yönelik uluslararası ana esaslar en veni bilimsel verilere davanmaktadır ve protein için bir üst sınır belirlememektedir
- Kediler tam etobur, köpekler ise varı etoburdur. Bu, protein acısından zengin diyetlerle beslenmek üzere evrildikleri anlamına gelir. Örneğin kedilerin ve köpeklerin anne sütündeki protein oranı insan sütü veva inek sütündekinden çok daha vüksektir.
- Birçok bilimsel çalışma, vüksek proteinli beslenme ile kedi ve köpeklerin böbrek hastalığına yakalanma riski arasında hiçbir ilişki olmadığını göstermiştir.
- Kediler ve köpeklere vönelik bağımsız uluşlararası beşlenme kılavuzları (NRC) en yeni bilimsel gelismeler ısığında hazırlanmaktadır. Proteinlerin böbrek hastalığına yol açtığına dair herhangi bir kanıt olsaydı, bu kılavuzlarda evcil havvanlar için özellikle bir protein üst sınırı belirlenirdi. Böyle bir sınır voktur."





## MAS ADINA GENEL MÜDÜR SALİH KARABULUT

## "40 YILLIK FİRMA OLABİLMEK İÇİN BAZEN SATMAMAYI- SATAMAMAYI AMA KALİTEDEN ÖDÜN VERMEMEYİ GÖZE ALMASINI BİLECEKSİNİZ."

(Öğretmenim Dergisi / Özel- İstanbul)

Önce Scriks kalemleri ile pivasada hak ettiği güven ve gururu sağlayan 2 şirketten oluşan grup üç vil önce MAS'ı sann alarak okul arac ve gereclerinde sağlamış bulunduğu hakh güven ve gururu bu kez de MAS markasıyla sürdürmeye kararlı.

48 yaşında olup 25 yıldır bu sektörün içerisinde Genel Müdür Salih KARABULUT ile firmanın toplantı salonunda dar bir zaman dilimi içerisinde gözlemlediğimiz ve bütün genel müdürlerde olmasını arzu ettiğimiz ise "genel müdürün ilkesel vaklasımının satıs ve pazarlama cizgisini belirlemesi." Baslığa cıkardığımız cümleler Genel Müdür'ün inanarak ve icten sövlemleri. İzmir'e uçmak üzereyken zamanını aldığımız Genel Müdür okulların gözdesi olması gereken MAS FLÜT-LERİ - Makasları ve yapıştırıcıları konusunda oldukça iddialı.

Mas Biiro ve Okul Malzemeleri Üretici Firmasının Genel Müdürü Salih Karabuluut dergimizle yapmış bulunduğu özel sövlesisinde 40 vıllık bir firma olmanın ve 38 ülkeve ihracat vapmanın en önemli nedenlerini anlatırken "bizim kriterlerimiz zaten Avrupa normlarında idi. Biz 40 yıllık süreçte hiç de öyle basit ticari ayak oyunlarına tenezzül etmedik. Üst vönetimimizin ben dâhil bildiği genel geçer ilkemiz KURALSIZCA KAZANILAN PARA MUTLAKA SIKINTI YARATIR Birim kurallarımız ve ilkelerimiz olmalı ve ne olursa olsun bunları da sonuna kadar uvgulamahvız" derken sövlediklerine olan inancı cümlelerindeki vurgulamaya yansıyordu.

TUKİD (Tüm Kırtasiyeciler Derneği) Yönetim Kurulu Üvesi de olan ve Tukid'in vavın organı olan Frekans Dergisi'nin yayın vönetmeni Genel Müdür, acıklama ve konusmalarını daha sonra sövle sürdürdü.

şudur. Ama etkili bir STK'dır. Bunun böyle olduğunu yasa cıkartılırken görüslerine başvurulmasından anlıyoruz. Biz direkt görüslerimizi ılgılı en üst düzey birimlere direkt olarak bildirdik. Avrıca konu ile ilgili üretici imalatçı – ve perakendeci

> ve ürünleri üretiriz. Biz MAS'I satın aldıktan sonra satis temsilci savimizi 3 ten 12 kisive çıkardık. Eskiden 75 olan ürün sayımızı da 300 ürün cesidine kadar çıkarımış durumdavız, Ürün geliştirme çalışmala

rımızda endüstrivel tasarımcılarımız çalısmaktadır."

"40 yıllık firma olabilmek için bazı riskleri almanın gerekliliğine" dikkat ceken Genel Müdür Salih Karabulut, "Bazen kalitenizden ödün vermeme adına, tüketici veya kullanıcı adına SATMAMAYI, SATAMAMAYI göze almalısınız." dedikten sonra öncelik ve avrıcalıklarını da sövle anlattı:

-" Ülkemizde ilk olarak makas üretimi konusunda SOLAKLAR ICIN MAKAS ÜRETEN ILK ve TEK FİRMA BİZİZ. Ayrıca bizim yani MAS MARKA FLÜT-LERIMIZDEN kesinlikle taviz vermeyiz, Flütlerimizin kullanıldıktan sonra ağızdan saçılan tükürürcüklerin Flütteki kalıntılarını temizlemek için bizim TE-MIZLEME CUBUKLARIMIZ FLOT ILE BERABER saniar Bunlar Flüt kullanıldıktan sonra, temizleme bezi ve temizleme cubuğu ile temizlenir. Avrıca biz sesin kalitesi için kullanılan malzemeden ödün vermiyoruz. Kullandığımız plastik sağlık normlarına göre kullanılmaktadır. Bunun dışında okullara bu sene giren ve öğrencilerin ilgi gösterdiği MAGAZİNLİKLERİ biz üretiyoruz. Yapıstırıcılarımız hiçbir şekilde solvent içermez ve su bazlıdır."

En önemli sırrı ise en sona saklavan Genel Müdürün sırrı bütün öğretmenlerimizin vazgecemeveceği bir TAHTA KALEMİ. Doldurulabilen evet kartus gibi DOLDURULABILEN TAHTA KALEMI. Biz biliyoruz ki nice öğretmenimiz okul kantinlerinden hir - iki liraya aldıkları kalemleri çok kısa bir süre sonra çöp sepetine attyorlar. İşte MAS bu sorunu cözműs. Biz de bunu bütün öğretmenlerimize duyurmanın onuruyla firmayı kutluyoruz.



# HAMIDIYE "HELAL" DEDI! HAMIDIYE, HELAL GIDA SERTIFIKASINA SAHIP SEKTÖRDEKI ILK FIRMA...

Öğretmenim Dergisi /İstanbul

İstanbul Büyükşehir Belediyesi işrirak şirketlerinden Hamidiye Kaynak Suları, dünyanın hemen hemen her köşesinde en az 30 yıldan beri komışulan ve yer yer bazı ülkelerde uygulamaya giren HELAL GIDA Sertifikasını 2011 yılında almayı başardı.

Helal Sertifikasına lâyık görülen Hamidiye Kaynak Suları Genel Müdürü Kenan Kılıç sertifikanın önemini şu ifadelerle açıkladı:

«Bugimin teknolojik ürün dünyasımın üretim proses karmaşıklığımın hikkim sürdüği bir süreç karşısında iretcilerin ve satıcıların temel görevleri, medeni olmanın da bir vecibesi olarak, velinimetleri hiklmünde olan müşterilerinin inançlarına ve sağlıklarına uvgun ürün üretme ve doğru etiket bilgileri ile bilgilendirme zorunluluğudur.

İster Müslüman olsun, ister Hristiyan, ister Musevi, isterse Hindu olsun, tüketicilerin inançlarına uygun ürünleri market rafiarından kuşkusuz ve güvenli bir şekilde terçib edebiliyası'nın sağlanıbilmet için gerek kamu sektörünün, gerek özel sektörün, gerekse STK'ların komuya duyarlı olmaları gerekir. Bumun yam sıra şu ekonomik gerçeği de görmeliyiz; Helal Sertifikalı ürünler, bugün bütün dünyada pırıl pırıl parlayanı ve yükselen bir trend göstermektedir. Müslüman nüfusunun olduğu Ame-

Avrupa ül-

bile yoğun

Sertifikalı

rika ve kelerinde bir Helal nabildiği gerçeği karşısında nasıl devasa bir pazarla karşı karşıya kalındığı göz ardı edilmemelidir. Helal Sertifikalı ürün pazarında yapılacak aklılı hamileler, hem iç piyasada hem de diş piyasada önemli girdi kazanımlarını beraberinde getirecektir.

2011 yılı resmi verilerine göre ülkemizden yapılan ambalajlı su ihracatının %15 ini tek başına yapan firmamız, 40 ihracatçı firma arasından 1.0mavı basararak

> bir dünya markası olma yolunda emin adımlarla yola devam etmektedir. 2011 yılında ihracat yaptığımız ülke sayısı 35' iken, 2012 yılında veni hedefler

doğrulusunda yeni pazarlara girip bu sayıyı 40' a, ihracattaki payımızı ise %20'ye çıkısımayı hedeflemiştik. Koymuş olduğumuz hedeflemiştiy yıl içinde gerçekleştimenin haklı gururun yaşamaktayız. Yaptığımız bu çalışmalarla şirket olarak gelirimizi artırırken ülkemizin yapmış olduğu ihracata da katıkda bulumnuş olyuyoruz."

urun Kaynak Suyu

pazan oluşmak- ta, büyük market zincirleri market raflarında Helal Sertifikalı standartlar oluşturmaktadırlar. Birçok İslam ülkesinde ise Helal Sertifikasız ürünlere günrük kapıları kapatılmaktadır.

Dünyada Helal Gıda pazarının 2 trilyon dolarlık bir potansiyeli olduğu konuşulmakta. Yapılan araştırmalara göre şu andaki



# ÖĞRETMENLER TOPLUMUN CAN DAMARIDIR

Yazan: Barış BOYACI

Öğremenler benim için çok önemli. Çünki, eğitim bu toplumun can damarı. Bir insan için berhalde çocuğundan daha önemli bir varlık sörkonusu değildir. Bu nedenle, en değerli varlığımız olan çocuklarımızz kime emanet ediyoruz? Öğremenlerimize. Bu bil et ke başına öğremenlerin yaşamlarımızdaki önemini ifade etmeye yeter.

Kaldı ki, öğretmenler bizim toplunumuzun en cefakâr dinamikleridir. Onlar çok önemli sorumlulukları yiklenen ve ömrünü öğrencilerine vakfeden insanlardır. Tabii ki, şimdi ülke olarak imkanlarımız gelişiyor. Yaşam standarılarımız değişiyor.

Eskiden, yokluklar içinde çır pınırdı öğretmenlerimiz. Kalabalık ve oturacak sıra olmayan sınıflarda eğitim verirlerdi. Ailelerinin geçimini sağlamak için muhakkak ek iş yapmak zorunda olurlardı.

Bu yüzden, öğretmenlerimizin kalbimiz de, gönlümüz de ve hayatımız da çok önemli bir yeri var. Ve bu sorumluluğu hayatımın her anında taşıdım. Bu can bu bedende var oldukca da taşıyacağım. Hepimizin kulakları aşinadır. Pazarda limon satan öğretmen figürü mesela. Dolayısıyla çok zor şartlar altında on yıllarca görev yapan elleri öpülesi öğretmenlerimiz aslında yükselen ve büyüyen Türkiye'nin de mimandır.

Bu yüzden, öğremenlerimizin kalbimiz de, gönlümüz de ve hayanımz da çok önemli bir yeri var. Ve bu sorumluluğu hayatımın her anında taşıdım. Bu can bu bedende var oldukca da taşıyacağım. "Ödev" sadece okul hayatında olan bir şey değildir. Hepimizin, yaşamımızın son anına dek öğretmenlerimize kaşı' ödev ve sorumlulukları" var. Bizler ödevimizi iyi yaptığımıza inamyoruz. Kamemizin güzel norlarla dolu olduğuna inamyoruz. Ve bu bizi daha da iyi çalışmaya, öğretmenlerimizle çok daha sıcak, samimi ve değer üreten ilişkiler kurmaya itiyor.

Ben tüm öğretmenlerinizin bu ozcel gününü kutluyorum. Hiçbir ayrım gözetmeksizin, emekli ya da çalışın, doğu ya da batı, yurdumuzın ber köşesinde götev yapın tüm öğretmenlerimize başarı, sağik ve esenlikler diliyorum. İnşallah, öğretmenlerimizin daha yüksek yaşam standarılarıma kavuşınğu, sevgi, saygı ve vefa'nım tesis edildiği bir yaşam umudayla.



## Ö...ÖĞ...ÖĞRET... ÖĞRETMEN...ÖĞRETMENİM

Yazan: Sezai Eyüpoğlu / Fatih Dersaneleri Genel Müdürü

Ergen yılların psikolojisiyle yaşadığı zamana dair endişesi olan ve gelecekte ne olacašina, ne olmasi gerektišine karar veremeyen Ali lise 1. sınıfta dersini zevkle dinlediği tarih öğretmenine; Öğretmenim siz beni benden daha iyi tanıvorsumuz, Karakterimi, mizacımı, ilgimi, yeteneğimi biliyorsunuz. Sizce ben hangi mesleği seçmeliyim? Ne olmalıyım? Öğretmen; Hangi mesleği seçersen seç, işçi ol, memur ol, çöpçü ol ama ne olursan ol en iyisini ol Diyerek bir öğretmenin vereceği en güzel cevabı vermişti. Okulu çok seven kararsız genç, bu cevap karşısında çok sevdiği öğretmeninden de etkilenerek öğretmen olmaya karar verdi. Evet, öğretmen olacaktı, en ivi öğretmen de O olacaktı, öğrencileri için yaşayacaktı. Öğrencileri için nefes alacak, kalbi öğrencileri için atacak, gündüz hayalinde gece rüyasında hep öğrencilerini görecekti.

Ögremen olacajı ginin iple çekiyordı. Liseye birtifiktes onun 'Linversitede Tarih böliminini kazamınıyı ve bir adına dına yaklamının heddine Geleceğini öğremek üzerine kurgulayan bir deli-kanlıydı arılı. Her öğretimenden öğremeğe dair bir şeyler öğremme gayreti çerinide derdini tasanın unutmuş, şimdiden gelecekteki öğrencilerinin dertleriyle dertlemmeye başlamışın. Zaten öğretmenlik öğrencilerinin dertleriyle dertlemmeye hurtuluğıyla multu olmak ve bu uğurda kendini vakifetmek desil mivdi.

Universitevi bitirdikten sonra İstanbul'un kaliteli bir okulunda başlıyordu ilk görevine ve hevecanı doruktaydı. O gece hiç uyuyamadı. Çünkü O zifiri karanlık bir gecenin beklediği yıldızdı, geceyi de yarınları da O aydınlatacaktı. Bütün Dünya insanlarına bir konferans verecekmiş gibi hazırlanmıştı ilk dersine. Zil çaldı ders başladı. O anda Dünya durmuştu ve bütün insanlık O'nu dinliyordu. O gün dersine girdiği būtūn öğrencilerin ismini öğrenmiş hatta ezberlemişti. Onlar gelecekti, geleceğin öğretmenleriydi, mühendisleriydi, belki de geleceğin Cumhurbaşkanı, Basbakanı o sınıfların birinde o sıralarda bir verde oturuvordu kim bilir.

Her geçen gün heyecamyla birlikte gayreti daha da artryor, ögrencileriyle tek tek ilgileniyor, velileriyle tamşıyor, evlerini ziyaret ediyor, öğretmekle kalmayıp eğitmeyi ve doğru yönlendirmeyi de bir görev biliyordu. Çünkü Bir insanı kötülüklerden alıktoyup iyiyi

öğretmek ve iyiliğe yönlendirmek üzerine güneşin doğup battığı her şeyden daha hayırlıydı. Her öğrencinin derdine bir nebzede olsa çözüm buluvordu ama D sınıfında cam kenarında ki en arka sırada oturan Mehmet'i bir türlü çözememişti. Mehmet her geçen gün kötüye gidiyor dersleri sürekli düsüvordu ve konusma güçlüğü çeken. kekeleyerek kendisini zor ifade eden Mehmet'in kilo problemi, ailevi sorunları gibi boğuştuğu birçok sorunu vardı. Her geçen gün özgüvenini yitirmiş daha karamsar bir Mehmet geliyordu okula ve sırasına oturup uzaklara dalıp gidivordu. Mehmet'i Ali Öğretmen sınıfa getirse de ruhu yine uzaklarda kalıyordu. Kıt kanaat geçinen ailenin, bin bir güçlükle okutmaya çalıştığı Mehmet, en bűvűk derdi olmustu. Söz vermisti kendine Mehmet'e yardım edecekti. Rüyalarında Mehmet'i görüyordu ama bir türlü çözemiyordu, Ali öğretmen Mehmet'in problemlerini.

Gavretinin farkında olan okul müdürü. okulda düzenlenecek 18 Mart Canakkale Zaferi ile ilgili programı hazırlaması için görevlendirmişti Ali Öğretmeni. Calismava kovulmus üc perdelik bir tiyatro ilave etmişti programa. Disiplin kurulunun okuldan uzaklaştırma kararı verdiği haylaz öğrencilere, Yokluğun Zaferi tiyatrosunda düşman rolü vermişti. Görev alacak öğrenciler belirlenmiş, roller verilmiş çalışmalar bütün hızıyla devam ediyordu etmesine ama Mehmet'i çıkaramıyordu bir türlü aklından. Hani "dert öğretir "demişti Meylana... Ali Öğretmenin aklına bir fikir geldi ve Mehmet'e bu oyunda görev vermek istediğini söyledi. Güçlükle konuşan Mehmet o kadar heyecanlanmıştı ki cevap veremedi, konuşmak istedi kekeledi ve tüm gücünú toplavarak;

"Nasıl olacak o? Ben konuşamıyorum ki!" diyebildi.

#### "Çok kolay kendini oynayacaksın" dedi. Ali Öğretmen.

Çok kiçik bir roldü asılında, köyde dişimmi görine dili tutulan vafanperver Muhtarı oynadı Mehmet ve olandra giziel oynadı ki oynun filoyip de ağlamayını kalmadı. Bu oynadın sonar bir insamı matıl değiştiğine biyüli bir şaşkımlıkla şahirlik emiyti Ali Öğretmen le birilike Mehmet'i in alınıyını hekise. Sütim ders nodan zayıf olan Mehmet'in sınav nodan tamamen değişmiyi ve sanavlafat tam not alıyordu değişmiyi ve sanavlafat tam not alıyordu artık. Sanki dili de çözülmüştü. Bütün derslerde söz alıyor ve sorulara doğru cevaplar veriyordü. Evel "Söz vücut bulmuştu "Öşretmen sözünde durmıştu ve bir âdem bin alem düşüncesi ve insam düzeli ki dünya düzelsin idealiyle gösterdiği azim ve gayretle bir insam dala kazanmıştı.

Sadece Mehmet mivdi deĕisen ve gelisen? Havır! Okuldan atılmaktan kıl payı kurtulan haylaz öğrencilerde artık disiplin kuruluna değil onur kuruluna seçiliyorlardı. O yıl okulu Mehmet'le birlikte Yokluğun Zaferi tiyatrosunda rol alan diğer öğrenciler de teşekkür ve takdirlerle bitirerek ve okulun bir an önce açılmasını dileyerek yaz tatiline girdiler. Okulların açılmasına az kalmıştı ki 17 Ağustos depremiyle sarsıldı Marmara... Ali Öğretmen de herkes gibi can havliyle dışarı atmıştı kendisini. Zaman biraz ilerleyip öğle saatlerine geldiginde mahallenin parkında oturmuş ne olup bittiğini anlamaya çalışırken arkadan güçlükle gelen ''Ö...Öğ. Öğret... Öğretmen... Öğretmenim"sesivle irkildi ve arkasını döndüğünde Mehmet'in kosarak O'na vaklastığını gördü. Bu kez heyecandan tutulmuştu dili Mehmet'in. "Öğretmenim, iyisiniz ya!" derken sevinç gözyaşlarıyla sımsıkı sarıldı Ali Öğretmene... Biraz geçtikten sonra Ali Öğretmen, Mehmet'e: "Sen ivi misin? Ailen ivi mi? Beni nasıl buldun? Nerede oturduğumu bilmiyordun ki!" diye sordu. Mehmet: "Oturduğumuz ev ciddi hasar gördü, bir kaç saatte zor çıkabildik. Ölen yok cok sükür! En son beni çıkardılar apartmandan. Çıkar çıkmazda sizi aramaya kovuldum. Cadde. cadde sokak sokak aradım, sora sora buldum iste! Size bir şey oldu diye çok korktum öğretmenim. Ben, sizde kendimi buldum" dedi ve yine düğümlendi kelimeler boğazında... Ali Öğretmen de bir şeyler söylemek istedi ama cümle kurmak nafile. Ne denirdi ki! Havatının ödülünü almıstı Ali Öğretmen. Bu ödülü hangi makam, hangi para, hangi mevkii ve kim verebilirdi ki? Bir kere daha doğru karar verdiğini düşünerek lise 1. sınıfta ki tarih öğretmenine yüreğinden teşekkür etti. Ali Öğretmenin en ivi geliri en yüce makamı en güzel hediyesi her şeyi Mehmet'ti, Mehmetlerdi...

Öğrencisinin derdiyle dertlenen muflulığıyla muflu olan tüm vefakâr öğretmenlerimizin öğretmenler gününü ve dahi bu idealde geçirilen her günlerini kutluyorum...

# İŞTE ÖĞRETMEN!...

Mehmet Halil Arık / Emekli eğitimci – DENİZLİ

Üç yüreği vardır öğretmenin.. Dopdolu... Birincisi, sevgiyle yüklüdür...

Ikincisi savgivla... Üçüncüsü de bilgivle.

Sevginin, saygının ve bilginin hamalıdır öğretmen... Hoyratça taşımaz yükünü. Özenlidir... Hünerli hamal kadar itinalıdır taşıdıklarının, menziline incinmeden ulaş-

masında.. Cömerttir de... Aldığından fazlasını üretmektir hüneri.

Aldığının değil verdiğinin hesabındadır başı yastığa değende...

Birinci yüreği diğerlerinden daha cömerttir.. Okkayla, kantarla, tartıyla dağıtmaz elindekini....Sevgiye kantar oluna bilir. Verdiken da yerir.

olmaz bilir. Verdikçe de verir. Veremiyorsa öğretmen değildir!...

İkincisini verirken, karşılık bekler... Karşılık aldığını görürse, fazlasıyla verir!.. Saygıdır bu

alış verişin parası-pulu-metaı!..

Bu beklenti onun hem hukuki hem ahlaki, hakkıdır!.. Hakkım ararken de saygılıdır; hak aramayı öğretirken de.. Öğretisinin özünü saygıya dayandırır.. Hoş görüdür, say-

ogredsinin özünü saygıya dayandırı,. Hoş görüdür, saygısının bir diğer adı. Ve der ki: Saygıyı bilmeyen kişi... hukuku bilmez, insan

olmanın erdemlerine ermez!.. Ofkeden nemalanır saygıdan yoksunsa kişi. Ve kinden

beslenir;.. Bölmeyi-ayırmayı-dışlamayı-kendinden olmayanı adam saymamayı hüner saymak saygıyı rafa kaldırmakla baş-

lar!..Ve bununla da yetinmezken; bu hoyrat hünerine alkış da bekler... Saygısızlık korkutur, "Bastırır., Susturur, Ricayı bilmez

saygısız. Emreder!.. Kendisini ber şeyin murlak sahibi bilir. Hep ister. Almakta obur, vermekte cimiridir.

Öğretmene zıttır bu karakter. Kavrayamamışsa zitliği, öğretmen değildir!..

Ölçüsü, ahlaktır, hukuktur saygının.. İşte öğretmen bunu belletir.

"Ahlaka saygı haksa, hukuka saygı görevdir" der...Ve şarıtarı da ekler, "Fukuk, yansızsa, adılse, erkten emir almazsa... kuk kırk yararsa.. gizli tanik tutmazsa... hukuk baş tacı; saygı da görev!..."

Toplumun ilk öğretisi: Ahlaka ve hukuka dayanmaktır!. Adil olmaktır.

Saygı; eğilmek değildir!.. Saygı; gelen ağam, giden paşam'cılık da değildir... Makam kapınak uğruna, zalımi sevmek, zulmi alkışlamak hiç değildir!... Saygı dostluktur, arkadaşlıktır... Yurtta barış, dünyada

barıştır... Yaşam hakkını düşmanına bile hak görebilmektir!.. İstevebilmektir!..

Dalkavukluğun "saygı" sanıldığı toplumlarda öğretiler, "aydınlıklar" taşıyamaz üç adım öteye...

Aydınlığın olmadığı yerde öğretmenin işi ne!..

Bunu bilmiyorsa... öğretmen değildir!.. Öğretmiyorsa; zillete müstahaktır!.. Üçüncü yüreğindeki yükü öğretmenin; bilgi-ışık-aydın-

Bilgi; tarihtir... Geçmişi bilmektir.. Geleceğe yön vermektir.

Bilgi; beslenmektir... Zorlukları yenmektir... güç birliği etmektir.

Bilgi; hayatı kolaylaştırmaktır, sağlıklı yaşamaktır!... ilactır, vakıttır, tasıttır...

Deve, at, katır kültürünü aşmaktır!.. Bilimi yakalamaktır... İşıkla yanşmaktır.

Bilgi; korumaktır, korumnaktır, daha mutlu yaşama; yollar açmaktır!...

Bunların ötesinde bilgi inanmaktır da!... Tek şartla ki... aklın ürünü olabildiyse inanç!..

Dogmalara gözü kara dalmak değildir inanmak...

İnançları, insanlara katık gibi sunmak aldatmak değilse nedir!?... İnançları "cambaza bak"lara malzeme yanmak, han ha-

mam kapmak; makam- mevki 'ye basamak yapmak aldatmak degilse nedir!?....

Kulun kula kulluğunu inançlardan saymanın adı, aldatmak değilse nedir!? ....

Emeği kutsal bilmekse inanç; akıllara, ahiret korkusuyla gem vurmak... inanç değildir!.. Aldatmava düşmandır bilgi!.. Aldataular da bilgiye düş-

man!.. Bu ilkenin ışığında cephesi bellidir öğretmenin.. Değilse

öğretmen değildir. Karanlıklara düşmandır bilgi!... Yarasalar da aydınlıkla-

Bilgiyse yoldaşı; insanın ve toplumun; öğretinin kurgusu da; rotası da doğrudur... Sonuç: Aydınlık!...Çağdaşlık....Dostluk!... Barış!... Mut-

luluk!... Sevgi!... Saygi!... Hoşgorü!. Dogmalar kurguya monte edilmişse art niyetle; hele ki yasal dayatmalarla; aklın yolu korkularla kesilmişse,

inançlar dayatmalarla, gizli kapaklı girmişse rotanın özüne... sonuç; karanlık ve hüsrandır.

Öğrelmen; yüklendiği görevin, yükümlüğünü inançları kadar kutsal bilendin.

Gelecekteki toplumun sorumluluğunu bu günden görendir, hissedendir, duyandır!..

Ne ekilirse onun biçileceğini bilendir!.. Ofkeye düşmanlığı da bundandır öğretmenin.

Bilir ki, öfke; kinin gayri meşru neshebidir.... "Dini ve kini unutturmama söylemi, izanlı bir kafanın ürünü olamaz" der öğretmen.. Bu telkinin anlamını iyi bilir...

Aklı öfkenin önünde tutmakla başlar bilime saygı.!?.. İşte öğretmen önce bumi bilir.. Öfke kazanmaz-kazandırmaz!.. Öfkeyle kalkanın ziyanla

oturmadığı görülmüş müdür hiç!?.. Ofkenin kavnağı vicdan voksunluğudur!..

Orkenin kaynagi vicdan yoksuningudur!.. Bir felsefe gerceğidir ki bu; vicdan ile öfke avnı mekanda

bulummaz...

# ÇAĞIN ÖĞRETMEN MODELİ

Yazan: Prof. Dr. Nevzat TARHAN

Çok başarılı bir öğretmen emekli olurken genc bir meslektası kendisine basarısını neve borçlu olduğunu sormuş, başarılı öğretmen şöyle cevap vermisti: "Öğrencinin basarılı olabilmesi için dersi sevmesi, dersi sevebilmesi için öğretmeni sevmesi, öğretmeni sevebilmesi için de öğretmenin öğrencivi sevmesi gerekir. Öğrenciyi seversen ona öğretmek daha kolav olur." Gerçekten de sevginin çocukları etkileyici bir gücü vardır. Bu gücü kullanabilmek icin öğrenciye değer vermek gerekir. Öğrenciyi azarlayan, asağılayan, hata yaptığı zaman verin dibine batıran, arkadasları arasında küçük düşüren öğretmen modeli bu çağın modeli değildir.

Ne yazık ki hâlâ öğrencileri aşağılayan, kaba kuvvet uygılayan öğrenmenlere rastlayabiliyoruz. Hâlbuki çocukta korku duygusu yerine sevçi duygusunu harekete geçirerek öğrenmek çok daha kolaydır. Öğrenmen öğrenciye sevgiyle yaklaştığı zaman çocuğun beyni öğrenmeyle ilgili bir mutluluk kimyasalı salgılar ve öğrenme kalıcı hale selir.

#### ANNE-ÖĞRETMEN VE ÇO-CUK İLİŞKİSİ ÖNEMLİ

Sürekli ders çalışmasını harufatın bir anne varsa, çocuk onu gördüğü zaman sadece ders çalışma zorunluluğunu hatırlar, başka bir yeş hatırlamız, Anneyle çocuğun ilişkisi bozulursa, düzelmek zor olur, oysa dersteki zayıflık bir şeklide telafi edilir. Onun için anneyle olan ilişkiyi bozmadan ders çalışmayı zevkli hale getirmek gerekir. Aynı şeklide öğretmenle öğrencinin ilişkisi de bozulmadan gidebilmeldir.

SALT BİLGİ YIĞINI DEĞİL HAYAT BECERİSİ DE ÖĞRE-TİLMELİ



Cocuk ders calısırken ödevin konusunun yanı sıra hayatı, ders çalışma metodunu, disiplinli olmavı, zorluklara davanmavı öğrenmelidir. Cocuğa güven duygusunun eşlik ettiği bir sorumluluk duygusu kazandırmak gerekir. Aksi halde sadece itaati öğrenir. Hâlbuki çocuk birevsel varatıcılık, sorun cözme, insanlarla iletisim kurabilme gibi beceriler kazanmalı, sadece kurallara uyan, otoriteye itaat eden bir insan yetişmemelidir. Ancak özgür düsünen, farklı olabilen, sorgulayan, yeteneklerini geliştirebilen çocukların yetiştiği bir toplum gelisebilir. O nedenle ödev salt bir bilgi yığını değil hayat becerisi öğretebilmelidir. Burada öğretmenlere önemli görevler düşmekte.

#### YÜKSEK BAŞARI BEKLEN-TİSİ BAŞARISIZLIĞI GETİ-RİYOR!

Yapılan hatalardan birisi de öğretmen ve ailelerin çok yüksekmotivasyonlu olmaları ve çocuğa devamlı çok başarılı olmasını beklediklerin hissettirmeleridir. Ailedeki yüksek beklenti dizeyisa yapını ailesini memnun edemez. Bu nedenle "Nasıl olsa ben annemi ve babamı memnun edeme nemi ve babamı memnun edeme yeceğim" deyip yenilgiyi baştan kabul eder hiç çahşmamaya başlar. Aslında yeterince zeki olan çocuk, "yapamam, başaramam" duygusuna yenildiği için başarısız olur. Öğretmenlerin de bu konudaki hassasiyete çok önemli.

#### HATA VE KUSURLARA ODAKLANMAK GÜVENİ ZEDELİYOR

Hem öğretmen hem de aile hep olumsuza; çocuğun hatalarına, kusurlarına odaklanırsa çocuğun kendine güveni zavıflar, çalışma şevki kırılır. Sık sık verdiğimiz bir örnek vardır: Divelim ki cocuk karne getirdi. Notlarının yedi tanesi iyi, üç tanesi zayıf. Coğu ailenin vaklasımı neden üc tane zavif olduğunu sorgulamak seklinde olur. Aileler bunu ivi niyetle, çocuğun daha başarılı olmasını istedikleri için yapıyorlar fakat farkında olmadan cocuğu ders çalışmaktan soğutuyorlar. Oysa "Bak, şu dersler pekiyi, bunları çok güzel başarmışsın. Hadi beraber bu üç zayıfı nasıl düzelteceğimizi düşünelim ve bir cözüm bulalım" denirse cocuk "Annemie babam benim olumlu yönlerimi de görebiliyor" der ve dikkatini zavıfları düzeltmeve verir, başarabileceğine inanır ve cözüm üretir.



# SGK Mensuplarina FARK'sız



- Genel Cerrahi
- Beyin ve Sinir Cerrahisi
- Göz Hastalıkları
- Üroloji
- Ortopedi ve Travmatoloji

AMELİYATLARI YAPILMAKTADIR.

Cengiz Topel Cad. Küçükköy Gaziosmanpaşa / İSTANBUL duy@duyguhastanesi.com.tr www.duyguhastanesi.com.tr © 444 0 377

## YAZI TAHTASI KALEMİNDE ÇOK KOLAY DOLUM S<u>İSTEMİ</u>





# Sadece gül, konuşabilseydi öğretmen olabilirdi; tüm dikenlerine rağmen...

Yazan: Serdar Karaman / Eğitimde Program Geliştirme Uzmanı

...Toplumun temel değeri olan öğretmeni, kalp taşıyan kalp dağıtan sevgi insanı görmek yerine emrinde çalışan fabrika işçisi görmek, öğrencilere verilecek müfredat dışı her sevgi damlasını da alıp götürmektedir.

Hayata dair değer taşıyan her öğretinin, gelecek nesillere aktarılmasını sağlavan müstesna insan öğretmen... Bilmeyeni bilen kılma cabasının en önemli parçası... İnsanlık tarihi boyunca hemen her değerin elde edilmesini sağlayan en önemli unsurun bilgi olduğu benimsenmiş ; değerli olanları elde etmede en önemli vol göstericinin de öğretmen olduğu kabul edilmiştir. Osmanlı'daki Fatih Sultan Mehmet Han'ın Hocası Akşemsettin. İstanbul'un bizlere kazandırılmasında Fatih Sultan'ı Fatih Sultan yapan değerleri aşıladığı için Fatih Sultan kadar değerlidir... Bilginin aktarımı, bilgi kadar değerli kabul edilmiş ve öğreten olmak her dönemde gereken değerini bulmuş, toplumsal değerler sistemi içerisinde gereken önemini korumuştur...

Fakat günümüzde eğitim de dežerini kavbeden, muhtevasını ve özünü doğallıktan uzaklastıran diğer sistemlerle birlikte çöküşe sürüklenmektedir. Yönetmeliklerin. Müfredatın, sivasi erklerin eğitim -öğretime sürekli müdahale etmelerinin eğitim üzerinde önemli ve onarılmaz olumsuz etkileri görülmektedir. Bürokratik etkilerin ve eğitim işini iyiye götürür sanılan, işletme mantıklı müdahalelerin "eğitim isini" sadece toplumun içini boşaltma projesinin bir parçası olduğu kolaylıkla görülebilmektedir. Bütün bu cözümsüzlük iksirlerinin eğitim sürecimize sürekli zerk edilmesi sonucunda kangrene dönmüş yaralar ve tedavisi imkansız bir yeni nesil görebiliyoruz. "eğitim sistemi" dive adlandırılan fakat muhtevasında "eğitim sistemsizliği ve eğitim boşvermişliği" barındıran bugünkü vaklasım: Anne babasını



dinlemeyen, erken yaştı tuyıştırıcıya başlayın, alışıma kavramından uzak, üretme bilinci hiç yerleymemiş, andımızdaki küçükletme seygi-biyallerine saygı gibi bölimleri hiç anlayamanış, varan seygisini sadece milli maç olarak algılayan, teknolojiyi msa ve facebook sanan, okul önlerinde kızlı erkekli çete savaşları yapan, öğretmenini bıçaklayarak ölümüne sebep olan bir nesil eğitime ve eğitimciye sürekli bilinçisize müdahale eden zibniyetin meyyeleridir.

Öğrenci yetiştirmeyi de mobilya üretmekle aynı iş ve işlem süreci zanneden zihnivet, sürekli olarak öğretmeni isci olarak görmekte ve öğretmenin asıl muhtevası olan "sevgi"yi göz ardı ederek onun da süreç içerisinde sevgiden insanlıktan arınmasını sağlamaya ve öğrencisi tarafından bıçaklandığında vine kendisinin suçlu olduğunu düşünmesine zorlamaktadır. Müfredatta öğrenciye yerilecek seyler cok açıktır: Düşünme becerisi,yapma becerisi, uvgulama becerisi vesaire vesaire... Fakat öğretmen üzerinde bilinçsizce baskı kurmaya ve toplumsal dinamikleri her an her dakika côzmeve ve dağıtmava calışan zihniyet müfredatta olmadığı halde öğretmenin, öğrencisine: cep harçlığı, ayakkabı, yiyecek, gerekirse üzerindeki ceket, annesi olmayana anne: babası olmayana baba sevgisi verdiğini biliyor mu? Yönerge ve talimatlarda vazmadığı

halde öğrencisi için gözyaşı döken, her öğrencisini evladı gibi koruvan ve kollavan on binlerce öğretmenin sadece müfredat uvgulavıcısı olduğunu sanan zihniyet aslında "öğretmeni toplum gözünde değersizleştirme" projesi ile öğretmenlerin bütün bu özverili çalışmalarını da görmezden gelmektedir. On binlerce başarılı öğretmeni değil de cımbızla aralardan çekilen bir yanlışıyla manşetlere taşınıp hemen halk gözünde darağacına taşınan bir öğretmeni günümüz öğretmen vizvonu halinde lanse eden de öğretmenin arkasında asla olmayan bürokratik güctür. Toplumun temel değeri olan öğretmeni, kalp taşıyan kalp dağıtan sevgi insanı görmek verine emrinde calısan fabrika iscisi görmek, öğrencilere verilecek müfredat dışı her sevgi damlasını da alıp götürmektedir. Medyanın ve toplumun gözünde: Sadece kayıt parası için okulda bulunan , öğrencilerden sürekli su-bu nedenle para toplavan , öğrencinin iç dünyasını asla umursamavıp sadece kendi geçimi için çalışan, yaptığı işi para için yapan, gerektiğinde tecavüzcü gerektiğinde hırsız olarak ekranlara tasınarak halk vizvonunda gün gectikçe alçaltılan öğretmen çaresiz hale getirilmiştir. Önder Mustafa Kemal'in belirttiği "Öğretmenler yeni nesil sizin eseriniz olacaktır" sőzű artik veni neslin. Öğretmen ve eğitim sistemi üzerindeki bilincsiz müdahalenin eseri olduğunu da acıkça göstermektedir.



"Beni ne zaman görmek isterseniz aynaya bakın. Siz Türk çocukları, benim bir parçamsınız, ben de sizin." MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

Bit toplumum gelişmesi ve kalkuması bilimdeki gelişmelere bağlıdır. Bilime önem veren lar toplumlar daha çabuk kalkımırlar. Bilim, ilköşretimden başlayarak; eğitimin her kademesinde öğretmenler tarafından okullarda öğretilir. Bu nedenle bir toplumum geleceğinin birimlemmesinde en büyük yük öğretmenlerin omuzlarındadır. Geleceğin insanın yetiştirme bakımından da öğretmenlerin öneml büyüktür. Bunun için öğretmenler toplumun en sayım kisileridir.

İrmir'ni işgal edildiği günlerde Milli Kongre Cephesi'ni öğretmenler kurmuşlardır. Yurdumuzun düşmanlar tarafından işgal edilmesine karşı duyulan öğke, Sultanalmet Mitingi ile dimyaya duyundlu. Bu miting öğretmen olan Halide Edip Adıvar'ın öncülüğünde düzenlenmiştir. Atatürk öğretmenlerin bu çabalarını biliyordu. "Ülusları kurtaracak yalnız ve ancılaöğretmenler dür." diyerek öğretmenleri viçelelmiştir.

Atatürk, kalkınma ve gelişmenin önemini yurt gezilerinde sık sık dile getiriyordu. Halkın yüz-

# ÖĞRETMEN OLMAK BİR BAŞKA

Yazan: Merve ASLANTAS / Elit Gencler Koleii - Halkla İliskiler

de doksanından fazlası okuryazar değildi. Kalkınmak için halkın okuryazar olmasının şarı olduğunı biliyordı. Bunun için de okullara ve öğretmenlere gereksinin vardı. Bu nedenle Atatürk, yeni okulların açılmasıyla kalkınmada en büyük kalkınmada en büyük

adımın atılacağına inanıyordu.

1928 yılında Arap harflerini kaldırdı. Yerine öğrenilmesi daha kolay olan Latin harflerini kabul etti. Daha sonra, yeni harfferle halik okuma yazıma öğretmek amacıyla Ulus Okullarını (Miller Mekteplerini) açtı. Bu okullarda bizzar kendisi tahta başına geçerek yeni Türk albesini halka tanıttı. Böylece yeni harflerle okuma yazıma seferberliğini başları.

Atatürk'e, bu çabalarından dolayı, Bakanlar Kurulu 11 Kasum 1928'de Millet Mektepleri Başöğretmenliği unvanım verdi. Atatürk de 24 Kasım 1928'de "Başöğretmenlik" unvanım kabul etti.

Atatürk'ün, başõğretmenliği kabul ettiği 24 Kasım günü, 1981 yılından beri yurdumuzda Öğretmenler Günü olarak kutlanmaktadır.

Öğremenler Günü'nde okullarda, ilgili birimlerde törenler düzenlenir. Bu törenlerde yapılan komuşmalarda öğremenliğin kutsallığı, önemi, karşılaştıkları sorunlar komuşulur. Öğretmene duyulan sevgi, saygı dile getirilir. Bir kez daha öğretmenlerimize duyduğumuz sevgi ve saygyı amımsayarak, öğretmenlik melleğine emeği geçen herkesi selamlıyoruz.



## AFİLİ BİR DÜS

Resmimiz bile yok. Şöyle; elin omzumda, başım göğsünde... Ya da sadece yan yana, Bakarken birbirimize

Sen mi o kadar yalnızdın o evde, Biz mi çok kalabalıktık; Sensiz biz olmak istemedim hiç. Bizsiz sen olmamalıydın... Ama oldu. Öyle oldu. Neden hiç konuşmazdık? Bea sendendim işte... Başım beladayken geleceğini bilerek-Koca gövdeni siper etfin bana. Belayı mı beklemeliydik? Ağlıyorum baka...

Başa dönelim.
Diyelim ki;
Çocukmuşum yine.
Üstümde annemin gelinliğinden bozulup
Yeniden dikilmiş elbisem —çok beyaz,
bembeyaz,
Şaçlarım ipek —bir kez
dokunduğunu hatırladığım.
Sen benim yakışılık babam —hem
de çok güçlü.
Ediz Hun'a benzetirdi arkadaşım

Sabah bizi öpüp çıkmışsın evden. Akşamı zor etmişiz, çok özlemişiz hem. Annem, kardeslerim ve ben...

-arkadaşım şimdi nerde?-

En sevdiğimiz yemek pişmiş o gün. Pasta getirmişsin gelirken. Biliyor musun, korkmazmışız öfkenden. Hic ama hic bağırınazmışsın.

Hiç ama hiç bağırmazmışsın. Annem sebepsiz asınazmış

Ah, anne ah! Sis annu.
Babam bizi sevi or, sevi yor!...
Ama neden o ev bur nigiyor?
Neden geçmişe dair nındlı bir hayali

Sürde bile taman layanı yorum? Sadeçe hayal bu. Çolanı zor? Gel de haykırma şimdi. Gülüp geçtiğimiz filmdeki gibi. "Kim çalıyor hayallerimi?" Kim çok gördü çocukluğumu?

"Canım Babam, Şeker Babam" Başlıklı mektuplar yazmadım mı?

Yıl yetmiş dört, aylardan temmuz, adres askeriye...

"Baba bana askerden gelirken şeker getir, Baba bana savastan gelirken barıs getir."

Baba, ben anne oldum.
Geç kalma, dayanamıyorum.
Açılan her kolu senin sanıyorum.
Bana şefizdini gefir, bana seni gefir.
Bilmediğin bir resmimiz varsa
Yan yana çekilmiş,
Onu mutlaka,
Mutlaka getir.

Filiz ALTIOK DURAK

## masaüstü çözümler...



#### MAS MASTER DOLDURULABİLİR YAZI TAHTASI KALEMİ & MÜREKKEBİ

AVANTALIAR:

COK KOLAY SIR SEKLOR MÜREKRESI SITEN KALDANIZI TESTAR DOLOUPABLIRSINIZ MÜREKKEP YÜKLEME (ÇIN YAKLAŞIK 10 SANIYE AYTERANIZ YETERLİDİR, ELLEMİMZI KİRLETINE DISANIZI OKUN YAY

MORENKEP SIŞESIME MONTE EDILMIŞ ENLEKTOR BENZEYÊ DOLUM APANATI DOLUM İŞLEMINE ÇOK KOLAY HALE GETİRİYOR

BU KADAR KOLAY VE KISA SCHEDE KALIMINED DOLDURMANEZA IMKAN SAĞLAYAN BAŞKA BİRI YAZI TAHTASI KALIMI YOK, GRÜNEMIZIZ DÜNYADA IJK. AYNI ZAMANDA PATENTLI BIR ÜRÜN.

PALBUM TERRAR TERRAR TERRAR DAHA UZUN ÖMÜRLÜ KELLAMBELIKENIZ. BIR KALBUM YAYLAŞIK YAZMA MEBAPESINI 300 MT. OLARAK ÖĞĞÜMESEK, BU SETILE ORTALANA ZER METRELIK BIR YAZMA MESAFESINI RAMATURLA

ONOGREBLING.

PIYAT AVANTALI : PIYASADA ESDEĞER BİR YAZI TAHTASI
KALBAN CLIMANACA BERMÜRE, DÜBEN KAYBÜN YAZI
TAHTASI KALELDIĞ İL KANŞLASTROĞİMEYADI
SETIMEZ DİĞERLERININ SADECE MÜRENKEP FIYATINDAN
BILE BAHALOVAN FIYATTASI

DEVRE DOSTUDUR. KALEMIN DEPALARCA KULLANILA SLIMESI ÇEVREYE DAHA AZ ATIK SINAKLIMAŞINI BAĞLAMAKTADIR.

NÜRGKRERI SAĞLIĞA ZARARLI CLAMYIP, AVRUPA BIRLIĞI NORBLARDA UYGUNCUR CRIDADUZI ZINCER MARKETLERGERI, BAYLERIMÜZERI VE KETLATOR MAĞAZILARDAN TEMBI EDÜLERI İR













## Öğretmenler Günündeki Büyük Sürpriz

Filiz BABACAN / Dojop Teknoloji Ltd Şti

Okulda yine serin bir sonbahar günüydü. Öğretmenler gününün kutlanmasına birkaç gün kalmıştı.

İçimde öğretmenliğimin 3. Yılım kutlamanın hem sevinci hem de düşündürücü yanı yine vardı. Somuçta bu mesleğe çok küçük yaşta adım atmış ve hemiz 24 yaşındaydım. "Acaba ben gerçekten bu meslekte başarılı olacak myynn?"

Öğretmenin başarısının ölçüsü nedir?" diye sorular içimi kemirip duruyordu.

Odamda derse hazırlanırken tam bu esnada bu tür düsünceler bevnimi kemirip dururken Türkçe Bölüm Başkanımız yanıma geldi ve Öğretmenler Günü kutlaması için bir program hazırladığını ve küçüklük resmimize ihtiyaç duyduğunu belirtti. Ben de memmunivet ile destek olabilecežimi belirttim. Ama resmin neden kullanılacağı ve program icerisinde nasıl bir sumumda ver alacağı bana belirtilmedi. Sadece sürpriz denilerek bu konu hakkında bizim de hevecan duymamız sağlandı. Sonuçta Bölüm Başkanımız bu mesleğe vıllarını vermiş ve benim de örnek aldığım bir öğretmendi. Ona

Nıhayet büyük gün geldi. Ben bir Branş öğretmeni olarak 35 farklı sımfa ders veren ve öğrencileri ile hafin içerisinde çok az görüşebilen bir öğretmendim. Sımf öğretmenleri ne kadar şamslı diye diştimilyordum. Hem öğrencileri ile daha fazla vakit geçirebiliyor hem de onların karakter gelişi-

güvenim sonsuzdu.

mine daha fazla katkıda bulunabiliyorlardı. Acaba öğrencilerim beni de hatırlayabilecekler mi diye düşünürken öğrencilerim yavaş yavaş odama gelerek bu değerli günümde beni unutmadıklarının altını çiziyorlardı inatla!

Ancak bu gün yine de benim için sıradan geçiyordu. İstediğim etkiyi yaratamadığımı düşünüyordum. Bu beni derinden yara-

ektny yaratamadığını duşunıyordum. Bu beni derinden yarabürün

ÖĞRETMEYİ AMAÇ EDİNMİŞ

TÜM ÖĞRETMENLERİMİZİN

hyordu yine. Gülen yüzümden taviz vermeden yine herkese mutluluk saçmaya devam ediyordum. İçimdeki sancı beni rahat bırakmasa bile...

Nihayet Öğretmenler günü programına sıra geldi. Yine siirler, şarkılar eşliğinde güzel bir etkinlik olarak geçiyordu. Gösteri salonunda tüm okul toplanmış hevecanla programı izliyordu. Ben programda bize vapılacak sūprizi unutmustum bile... Programm sonunda "Onlar da bir zamanlar çocuktu." isimli bir sunum'a gecilene kadar. O zaman resmimizin neden istendižini anladım. Öğrencilere sahnedeki öğretmenimiz şöyle bir soru võneltti. "Hadi bakalım öğretmenlerinizi tanımaya hazır

mısımız?" Tüm salon heyecanlamışın. Sıra ile öğremenlerimizin çocukluk resimleri ekrana gelmeye başladı. Ancak o kadar büyük değişimler söz komusu idi ki bırakın öğrencileri ben bile hangi çocuğun hangi öğremenimiz olabileceğini bilemiyordum. Tana ki sıra benim 4 yaşındayken ana okulunda çekilmiş resmime gelene kadar. Benim resmim ekranda yayınlamıca salondaki bütim öğrenciler ayağın kalkarak

> ve daha önceki resimleri tanıvamamanın verdiği hırsla o güzelim ellerindeki işaret parmakları ile ekrandaki resmimi isaret ederek "Filiz Hocaasaa" diye salonu inlettiler. İşte bu dedim o anda. Bütün okuldaki öğrenciler beni tanıyor. Program sonrası hepsinin gruplar halinde vanıma gelerek "Hocam hiç değişmemişsiniz. Sizi nasıl da tanıdık." diyerek vanıma gelişleri ve bana o küçücük gözlerindeki

o küçücük gözlerindeki sevgi ile bakışları benim bütün kaygılarımı bir anda sildi attı.

Bit çok öğretmene nasiy olmayan bir duygu bu. Her hafta 1000 tane öğrenci ile ders yapımak... İşte o günden soura endişelerim zazlımaya başladı. Bir yüreğe bile dokumabilmek, bir çocuğa bile el verebilmek ve hatta münkünse 1000 öğrencide de bu etkiyi yaratabilmek benim tek hedefimdi arık

Tüm yüreğimize dokunabilen ve bizi iyi bir insan olma yönünde gelişimimize katkıda bulunan öğretmenlerimizin Öğretmenler Gününü en içten dileklerimle kutlarım. Saygılarımla,

İyi Çalışmalar Dilerim.

## BÜTÜNLEMEYE KALMAK İSTEYEN ÖĞRENCİ

Yazan Erhan TIĞLI

Türkçe öğretmeni öğretmenler odasına söylenerek girdi. Yerine otururken, "Hayret doğrusu. Bir öğrenci birinci dönem çok iyiyken ikinci dönem bu kadar değişir, kötileşir mi?" diye dındak bükerek kendi kendine komuyuyordu. Arkadaşları merakla yüzüne baktılar:

"Hayrola, kimden söz ediyorsun bövle?" dive sordular.

Öğretmen onları, "8 A sınıfındaki Nevin Sarp'ten söz ediyorum" diye yanıtladı.

"Ne olmuş Nevin Sarp'e?"

"Bu öğrencinin dersine giren var mı içinizde?"

"Biz giriyoruz. İyi bir öğrencidir. Çalışkandır" dedi birkaç öğretmen. "Notları nasıl sizde?"

"İyidir. Bir şikâyetimiz yok. Dürüsttür, kopya çekmeye çalışmaz, sınıfta gürültü patırtı etmez. Sakin, sessiz bir öğrencidir. Niye sordun?"

"Birinci dönem benim dersimden de cok iyiydi ama ikinci dönem çalışmaz oldu. O kadar iyiydi ki, güzel şiirler, kompozisyonlar yazıyordu. Ama şimdi yazılı yoklamlarda käğidi boş veriyor. Derse de hiç katılmıyor. Şaşırdım kaldım. Bir sorunu mu var acaba?"

"Öyle bir şey olsaydı, bizim derslerimizde de başarısız olurdu." Matematik öğretmeni güldü: "Belki sorumu seninledir" dedi.

"Yok, canım, dedi Türkçe öğretmeni. Kendisine her zaman iyi davranıyorum."

Matematik öğretmeni, "Belki de çok iyi davrandığın içindir" dedi. "Nasıl yani?" Diye dudak büktü Türkçe öğretmeni."Şımarmış ola-

"Şımarmak değil bu, başka bir şey" dedi matematik öğretmeni. Coğrafya öğretmeni söze karıştı:

"Kimi öğrenciler öğretmenlerinin yakın ilgisini yanlış anlarlar, onlardan daha başka şeyler beklerler" diye konuştu.

"Benden ne bekleyebilir ki? Evli, iki çocuklu olduğumu biliyor. Üstelik ondan yirmi yaş büyüğüm. Konuyu başka yönlere çekmeyin rica ederim." "Bu öğrenci şiir yazıyordu değil mi?"
"Bvet. Yazıyordu. Güzel şiirleri vardı.
Düz yazıları da iyiydi. Ama yazmaz
oldu ikinci dönem. Belki yazıyor da
bana göstermiyor. Orasını bilemem."

"Aşk şiiri mi yazıyordu?"
"Her çeşit şiir yazıyordu."

"Bunların kanı kaynıyor hocam" diye söze karıştı fen bilgileri öğretmeni.

"Size değilse bile bir başkasına, sınıf arkadaşlarından bir gence ilgi duyabilir. Ondan karşılık görememiştir, hayal kırıklığına uğramıştır. Bu da dersini etkilemiştir."

Türkçe öğretmeni başını salladı. "Haklısınız, dedi. Bu konuyu bir araştırayım ben."

Ertesi günü öğrencinin velisini çağırdı. Onunla konuştı, kendisine sorular sordu. Anladığı kadarıyla kızın evde bir sorumu yoktu. Evde heyecan verici bir olay, kızı etkileyecek kavga döviş olmamıştı. Kız amne babasıyla çok iyi geçiniyordu.

Öğretmen Nevin'in arkadaşlarıyla da konuştı. Onlar da arkadaşlarımı bir sorumu olmadığım söylediler. Çıkığı biri yokmuş. Zaten erkeklere pek yüz vermiyormuş. Maddi durumları iyi sayılırmış. Ailenin gelirinde bir düşüş olmamış.

Öğretmen Nevin'i sözlü yoklamaya kaldırdı, kolay sorular sordı ama kız soruların hiçbirini yanıtlamadı ya da komıyla hiç ilgisi olmayan şeyler söyledi.

"Bu kadar da olmaz ki" diye mırıldanan öğretmen öfkesini yenmeye çalışarak:

"Heyecanlamna kızım, dedi. Sakin ol. Bunları senin bilmen gerek. Daha geçen ders işledik çoğumı. Insan doğru söylemese dahi doğruya yakın bir seyler söyler. Mahsus mu yapyrosrun yoksa? Amacın beni kızdırmak mı? ""Öyle bir şey yok öyretmenim. Ne yapayım? Umuttum işte."

"Aklın başka bir yerde herhalde. Bu yaşta umutkanlık olur mu? Diğer derslerde bildiğini umutmuyormuşsun. Benim derste umutacağın mı tutuyor, yoksa bana bir kastın mı var? Eğer varsa söyle de bileyim."

"Yok öğretmenim. Öyle bir şey gelmesin aklınıza. Bilmiyorum. İzin verin de yerime oturayım. Boşuna soru sormayın."

"İyi ama hiçbir sorunun yanıtını veremedin. Sana zayıf vermek zorundavım."

"Verin hocam."

"Bütünlemeye kalırsın sonra. Söylemedi deme."

""Kalayım. Nasıl olsa bütünleme sınavında geçerim."

"Şimdi geçsen daha iyi değil mi?" "Yok. İçimden bu derse çalışmak gelmiyor."

"Niye gelmiyor? Bana kızdın da ondan mı? Yoksa seni gücendirecek bir şey mi yaptım farkında olmadan? Öyle bir şey varsa söyle de özür dileyeyim, tutumumu düzelteyim."

"Hayır. Öyle bir şey yok. Asıl ben özür dilerim sizden."

"Eskiden, yazdığın yazıları, şürleri getirridin bana. Şimdi getirmez oldun. Yazdıkların biraz eleştirmiştim, ona alındın galiba. Bımı senin daha iyi olman, daha iyi yazman için yapmıştım. Beni yanlış mı anladın yoksa?"

"Eleştirilerinizde haklıydınız. Çok okumamı söylediniz. Doğru ama evde ders kitabından başka kitap okutmuyorlar ki! Bırak onu, dersine çalış, diyorlar."

Bir başka kız öğrenci ayağa kalktı, bu konuda epey yaralı olmalı ki, heyecanla:

"Arkadaşımız haklı, diye bağırdı. Benim annem babam da böyle yapıyor. Kız kısım roman okursa romantık olurmuş. Şiir okur, şiir yazarsa âşık olur, erkeklere mektup yazarımış." Sımıfta bir kahkaha koptu. Öğretmen gülenleri susturdu:

"Gülincek değil, ağlancak acı gerçekler bunlar, dedi. Ame babalar, çocuğumız romana dalar, ders çalışımayı brakar diyle korkuyottar. Hej ders çalışılmaz ki. Arada bir oyuna, dinlenneye, kitap öktumaya zaman ayımala. İlkokul birinci, kitaci sınırla veliler çocuğumız öktusun, öktunayı illerlesin diye kitap alverirler. Çocuk büyüyünce aki bölünmesin diye ve de politik düjirincelere saplamp kalmasın, nehlikeli kiraplar okuyup başını belaya öktusan üktap öktür beşin belaya öktusanı dekitap

Biraz sonra zil çaldı. Öğretmen sınıftan çıktı. İstemeye istemeye Nevin'e zayıf not vermişti. Düşünerek öğretmenler odasına girdi. Öğretmen arkadaşlarına:

"Nevin'i sözlüye kaldırdım. Bilebileceği sorular sordum. Gene bilemedi. Daha doğrusu bildiği halde söylemedi. Ne yapacağımı bilemiyorum. Göz göre göre benim dersimden sınıfta kalacak çocuk" diye dert yandı.

"Sen benim sözümü yabana atma, dedi. Var bu kızda bir şeyler. Ben ne sorsam hemen biliyor. İstersen bir ağzını arayayım. Belki bana açılır."

"Çocuk temelli bocalar, diye konuştu. Kuşkulanır sorularınızdan. Sırımı açıkladı, anlatın diye Türkçe öğretmenine düşman olur. Öğretmenine tavır allır. Bunun başka bir yolu olmalı. Kendisine fark ettirmeden izlemeli, izletmelli."

#### Müzik öğretmeni:

"Sakın sana boykot yapıyor olmasın? Birkaç yıl önce bir öğrencim vardı. İyi saz çalıyordu ama ben bir derste ilkel müzüklerle zaman yitirmemek, sanat acağını, başka bir sınıfi isteyeceğini, hatta okulu bile değiştirmeyi düşündüğünü sövledi.

"Senin bana karşı aldığın bu tavır, bu tutum ağırıma gitti, onuruma dokundu" dedi.

Kız çözüldü, ağlamaklı bir sesle şöyle konuştu:

"Sımfımı doğrudan geçersem hemen tarlaya, pamuk çapalamaya gönderiyorlar. Ama bürümlemeye kalırsam sımfa kalıımı diye korkuyorlar, beni evde burakıp tarlaya kendileri gidporlar. Ben de evde bol bol kirap okumak fırsan buluyorum. Bumın için her yıle niyi bildiğim bir iki dersi bürümlemeye bırakıyorum. Yapığım iyi bir şey değil ama mecbur kalıyorum. Bu yıl bürümlemeye kalma sırası sirin derse geldi. Sakın bana iyi not verip de planlarımı suya düşürmeyin. Bunu daha önce açıklamayıp sizi izdiğüm için özür dilerim." Örremen ne diveçelim bilemedi.

## MECE

Aydınlıkta gelin Derilerini dikelim bu gece Derisi yüzülenlerin Mevlana'nın çağırdığı yerde Genç kızlar türkülerini söylesin

Ellerimiz yaralarını sararken Ellerinizi karanlığa kaptırmadan gelin

Îmecemiz var bu gece Sevda işlenecek yüreklere Avdınlatın gözlerinizi

Aydınlatın uzayan yolları Erken gelin

Çok işimiz var bu gece Kılıçlar kınlarına konacak Oklar sadaklarına

Giyotinler temizlenecek kanlarından

Sehpalar sökülecek Acele edin

Çok işimiz var bu gece çok Ütopyalar taşınacak memlekete

Özgürlük ekilecek yollara Çimler sulanacak anlamadınız mi

Çabuk gelin

IRFAN CELIE

## TAŞ ATAN ÇOCUKLAR

Sanki oyundasın taş atan çocuk Cahil mi, cesur mu sonra görürsün Seni kimler böyle oynatan çocuk Sanmam bu eğlencen çok uzun sürsün

Sökülen kaldırım, ayaklarındır Ölünceye kadar bir kötürümsün Kundaklanan dükkân yarınlarındır Vicdanında yargılanan cürümsün

Elinde Molotof, yüzünde maske Neden bir gizliliğe bürünürsün Yıllarca sonra, desen bile keşke Vatan ahı ağırdır, sürünürsün.

enin yaşıtlarda taso salgını lahut bir iple topaç çevirirsin. İyun sandığın işlerin çılgını amı hedeflerken, can devirirsin

Hapiste mi geçsin ergenlik çağı Orda da sarmalar pisliğin ağı. Kopmak bilmez asla takvim yaprağı Harf harf, cümle cümle sen sökülürsün.

Kaynağıdır dinlerin Ortadoğu. Din olmaktan uzak dinlerin çoğu. Tarih boyu bundan kinlerin çoğu Müslümansın, Müslüman görünürsün.

Benimde devletle sorunlarım var Yapamam bunu aramızda duvar. Hırs, nefret, cahillik, benlik canavar Davanı hukuk ile sürdürürsün.

Hadis; vatan aşkından iman doğar İmansızı, iman her zaman boğar Nefret, öfke beyne, kalbe zor sığar. Kendini ellerinle öldürürsün.

Bir taş konuyu nereye götürdü Kalkınmamızı dereye götürdü İç, dış düşman biz nasıl düşürdü. Devamlı boş çareye bürünürsün..

Araya girmesin etnik tefrika İşte Ortadoğu, işte Afrika Global siyasetler bin bir entrika Ne yapsan hep mata düşürülürsün

Sömürgecidir her zaman Avrupa Sanma takdir edilir, övülürsün Şimdi demokrasi elinde sopa O sopayla da bir gün dövülürsün

ORHAN AFACAN

SETMENIM

## Günün Kutlu Olsun Öğretmenim

Ben senl,
Edirne'de, Van'da, Diyarbakır'da,
Bir kara tahta başında
Kutsal vatan topraklarında
Cumhuriyetin lik harcı atlırken görmüştüm
Bir kararlılık bir yaratıcılık vardı
bakışlarında
Güven veriyordu duruşun,
Inanç vardı göz be beklerinde...
Taşa çamura uzanıyordu
Kalem tutan eilerin...
"Bu memleket, bu çocuklar benim" dedin
Günün kutlu olsun öğretmenim

Benseni, Gencecik bir yedek subayken Menemeri'de görmüştüm Baş koymuştun çağdaşlığın yoluna "Yeni biçlimiş bu gök ekin" "Bu taptaze fidar" "Bu gencecik cumhuriyet şehidi, kim" dedim Hep bir ağızdan Mustafa Fehmi Kubilay dediler

Sonra,
Yediden yetmişe
Cehaletle savaşı anlatırken görmüştüm seni.
Bir baktım, tohumu ıslah eden ziraatçı,
Bir baktım, İlkyardımi öğreten hemşire,
Bir baktım, barışın elçisi
Cumburiyetin bekçisi olmuş,
Gönüllere dolmuşsum...
Günün kutlu olsun öğretmenim

Ben seni. Güneydoğuda, Bir dağ köyünde Bir ilköäretim okulunun önünde Karanlıkla nefes nefese bir gece yarısı, Göğsünü teröre siper ederken görmüştüm. Zar zor akıyordu ağzından kelimeler... Seni pür dikkat ile dinledim... "Bayrak dalgalanacak" dedin "İstiklai Marsı söylenecek" dedin Vatan uäruna, bayrak uäruna 225 şehit verdin... Simdi, bayrak da sensin Vatan da sensin Sana sadece öğretmen değil, Kahraman densin... Uvkuların rahat. Geleceğin umutlu Günün kutlu olsun öğretmenim

## Sevgili Öğretmenim

Bura ayaz, bura soğuk, bura karanlık...
Günlerdir çalmıyor okulumuzun zili,
Günlerdir esmiyor rüzgârın
Gelmiyor nefesin ilik lik...
Ne olur sevgili öğretmenim,
Ne olur gel artık,
Ellerinden tutmak istiyorum,
Dillerinden tatmak istiyorum,
Çağrım sanadır öğretmenim;
Gel diyorum...

Küçücük yüreğimiz dayanamaz oldu, İçimize doğdu ayrılık, Yüce dağladan çığlar düşüyor, Tabiatta bir çığlık... Yalın ayak, yurlık mintan, yaşlı göz, Anısızın ortalıktı kalakaldık! Dayanamıyorum hasretine sevgili öğretmenim, Ne olur gel artık.

Gözlerine bakmak istiyorum, Yanağından akmak istiyorum, Çağrım sanadır öğretmenim: Gel diyorum...

Gündüz Avdın

## HALET-İ İFFET...

Ben övle vasamam namusumla havatı, En çirkin, en fahişe ruhun sahibiyim. Otabanlar dar gelir va da alt gecitler... Simdi evet suan tam da simdi, Feleğin çemberinden geçirdiğim ellerim, Ne sicağa ne soğuğa aldırıyor... Şen kahkahalar içindeyim bu aralar, Sarhosum , avvasım divebilirim, Günün en sakin; gecenin en işlek saati... Tercihimdir artık tüm insanların hikaveleri. Bu vola düstüğümden beri... Ben, öyle yaşamam evimde hayatı, Bir verde değil her verdeyim. Şehirler dar gelir ya da kentler... Şimdi evet şuan tam da şimdi, Onca bedenden geçirdiğim yüreğim, Ne ayrılığa ne acıya aldırıyor... Basa bos haller içindeyim bu aralar, Gezginim, seyyahım diyebilirim, Günlerin en serin; mevsimlerin en tembel Secimimdir artık tüm insanların nefreti. Bu yola düştüğümden beri...

KASIM 01.20 /HALİS VURAL/

#### TOPRAK SEN KOKSA...

Cıkıp gelsen bir bayram sabahı Seslensen zamanın ötesinden Kıskansa gözlerini gök, deniz Meyveye dursa kurumus ağaç... Çıkıp gelsen bir bayram sabahı Tutsan çocukların üsüyen ellerini Gülümsesen bize bir kez candan Biterdi içimizdeki güz hüzünleri... Cıkıp gelsen bir bayram sabahı Açılır kilitlenen kalplerimiz Kopar hemen bir sevgi tufanı Kardes oluruz hepimiz... Cıkıp gelsen bir bayram sabahı Isıldayan gözlerinle baksan hep Yağsa merhamet yağmurları Toprak sen koksa Atam...

## Hızır İrfan ÖNDER

## **ATAM**

Biz seni 'kendin olabildiğin ' için sevdik 'Kendin olabildiğin ' için Atam.

Mührünü asra vurduğun için sevdik O eşsiz pratik aklın için sevdik seni Atam.

Cesaretin, azmin ve aksiyonun için sevdik Pozitif düşünüp pozitif davrandığın için sevdik seni Atam.

Dirayetin, disiplinin ve ülkün için seydik Bilime, akla ve insana verdiğin önem için seydik seni Atam.

Tarihimize, kültürümüze ve dinimize bağlılığın için sevdik Vatan uğruna ölüme meydan okuduğun için şevdik seni Atam.

Yalnız kusursuzluğun için sevmedik 'Hep kendin kalabildiğin' için sevdik seni Atam...

Hızır İrfan ÖNDER

## ÖĞRETMENİN GÜLÜCÜĞÜ

Öğretmenim Bana bir gülücük verir misin?

Kalbimdeki lekesiz beyazlarla, Mavilerle, Yeşillerle süsleyeyim diye.

Çocuk dünyamdaki Martılarla, sevinçlerle, Topaçlarla, bebeklerle, Çoğaltayım diye.

Uçurtmalarla, Uçsuz bucaksız Çocuk dünyamın baş köşesine Hep uçacak şekilde, Asayım diye.

Yüreğimin o en ışıklı yerine En canlı ve verimli duyguların olduğu Zengin köşesine, Birgül fidanı olarak dikeyim diye.

Ruhumu Gükücüğün ardından gelecek Bilgilerle, Güzel sözlerle Doyurup büyüteyim diye.

Senin bana gülümsediğin gibi Gülümseyebileyim diye, Senin beni aydınlattığın gibi, Işık saçabileyim diye.

Senin berli sevdiğin gibi, Ben de Bütün insanları, Sevebileyim diye.

Öğretmenim, bana bir gülüçük verir misin? Önümü görebileyim diye.

Sahbettin Uluat

# BARIŞ ÖĞRETMENİM BİR İNCİ HARİKASI

Yazan: Nezihe ALTUG

Her okuyucu, temanın bir yerlerde karşısına baskın olarak çıkacağını bilir. Oysa bir eleştirmen, bu temanın nerede başarılı bir şiire dönüseceğiyle ilgilenir. Elestiri de bir siir ırmağı mıdır va da öyle olmak zorunda mıdır? Okura sorarsanız, şiir eleştirmeni için evet. Peki, şiir türünün diğer türler içindeki konumu nedir? Sözcüklere rengini veren şairler de vardır, edindiği siir bilgisini, voğun biçimde aktarır şiirlerine. "Şiir az söze sıkıştırılmış sözlükler toplamıdır, sözlük imbiğidir." Diven öğretmenim sair Barıs Erdoğan, çok çesitli kaynaklardan beslenmis siir bilgisi, siir sanatını besleven kültürlerin biresimi gibidir. Kendini tarihin derinliklerine savururken aslında siirin kavnaklarına dönüs vaptırır bizi. Sair elbette kendi şiirini yazmakla, biçemini edinmekle vükümlüvdü ötekilerden farklı olmak, o çok sevilen nitelemeyle "kendi iklimi yaratmak" zorundaydı.

"bana bir anne resmi çiz picasso sokaklarda dünyanın bütün çocuklarına oyun bahçesi olsun"

İkinci veni genc kusağın kışkırtan atmosferi, o güne kadar somut havat süreçlerini betimleyen ve imgeyi durumdan üreten Erdoğan"ı da cağırır. Siirinin icsel gereklerine de yatkın bir durumdur bu. İmalar ve yan anlamlar şairi metafor şahlanmasına yöneltir. Modernin ilk basamağını "küçük insanın" şiirsel diline eklemlemek için daha uygun bulur. Onun dünvasında geleneksel, sınıfsal ve ideolojik bir bağlığının var olduğu görülür. Yaşantı parçaları betimlemeciliğinden sıvrılıp hikâyeden imaya aralanan matrislere imge aşısı yapmaya başlıyor, sadece kelimelerle değil, talularla da oynuyor. Böylece sanki ana göydede ki bakısımızı içbükev hale getirmekle anlamdaki bakışımızı da içbükey hale getiriyor; aralanan halkalarda siir vazmava bashvor. Belli ki İkinci Yeni'nin anlam derinlestirmeve actigi koridoru fark etmis, bu kıvranısın içine girmis. İlk kitabı" Kus Kıvamet"teki yüz otuz iki siiriyle. "Kanatları olan sair, siir uçurumlarını kendî yaratır." Diyerek başlamıştır dizelerine. Siir ve şair alışılmışa "olağan" denilene "hayır" derken: dili, imgesi, simgesi, özgünlük arayısı ve özgürlük talebiyle duyumsatmanın-düşündürmenin-havkırmanın ustası ve insani derinliklerimizin "sırdaşı" olmalıdır. Bu ve benzeri özellikleriyle o, yeri yurdu olmayan kuslar gibi bir serüvencidir... Onun yeri yurdu yoktur; bir yerin yerlisi değildir; büyük yolculukların, göçlerin seyyahıdır. Ne geldiği ne de durduğu verin verlişidir, son konduğu ver değildir. asla konakladığı ver. Mutlaka konup göcecektir. kahcı değildir. O durmadan soran, itiraz eden, düs kuran, düşlerini yayarak paylaşan bir sevyahtır. "Bizde bir çift güvercindik oysa." Şiiriyle yazdıkları



bir sınırsızlıktır; sınırlıya inat...

biz de bir çift güvercindik oysa

. biz defnelerden taç yapmayı öğrenemedik dionysos tapınaklarında

ekin tarlalarında bıldırcın

böğürtlen dallarında uç uç böceği saymaktan yorulduk hava kararmakta, koluma gir

kuytuluklarda bin adam, göz göz üstümüzde biz tapınaklara zerre siğmadik, geçtik meydanlara dudaklarımı kızarıncaya kadar öpüşmeyi çok özledik cennete kalsın demekten yorulduk

parmaklarını kilide şimdi başının altında, uzan otlara hiç yıldız saymamışsındır sığırtmaçlar gibi, aşık olalı bir ihtimal

ben de söylemeyi unuttum gökte yıldız olduğunu gece oluyor, yoluma gir

biz çok ürktük nefes sesinden dönüp baktık serçeler yol üstüne çıkmaz, ağaç dallarında aşıklara tuzak kurulur ama düşmez tuzağa aşık demişti bilici kadın

sen kendini sele ver, ırmak seni atar kıyısına

uzun kuyruğu olsun istersin kızıl giysilerinin çocuklar da boy boy ırmak izin vermez sen köprüler bulamazsın geçmeye sulor durulmaz atların ağrı könük könük anvis

ırmak izm vermez sen kopriller olılamazsın geçmeye sular durulmaz, atların ağzı köpük köpük geviş gökyüzün de "yazı"n gibi bulanık

biz belkî şemsiyelere sığındık bir çift kemgözden uzak durmaya tellerine saçların dolansa da her yan kuş yuvası biz yağmurları bu yüzden sevdik yağmurlar sindî sulusenken

çarşılara çıksak hepsi tanıdık yüzlerdir asıkça gözler kan fişkuru arenalarda başlamış boğa ölümleri kapanlara kısırıldık bizi kurtarın azrail

güvercinlere yem vermeyi çok istedik, geç kaldık harabeler kalabalık, güvercinler de ürkek kuşların uçup gümesinden korktuk biz de bir çifi güvercindik oysa

O,yazarken bunu bundan başkasını biddiğinden degil, bundan başkasını yapamayacak kadar sevdah bir ısrarı yaşadığı için yapar. Şiir sayesinde her dize bir çığıktır. Özü kuş ve firtina olan bir şiir "luyamet" yaratabilirdi. Şiirsel ifade, ifade edilemezi ifade ederdi. İnsan hayatı şiir olmaksızın insan hayatı değildi.

Kabına sığınayan "Kuş Kıyamet" çoculdar ve çoculc yüzlerini saldayan büyüldere "Şiir Cin'ayetleri" yazan usta bir şairi okumak, adına yaşam dediğimiz o büyük bilinmezin göstermeden içimizden eksilitlilerine bakınaktı. Nafi bir dünyanın parçası balınarak da güçlü sesler çıkarabilmekti. Ayrıntıların kurduğu sarsıcı sonlara ulaşınaktı. Bir şairin kalbini sevmeyi öğrenmekti.

"Kuş Kıyamet. vasiyet etmiş ince belli yâr bana: "bu goncayı rüzgârın hatırına sevme gülzârın hatırına sev

bahçende arsız otlar gibi büyüt sevdamı su dök gazabıma el açmasın umutlarım sıtmalı yalnızlığıma geç kalıp beni üşütme sar beni yar

kısrağın sanma saçlarım poyrazda savrulduğunda kokmam terliyken korkma öp beni tapınağın olurum ansızın sevişmelere gebeyken

baban gibi değil adam gibi sev ki ürpereyin sızım kalmasın ardında son periyin hildim de helalim de vebalim de de bana"

ben de vasiyet ettim ince belli yare:

"deniz kızım, gül benizlim dinmez sızım, gül denizlim

bilirsin sevdalıyım çakıl taşlarına sen gibi yedi renkli desen gibi çakıl taşım, akıl yaşım akan vasım, yakan yasım

bilmez miyim kıyımdaki çakıl taşlarım sokulursunuz az daha uz daha her dalgada koyun koyuna boyun boyuna serilmişken kumsallara

görmez miyim kıyımdaki akıl taşlarım sevişirsiniz az daha uz daha her firtinada boyun boyuna koyun koyuna gerilmişken kumsallara

al koynuna, kış kıyamet dal koynuma, kuş kıyamet"

Şiiri dinlerken imgelerden, seslerden dilin ahenginden eltüleniriz. Bazı sözleri anlarız, bazılarım
ise anlayamayız. Bu gizem dalgalanır duru, gizemi
yakıalamaya girişeceksek şiiri yeniden okumanız,
uzun uzun yeniden dinlememiz gerekir. Ancak her
zaman gözümüzden açıldanamayan bir kusum kaçır,
şiir bizi bir yandan eğlendirir, bir yandan da özellikle
yakıalamaya, çalıytğımızla biyüler. Bu kaçış ve yetenek gösterme devinimin de şiirin anlamı hiçbir zaman olduğu yerde kalınız. Yüz elli altı şiirden oluşanı
ilinci kiziba Şiir Cim/ayetleri" nde ise günceli dillendirirken güncelleşip tüketim malzemesi olmayan öz
değeri salamı siirlerivk karsıladı tekrar bizleri.



## ÇELİK RADYO TAMİR EVİ

Abdülkadır GÖLER

Gineydoğu'da bir dağ köyüdür Sancarlı. Sancarlı Köyü'nin başı kimi zaman biraz dimanlı, surtun-Aslan Dağına dayamış Güneydogu'da tipik bir Anadolu köyü. Ben bu köyde öğretmendim. Köyde okul daha yeni açılmıştır. Fek derslikli. Okul da yeni ben de yeniydim, yeni yapılan bu okula, ilk olarak ben atanmıştım. Bu bir öğretmen için iyi bir şansıtı. Mesleğimde yeni bir okula kavusmanın sevinci icinde bidim.

Bu köyün çocukları daha önce Kocalar Köyü be giderlemişi, Köyümün adı Sancarlı, anlı, şanlı ve bağlı bahçeli bir köy, çevrede sevip, sayılan bir köy. Halkın geçim kaynağı bağ, bahçe, hayvancılık ve bizada tarını işleri. Bu köyde daha çok tütim de ekilir, köyün içme suyu zuzak dağlardan punarlardan akıpı uzak dağlardan punarlardan akıpı uzak dağlardan bu birilik bir şayılmazı 17,18 km. Köyde elektrik, yol ve sı sorumu büyük bir problemdir. Ben böyle bir köyde yaşıyor ve öğremenlik yapıyordum.

Nerden çıktı bu "Çelik Radyo Tamir Evi". Ben de bilemiyorum. Böyle bir sev hic düsünmemistim. Yıl 1968. Çiçeği burnunda sevgi dolu, hevecan dolu bir köv öğretmenivim. köyümü, okulumu ve öğrencilerimi cok sevivorum. Tek sınıflı bir okulda 70 civarında öğrencilerim vardır. Bunların 18 'i kız öğrencidir. İlk günlerde kövlüler kızlarını pek okula göndermek istemiyorlardı. Kızlarını göndermevenlerin evlerine esimle birlikte önce evlerine gittim. çaylarını, kahvelerini içtim, yemeklerini vedim, kimi zaman da onları evime davet ettim, düğünlerinde halay çektim, Genç damatlara sağdıç oldum.

Eşim terzilikten anlıyordu, genç kızların ve köylü kadınların elbiselerini dikiyor, biçiyor ve onlardan da para almıyordu. Hastalarını ziyaret ederdim, vefat edenler olunca aileleriyle acılarını birlikte paylaşurdım. Anlayacağımz köy halkıyla sağikli bir diyalog kurmuytım. Sancarlı halkına ve çevre köylerine kendimi böylece tanıtımştım, örnek bir köy öğretmeni olmuştum. Çünkin Diyarbakır Erikeklik Öğretmen Ökulu'nak öğretmeci olduğum yıllarda (1961–1964), bize bunları öğretmişlerdi. Ben de mesleğim gereği böyle duvramnak zorunda idim. Eğitim ve öğretimde başarılı olmalımı vola bu olmalıydı bence.

Böylece kendimi, ailemi tanımaya çalıştım. Köylülere samimi, sıcak davramışlarımla güven sağladım. Zamanı gelince mekruplarım, dilekçlerini yazdım, asker uğurlamalarında onlarıyalınız burakmadım. Köylüler beni daha yakından tanıdılar, güvendiler ve daha sonra yavaş yavaş ikna olup kız çocuklarım okula gönderlik

Doğrusmu söylemek lazımısı Köyün muharı ve köyün imanınımı da çok yardımları oldı. Haklarım yemenek lazımdır, köyün imintarı olsun, imamı olsun aydın görüşlü okumadan yana insanlarınd. Özellikle köy toplamılarında muharadan, imanıdan ve köyün ileri gelenlerinden eğitim ve öğretim konusunda onlardan hem olumlu yönden destek ve ilgi görüyendum.

Okulda artık eğitim ve öğretimi sağlamış durumda idim. Ancak okula devam etmeven üc. dört öğrencim daha vardı. Zaman zaman onların velileriyle görüsme olanağını bulmaya çalışıyordum. Onlar da ne vapsın, kövde tarla, taban, bağ bahçe işleri vardı. Üstelik evde bu iş vapacak kimseleri de voktu. Biraz anlavıs göstermek zorunda idim. Velileriyle bir anlaşma yaptık. Birbirimize söz verdik: Çocukların acil işleri olduğu zaman okula gelmesinler, ancak bunun dışında hiç olmasa haftada iki, üç gün gelsinler, hatta varım gün gelsinler "dive bir anlasma sağladık. Amacım bu çocuklara hiç olmazsa ilkokul diplomasım vermekti." Temelli de hiç gelmesinler " diye işime yaramıyordu. Yasalarda buna el vermiyordu. Görevimi kötüye kullanamazdım.

Ancak böyle olmak zorunda idim. resmi yazışmalarla bu işler köylük yerinde çözülemez. Yapılan bu çabalarım doğrultusunda bu çocukların üçü de diploma alıp mezun oldular, hem de başarılı bir şekilde.

Bınlardan biri eli iş tutan, maharetli bir öğrenciydi. Aslında yazımın komusu bu öğrencifir. Mehmet Emin Çelik 14,15 yaşlarında bir çocuk. Okula geç yazılmıyev pekte okula devam etmemiş. Yaşlı bir babası ve amesi vardı. Biyük kardeşi de vatanı görevini yapınak üzere askere gitmişti, yaşlı babasıyla köyde iyi görüştiğim ve anlaşığım vellerden biriydi.

Ama Mehmet Emi'nin eli her işe vatkındı. Kövde evinin bir odasını adeta bir tamir atölyesi haline getirmiş, bir gün çocukların verdiği bilgi üzerine iş verine gittim. Bizim Mehmet Emin isbasında harıl harıl valnız çalısıvordu. M. Emin avağa kalktı, ellerlimden öperek yer gösterdi. Büyük bir adam gibi bana bir şeyler anlatıyor. Özenle hazırladığı el maharetlerini gösteriyor. Tenekeden küçük, büyük sobalar, el küreği, maşa, mangal, soba boruları, dirsekler, El arabası, karasaban, pulluk, çek çek arabası, merdiven, genç kızlara çeyiz sandığı, küçük çocuklara tahta beşik, ufak kapılar, pencereler kövde kullamlacak her türlü, araç ve gereçler. Bunların maketlerini yapmıştı. İnanın ağzım acıldı. Havret ettim doğrusu, Bövle eli işe yatkın, maharetli iş bilen ve çalışkan bir çocuğun köyde kalmasına, harcanmasına, yitip gitmesine gönlüm razı olmuyordu, bir şeyler yapmalıydım diye düşündüm.

Öğrencim Mehmet Emin'le konu-

suvorum, bu ara cavlarımız geldi. Yaşlı annesi bizlere çay demlemiş, güleç bir yüzle hizmet ediyor, utandım doğrusu.... Annesi konuşuyor: işte görüyorsumız muallim bey,( öğretmen Bey) Mehmet Emin' nin işi böyle. Çalışmayıçok seviyor, sabah erkenden kalkıyor, ezan sesi, cekic seslerine karışıyor, bu seslerle uyanıyoruz. O bizden daha erken kalkıyor. Elinden her is geliyor. İlkokuldan mezun olup onu bir sanat okuluna gönderebilsek, lakin maddi durumumuz gördüğünüz gibi pekivi değildir. Onu bövle gördükce icim vanryor. Bu ufak tefek islerle üç, dört kuruş kazanıp bize yardım ediyor. Tarla, tapan, bağ,bahçeden bir sev gelmiyor. Babası da yaslı. kardeşi de asker. İşte böyle muallim

Başi beyaz tülbentli, rertemiz giysili, gingörmüş Emine bacı bunlar nalatırken, yüreğim cız edip yanıyor. Mehmet Emin'in surtun suvazlayarak işyerinden ayrıldım. Ancak Mehmet Emin ara sıra da olsa okula geliyor, devamını sağlamaya çalışıyorum....

Bev. gecinip gidiyoruz" diyor...

Okullarmız tatile girdi. Bir gim ilçeye giderken bir gazete aldım, zaten ne zaman ilçeye giden olsa bir gazete getirmelerini isterdim. Haftalık bir gazete bile bizim için yeni bir gazete idi. Köyde radyo çok az sayıda vardı, televizyon bir yoktu. Gazete elden ele dolasıyordı.

İşte o günlerde okuduğum gazetenin birinde söyle bir ilan vardı: "Ankara'da Ahmet Ekmekçi Radyo tamir kursları açılıyor. Kurslar üç ay ve altı ay süreyle devam ediyor. Kurslar paralıdır. Devam edenler. şehir dışından gelen kursiyerlere yatma yeri ve öyle, akşam yemekleri de verilecektir" bu ilanın altında Ahmet Ekmekçi 'nin açık adresi ve telefonu vazılıvdı. Gazetenin bu haberin hemen kesip notlarımın arasına kovdum. Mehmet Emin Celik hemen aklıma geldi. Bu çocuğu buraya göndermeliydim, bu çalışkan öğrencim, eli iş gören, maharetli çocuğu buraya göndermeliğim diye

düsündüm.

Hemen zaman kaybetmeden ailesiyle görüştüm. Ankara değince biraz çekimser kaldılar. Ben her şeyi anlatmaya çalıştım ve bizzat onunla Ankara' ya gideceğime dair 56z verdim. Zaten ailesi bana göveniyorlardı. Kırşehir' den evli olduğumdan her yar Kırşehir' e zaten gidiyordum. Ailesinden sağlam bilgi aldıktan sorra bir dilekçeyle Ahmet Emekçi Radyo Kursları Müdürüğü'ne- Ankara diyerek bir dilekçe yazdım.

Ekli olarak Mehmet Emin Çelik'in Diploma örneğini, Fakir hal kâğıdını, ikametgâh belgesini, dört adet fotoğrafını ve benim de bir öğretmen olarak onun hakkındaki duygu ve düsüncelerimi uvgun bir vazıyla



Ankara 'ya taahhütlü olarak postaladum. Yalmız ısrarla İlgili Kurs Müdürlüğünden kontenjan bağlamında mümkünse % 50 oranında indirim istemiştin.

Köy muhramdun fakirlik belgesini bu amaçla ilişikte summıştının. Tüm bunların yanında bizzat babasından da bir imzalı izin belgesini de eklemeği ihmal ekmeniştinı Aradan 15' 20 gim geçikten sonra Ankara'dan Almet Elmekçi Fladyo Kurslam Müdürlüğü'nden bize olumlu bir mektup geldi. En kısta zamanda karytı işlerni yapınamızı istiyorlardı.

Artık iş bana kalmıştı. Bu işin geri dönüşü olamazdı. Hazırlıklarımızı yaptık ve Haziran ayısonlarına doğru Kırşehir'e gittik. Çocuklarımı Kırşehir'de bıraktık sonra Mehmet Emin Çelikle ikinci gün Ankara'ya gittik. Açık adres elimizdeydi. Kısa bir zaman zarfında adı geçen Ahmet Ekmekçi Radyo Kursları'nın bulunduğu yere vardık. Ben çocuğa kefil bile oldum. Çünkü ona ve ailesine son derece güveniyordum, güvenivordum.

Mehmet Emin üç ay gibi bir dönemden sonra kursları başarıyla bitirrerek köyime döndü. Ben de Diyarbakır Eğitim Enstitüsü sınavlarına girmiş ve sınavları kazanmıştım. Aradan epey yıl geçti. Bir daha M. Emin Çelkile görüşmemiz kısmet olmadı.

Mehmet Emin Çelik'in Kızıltepe'de bir radyo tamir atölyesin açtığını duymuştum. Derken bir gün Kızıltepe'ye gittim. Mehmet Emin Çelik'in iş yerini araştırıp buldum.

Tam caddenin üzerinde deerli, toplu bir dükkân ve kocaman bir levha göz-lerime lilşti, gözlerime inanamıyordum. Hayal mı göriyorum diye düşündüm. 10 yıl önce düşündüklerimiz arıkt gerçekleşmişti. Dünyalar benim olmuştu. "ÇELİK RADYO TAMİR EVİ." diye vazmıştı.

Radyo tamircisi öğrencim Mehmet Emin Çelik, boynıma sarıldı, ellerimden öptü. Beni arkadaşlarına

tanıtı. "İşte hayatının kurtaran bu öğremendir" diye tanıtır. İşreinde çaylarımızı içtik. Oyle yemeğini özel bir restoran'da yedik. İş yerinin güzel çaliştiği her halinden belliydi. evlemini, çoluk, çoruğa karışmışın... Duvara baktığımda, Ahmet Ekmekçi Radyo Kurizımıdan aldığı diplomanın yanına benim de bir vesikalık fotoğrafıma özenle yer vesikalık fotoğrafıma özenle yer vermeği ihmal etmemişti. Onun bu vefalı davranışı çok hoşuma

gimişti. Bu fotoğrafin hemen sağı köşesine özenle şuular yazılmıştı: "Beni yetiştinen, bu diplomayı bana kazandıran, Ahmet Ekmekçi Radyo Kurslarında bana yardımıcı olan ilkokul öğretmenim" diye yazmıştı. Kızıltepe sıcak, geçmişte olduğu gibi yine toz. dunan içindeydi. Oto gara vardığımda akşam ezanı okumuyordu.

# 24 KASIM

#### Ali İRŞADİ

Babanun görevi gereği atandığı Mardin Midyat'ta lise birinci sınıfta iken dısarıdan zelmiş bir olarak ilk bakışta göze çarpan bir kızdım. Sarı saclarım ve sevimli hareketlerimle çevremde ilgi topluyor, sesim ve taklitçilik yeteneğimle de toplantı ve eğlencelerde aranıyordum. Derslerimde basarılı olduğumdan ailemin benden beklentisi çoktu. Öğretmenlerim de yaptığım ufaktefek kusurlarımı hoşgörüyorlardı. Onca varamazlıklarımın en renklisi de öğretmenlerimizi taklıdındı. Her nasılsa bu konu öğretmenler odasına kadar ulasmıs. O günden sonra her öğretmen sınıfa girince kendisinin taklidini yapmamı istiyor yersrarla yaptırıyordu. Sonra da hep birlikte gülüşüyorduk.

Yine bir gin kimya dersinde öğrettnen Selahattin Bey sunfi beni çağırarak kendisinin taklidini yapmamı istedi. Çok sitarli yaptısı oldığır için önce hik-emk etim, "Seni taklit etmiyorum." dedim, sonar "Kızarısını." dedimse de kurtulamadım. "Kızıraya çağım," deyince de – gerek kendisinin ve gerickse de sunfin karlık katıla güldiğü sekilde- onun taklidini yapım.

Takih bittikten soura cidüleşti ve "Çik dışarı" dedi. İlimiz bitlikte dışarıçlıktık. Bana "Bundan soura benim dersime girme." dedi. Ne dedi. sene dayak etmedi. O gimden soura üç sene boyunca sanki sınıfta ben yokmuşum gibi ne beni degite tahinya kaldırdı ne de bir soru sordu. Her sınıvda ne yazarısım yazayım kamedeki notum döri di. Oysa notumu değerlendirse sınıf birincisi olacaktım ana comu bu tuhum yüzünden her yıl kimya dersinden bütünlemeye kaldım ve Bylüldeki bütünlemeye kaldım ve Bylüldeki bütünleme sunavi ile sınıfimı geçtim.

Üç senelik okulu bu şekilde bitirdim. Ardından tam üniversiteye gideceğim sırada karşıma beni mutlu edeceğini umduğum bir kısmet çıktı ve evlendim.

Yıllarca bu olayı kendi kendime yorumladım. Anne olduktan ve çocuklarımın hareketlerini gördükten. sonra da üzerimizde onca emeği olan öğretmenlerin zaaflarına öğrencinini gülmeye hakit ofmadığını ve buna sebep olana -belki bir kadar olması ad- hoşgörüli olumaya ağım ve bu konuda haksız olduğum kararına vardını ve o öğretmenime kurgulığım geçii.

Yıllar sonra ilk çocuğunun liseyel başladığının sonbaharıydı. Bir öğle öncesi eşim telefondı öğle yemeğine bir konuk getirşceğini, yelerli yemeğimizin olup olmadığınısordu. Konuğun kim olduğunu soruncu da "Sürpriz" dedi.

Ben daha önce görev yapnğı yerlerden tamdık birisi olabileceğini düşümiyordum ki kapıyacınca gözlerime inananadım. Karşımda Kimya öğretmenim Selahattin Bey duruyordu. Hiç aklınıdan geçmediği bir anda omu karşımda görünce öyle şaşırdım ki bunu anlatmaya sözcülker yetmez.

Aradan geçen bunca yılda –gerçi biz de yıpranmıştık ama– onu çok değişmiş gördüm. Yorgun ve bitkindi. Dünyadan bezmiş bir hali vardı.

Buyur ettim, oturma salonuna geçtik "Hoş geldin Hocam." diyerek elini tim. Oturduk öğle yemeğini yedik. Yemekten sonra kahvelerimizi içerken:

—Hayrola Hocam, sizi hangi rüzgâr attı?

Öğretmenim yarı mahcup bir ifade ile söze başladı.

—Kizm, biliyorsun sans üç sene ilse hayatın boyunca haksırlık yaptun. Sen mezun olduktun bir süre sonra eşimi kaybettim. Ardından tektar evlendim. Binci eşim de iki çocuğunuzu üzerimde bırakıp kaçın. Onun kaçışından sonra Midyari, kalamadını ve buraya tayin oldum. Yıllardır iki çocuğunu tek başıma gelenlerin nedeninin sana yaptığım haksıralık olduğunu dişininyovum.

Eşinin dairedeki arkadaşlarında birinin çocuğu öğrencimdir. Mardin-Midyat komusu açılınca –senin de eskiden orada okuduğunu biliyormuş– sizin burada oturduğumızu söyledi. Adresinizi ondan öğrendim.

Bu gün yirmi dört Kasım. Hiçbir zaman öğretmen öğrencisinin ayağına girmez ama bu sefer haksız olan benim. Bu gün ben senin ayağıma şeldim. Bana hakkını helal et.

Öğretmenimin üzüntüsünün nedeni olan olay artık benim için çok gerilerde kılmıştı. Onun başına gelenlere üzülmüştim; bir de bunların bizim aramızdaki olayla bağlamılılolduğunu düşünmesi üzüntümü bir kat daha artırmişti.

—Estağfurullah Hocam, o nasıl söz. Somunda yine şu anda gördüğün şekilde bu evin hanımıolacaktım. Ben hayatımdan memuunum. Asıl siz beni ve benim gibi öğretmenine karşı yeterince saygılı olmayan öğrencileri affedin.

Biz o zaman çocuktuk. Evlenip dek sorumluluk sahibi oltunca büyüdük. Ben bunları anne olduktan sonra öğrendim. Gönlün ferah olsun. Bana haksızlık etmen konusunu aklından çıkart. Sana gönlünmüz ve kapımız açık. Ne zaman istersen konuğumuz olabilirsin.

Bu sözlerimden sonra öğretmenimin yüzündeki memmuniyet gönlüme ferahlık verdi. Geldiği zamanki tedirginliği gitmiş, sanki yıllardır üzerinde taşıdığı bir yükü sırtından atmış gibi rahatlamıştı.

Çocuklarım okuldan gelinceye kadar kendisiyle eskilerden komuştuk. Konuşurken sanki aynısıralarda yaşıyorduk.

Geçenlerde onu kaybetmiş olduğumuzu öğrenince gerçekten değerli bir öğretmeni ebediyete uğurlamış olmanın üzüntüsü ile birkaç damla gözyaşımın yanaklarımdan süzülmesine engel olamadım.

Sevgili Öğretmenim.

Bilesin ki ardından sana rahmet okuyan öğrencilerin var. Işıklar içinde, rahat uyu. Dilerim ki orada da buradaki kadar sevilir savılırsın

## BEKLENEN HAYALLER

Öğretmenim beni affet, seni bu zorlu, çileli sıkıntılı yaşamında, haklarını arama da yanında olamadığım için.

Ahmet Cirim/Gazeteci-Yazar

3650 gün aradan sonra, yazmaya başlamak, hak ve demokrasi adına insana heyecan veriyor, hele bu yazı öğretmenlerimizin adına olunca daha da bambaşka zevke dönüşüyor.

Böyle bir dergiyi hayata şeçiren Adnan Gündür, e buradın teşekkürlerimi iletiyorum. İnşallah bu güzel düşünce ve yazılar ilgili maksanlar tarafından dikkate alınır, sorunların özümü, akıl ve mantığa uygun hale getirilir, öğretmenlerimizi huzurlu, muttu, sevinçli görev yapar hale getiriler. Öğretmen her insanın ağzından çıkan, kendisine bir şeyler öğreten insanın aradığı kişidir. Benim öğretmenim senede bir gin hatrılanır 364 gün, ise kendi yaşamı ile baş başa bıraklır. Bu günler içersinde, aldığı maaşıyla, kirasıyla,

bakkalıyla, doğalgazla elektrik, su, giyecek, yiyecek pazarlarda ucuz yerler armalakla ve bulursa yapabilirse ikinci bir iş yaparak, bunlarla yaşamını sürdirmeye çalışan bu öğretmenimi, senede bir gün güzel sözlerle kutlamaya çalışırız. Bu arada aramızdan ayrılanları da ammadan geçeneyiz. Bir gün olur bunun adına doğratmeller günü denir. Benim gönlüm hiç hoş değil, bizleri yarınlara hazırlayan, bizlere her yönür destek veren, ağladığımız zaman olulda, ilk ilgilenen çare olan bu öğretmenimizin bu gününü ben şahsen, protesto ediyorum. Semede bir gün değil her gün sevçi sayıyla anılmah diyorum. Yaşam koşulları mesleğin onur ve gururuna yakışır şekle getirilmelidir. Öğretmenim ben iffet seni bu zorlu, çileli sıkınılı, yaşamında haklarını aramada yanında, olamadğımı için.

BİR ÖĞRETMEN SEVDİM

Derste parmak kaldıran çocuklar gibi hevesli Beslenme çantalarına sinmiş bir teneffüs kokusu Ve paydos zilinde ki gürültüsü evrenin... Ben bir ÖĞRETMEN sevdim...

Şimdi bütün sınavlara açık gönlüm Her sözlüye bir el kalkar ömrümden Zil çalmasın diye umutlar ekip bahçeme

Sen ki; beton yığınlarına saltanat veren insan! Sen ki; bir adı gelecek olan yaşamın annesi Bir adı bahar, Bir adı özgürlük olan memleket bekçisi. Orduların zaferine eş, tarih oldun gönlüme Ve ben sana el verdim

Ben bir ÖĞRETMEN sevdim

Hep laxkandım öğrencileri senden Ve öylece bakakıldım ardından; sen sınıfa girerken Şimdi taleben olmak vardı; seni dinlemek saatlerce usanmadan Ve belki de gözlerime bak diye Koyya çekerdim utanmadan.

Bir ÖĞRETMEN sevdim!
Öyle ki o gözler bana ad verdi
Sonra bir yol çizdi kötürüm yaşamıma
Ve o gözler acılara tat verdi.
Ben bir ÖĞRETMEN' e vuruldum adam akılı
Bir sevdim pir sevdim bani tabirince
Bütün savaşlarına sulh geldi hayatımım
Bütün gecelerime bir gül yansıdı; kırımızı
Şimdi azabın koynunda onsuz olmaktır derdim
Ve en anlamlı işini yaptı yüreğim hayatın
Bir ÖĞRETEMEN sevdim

Çoğu öğremenlerimiz eşinden ayrı bölgelerde çalışmakta. Görev yapmak için bir kaç araçla ve ya otostopla okullarına gitmektedirer. Bu göreş ağıyıla okullarına giden etil öğretmenlerimiz, bir türü çözülemeyen bu sikıntılı çalışma hayatında sizleri savunamadığım için hakkını helal et öğretmenin!

24 kasım'da göstermelik toplantılar, kokteyller yemekler, vererek günü geçiştirmeye çalışan,yetkililer ve sivil toplum örgütleriyle mücadele edemediğim için üzerimdeki hakkını helal et öğretmenim!.

Beklenen hayallerin geleceği çok uzak olmayacaktr. Ümir ediyorum masşlarımız yaşamınızı raharlatacak, çocuklarınızı zor şartlar da okutmaya çalıştığınız, üniversitelerin ücretsiz olacağı günler bir gün gelecektir.

İşte o zamanı ben, benim için öğretmenler günü kabul ediyorum. Beklenen hayallerin çabuk gelmesi dileğiyle gününüz her gün kutlu olsun.



Mustafa Celebi Cetinkava

## **KALIYORUM**

Ali Karakaya

24 Kasım'da ne anlanlır diye düşünürken ilk göreve başladığım günler geldi aklıma. Ökul bütniş diplomam elime almıştım. Gencecik, sırım gibiydim. Avım gözleyen bir kartal kadar karatlı ve cesurdum. Beni ne yağımır ne çamur yolumdan alikoyabilirdi. Kendi ekmeğimi kazanacakım. Hem de onufu bir meslekle. Alacağım her kuruşu iliğine kadar hak derek hem de.

Antalya'dan Diyarbakır'a biletimi aldığımda nereye gideceğim, neyle karşılaşacağım hakkında hiçbir bilgim yoktu. Birkaç tanıdık "Diyarbakır güzeldir güzel olmasına. Ama olaylar çok oluyor. Dikkat et kendine," diyorlardı. "Öğretmen olduğunu kimselere söyleme!" Öğretmendim, ama öğretmen olduğumu kimseye söylemeyecektim öyle mi? Bu son cûmle bana dokunmuştu. Neden söylememem gerektiği hakkında hep düşündüm. Kabaca 'Hayatta kalmak için' yanıtı geliyor akla. Ama bu çelişkiyi de anlamak mümkün değildi. Hem insanları eğiteceksin, iyilik edeceksin, hem de gelip sana zarar verecekler. Akıl alır gibi değildi. Ama tanıdıklar söylemlerinde kendilerine göre haklıydılar. O günler öğretmenlerin acımasızca katledildiği günlerdi. Tedirgin olmaya başlamıştım.

Hiçbir şey düşünmemeye çalışarak ılık bir Antalya öğleden sonrası, otobüste bana ayrılan koltuğa oturdum. Yolculuk boyunca hep düşündüm. Sabah on gibi Diyarbakır otogarına varabildik. Hava Antalya havası gibi değildi. Serin ve sisliydi. Otogardan çıkıp şehri gezmek aklıma bile gelmedi. Silvan biletimi almıştım bile. Silvan otobüsü şehirlerarası otobüsten çok farklıydı. Yoğun bir tütün kokusu vardı içerde. Muavin biletleri kontrol ederken "Abi asker misin, öğretmen misin?" diye sordu. Başımı kaldırıp" Öğretmenim" dedim. Muavin gülümsedi. "Hos geldin hocam, Silvan'da mı göreviniz?' Konuşmayı bitirmek için "Evet!" diverek basımı çevirdim. Camdan dısarı sevretmeve basladım. Sis hafif dağılmıştı. Yol kenarlarında elleri tetikte askerler vardı. 12 Eylül günlerini hatırladım.

Her vardığım yer biraz daha küçülüyordu. Diyarbakır'dan sonra Silvan otogarı çok tenhaydı. Sis iyice dağılmıştı. Her yeri görebiliyordum. Otobüsten inerken muavine, milli eğitim müdürlüğünün nerede olduğunu sordum. Yakınmıs. Tarifine göre kolayca buldum. Yol boyunca katırların üstüne yükledikleri odunları satmak için bekleyen şalvarlı insanları, seyyar satıcıları gördüm Kasetçi dükkânlarından gelen müzikler, ağzına kadar dolu kahvehaneler eşliğinde ana caddeye çıktım. Durup kaldırımda, caddede tütün içip yavaş yavaş gezinen insanlara baktım. Arkamdan bir ses", Nereye baktın?" diye sordu. Adama dönüp ,"Milli Eğitime" dedim. Feri sönmüş gözleriyle sağ taraftaki büyük binayı işaret ederek, "Orası. Öğretmen misin?" diye sordu. "Evet" dedim. Beni baştan aşağı süzerek, "Nerelisin?" diye sordu. Yanıt verip vermemekte tereddüt ettim. "Antalya" deyiverdim. Yüzünde basit bir gülümseme belirdi, "İyi hemşeri sayılırız, ben de Konya'dan. Burada polis memuruyum. Kendine dikkat et hoca," diyerek arkasını dönüp gitti. Müdürlüğü bulunca şube müdürünun odasına girdim. Kendimi tanıttım. Oturduğu yerden kalkıp gülümseyerek elimi sıktı. Önündeki koltuğu gösterdi. Memuru çağırdı. O da güler yüzlüydü. Kåğıtları verdim. Çayımızı içerken göreve başlama işlemlerim tamamlanmıştı bile. Sube müdürü "Senin köyün çok güzeldir hocam. Oranın muhtarını iyi tanırım. İnsanları öğretmeni sever sahip çıkar. Çok şanslısın. En azından ilçeye çok yakın," dedi. "En azından" sözünün altında ne anlamlar yattığını sorgulamamın hiçbir faydası yoktu. Oradaydım ve göreve başlamıştım. Hemen köve gitmem gerekiyordu. Müdürün yanından ayrılırken "Bugün gitme artık. Yarın sabah gidersin. Cadde üstünde bir otel var. Orada kalabilirsin" dedi

Otelde öğretmenler vardı. Akşam olaylardan, öldürülen öğretmenlerden söz ettiler. Birisi köye gidince öğretmenlikten vazgeçtiğini söyledi. Evine dönüyordu. Susup onları dinledim. Ertesi sabah telasla kalktım. Telasımın anlatılanlar mı olduğunu, yoksa bir an önce köve gitmek mi olduğuna karar veremiyordum. Ama yola çıkmıştım artık. Sonuna kadar gitmeliydim. Giyinip çıktım. Köy arabasının nereden kalktığını öğrenmek için milli eğitime uğradım. Memur tarif etti. Gittim. Önünde soförlerin oturduğu bir kahvehaneye girdim. Ocakçıya öğretmen olduğumu sövledim. Kövün adını sövlevip nasıl gideceğimi sordum. Bilemedi. Elimdeki kāğıdı alıp oturanlara sordu. Kimse sesini çıkarmadı. "Yanlıslık var galiba"



diverek milli eğitime tekrar gittim Kontrol ettiler. Yanlışlık voktu. Kövün adı doğruydu. Memur sessizce yanıma vaklasıp" Hocam senin elindeki kâğıtta yazanı köylüler bilmez. Köylerin adını değiştirdiler. Küçük bir kâğıda bir şeyler yazıp uzattı. "Bunu söyle bakalım" dedi. Durağa gidip ocakçıya memurun verdiği kâğıdı uzattım. Yüksek sesle" Tamam!" dedi. "Cemal ağabey!" diye bağırdı. Üzerinde solmuş sarı takım elbiseli, sararmış kalın bıyıklı birisi geldi. Ocakçı, "Cemal Ağabey sizin köyün öğretmeni sana emanettir," dedi. Cemal hafifce eğilip elini uzattı. "Hos geldiniz hocam, köve mi gideceksiniz?" diye sordu. "Evet" dedim. Köy dolmusu öğleden sonra gidiyormus.

Cemal'in TX 'i lie şube müdürümi yakın dediği on alı kilometeyi bittipi köye geldik. Terkedilmiş gibi tenhaydı. 'Bizmı köyç okg iğizdelir hocam. Köyimüz rahatır. Sen devletin bize emanetisin. Sakın korlmayasın. Sana kimse zarav veremez, 'dedi. O konuşun ben sustmu. Düşünüyordum. Köyin alı kismındaki ıstan okul ve lojmanın önünde çoban köyün ineklerini otlatıyordu. Arabamın oklum önünde nuduğumu görünce elindeki uzun çubukla ineklei dereye doğru sürdü.

Yedi aralık günü hava ılıktı. Hafif puslu bir hava vardı. Rüzgâr lojmanla okul arasında uzanan Batman Ovası'nın üzerinde kümelenen sisi dağıtmaya çalışıyordu. Koşarak birkaç çocuk geldi. "Hoce! Hoce!" diyorlardı. Bana dokunuyorlardı. Aralarından birisi önlük giymişti. Sırtında eski bir çanta vardı. Yaklaştı. Elimi öpmeye çalıştı. Elimi ondan kaçırdım. Başını okşadım. "Adın ne?" dive sordum. "Faruk" dedi. Sümüğü akmıştı. Diğerlerine baktım. Susup bakıvorlardı Ben de sustum. Suskunluktan sikilan Cemal "Hocam ben gidiyorum. Geliyor musun, kalıyor musun?" dedi. Burnundan sümük akan Faruk'a baktım. "Kalıvorum!" dedim.





Bizde 'patates' bulunmaz. Sadece en kalitelisinden çorap bulunur. **Kalite**, tedarik zincirinden satış yönetimine kadar üretim surecimizin temel bir parçasıdır ve standarttır.

## GAZİOSMANPAŞA HASTANESİ **ESTETİK & GÜZELLİK MERKEZİ**

## **KOZMETÍK DERMATOLOJÍ UYGULAMALARI**

#### Cilt gençleştirme · Botox uygulaması

- Dolgu maddesi uvgulaması
- Peeling tedavisi
- · Dermaroler uygulaması
- · Lazerle cilt genclestirme
- · PRP
- Mesoterapi

### Sivilce ve izlerinin tedavisi - Ilacla tedavi

- · Lazer ile tedavi
- Peeling tedavisi
- Dermaroler uygulaması · PRP

#### Leke tedavisi · Ilacla tedavi

- Peeling (soyma) tedavisi
- Dermaroler uvgulaması
- Mezoterapi

## Profesyonel Cilt Bakımı

Lazerle kılcal damar ve varis tedavisi Terleme tedavisi

## Sac dökülmesi (kadın ve erkek)

- Dermaroler uygulaması Mezoterapi

## LAZER EPILASYON

Teknolojik olarak en gelişmiş donanımlardan biri olan Fotona ND: YAG Laser kullanılmaktadır.

Diğeralanlarda da başarılı sonuçlar veren bu donanım, lazer epilasyon da da avantajlı bir konumdadır.diğer laserlere göre farklar:

 Hedef melanin değil, kıl köküdür. Bu yüzden kılın inceliği ya da kalınlığı önemli değildir

 Açık tenli ciltlerin yanında koyu tenli ciltlere de rahatlıkla uygulanabil r · Yanık riski minimum olduğu için yaz -kış kullanılabilir.

Diğer dalga boyundaki lazerlere oranla kıl köküne daha rahat ulaşılır.

GAZİOSMANPASA HASTANESİ



