



Öğretmenler günü

ÖZEL SAYISI



ELEŞTİREL DÜŞÜNME OKULU

Büyük Türkiye Cumhuriyetinin öğretmenleri olan bizler, Atatürk ilke ve devrimlerinden ayrılmadan, bilimin ışığında ilerleyen çağdaş nesiller yetiştirmekteyiz. Öğretmenlik mesleğine adım attığımız ilk gün, insan haklarına ve anayasanın temel ilkelerine dayanan milli, demokratik, laik bir hukuk devleti olar. Türkiye Cumhuriyeti'ne karışı görev ve sorumluluklarımızı billerek hunları dayranın ballada sörterek kunları dayranın ballada sörterek kunları dayranın ballada sörterek kunları

bilerek bunları davranış halinde göstereceğimize yemin ettik. Yeminimizden dönmeyeceğiz. Tüm Öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlu olsun.

> Hilmi Nakipoğlu - Faik Gürlek ve Yeşilköy 2001 Koleji Öğretmenleri

www.yesilkoy2001.k12.tr



AÇIKADA VIP ÖĞRETİM KURUMU

'Fark yaratanların Adresi'

4,5,6,7, ve 8.Sınıf Öğrencilerine Yönelik 4 ve 6 Kişilik Sınıflarda, Öğrencinin Kendini Özel Hissedebileceği Modern Bir Ortam

9,10,11 Sınıflar İle YGS ve LYS'ye Yönelik Birebir Ders Paketleri.

Sınırlı Kontenjanı İle Herkese Değil "Seçilmiş Öğrenciye Üst Düzey Eğitim. Her Öğrenciye Ücretsiz Eğitim Danısmanlığı Hizmeti.

Eğitim Kalite Sözleşmesi İle Vaad Eden Değil Gerçekleştiren Eğitim kurumu. Okul Basarısı Ve Sınavlara Hazırlık.

Dikkat, Konsantrasyon Ve Muhakeme Yeteneğini Geliştiren Özel Program "IQ Up" Stres Ve Kaygı İle Baş Etmede Özel Teknikler.

Öğrenci İle Birebir İlgilenen Uzman Öğretmen Kadrosu.

ÖZEL VE FARKLI EĞİTİM MODELİNDE SİZ DE YERİNİZİ ALIN

Bahçelievler Mahallesi Hacer Hanım Sokak No.7 Kat3 Daire5 Bahçelievler/İstanbul Kumport Ortaokulu Karşısı Fatih Koleji Yanı Tel: 0 212 441 16 16 — 0 212 441 15 17 • Gsm: 0 530 243 87 53

E-posta: acikadavip@gmail.com



ÖĞRETMENLER GÜNÜ ve ÖZEL SAYIMIZ

Hüsnüye GONDOZ

ergimizin/derginizin son sayılarında EDİTÜR köğsende genetlikle konuk yazarlar oluyordu. Bu sayı yani Öğretmenim Dergisi'nin gelarekselleştirdiği Öğretmenler Günü özel sayısında, bu sayınıza gösterlen ilgi ve verilen desteğe teşekkiretme adına bız yazalım istedik. Destek veren ve bizi yüreklendiren herkse sonsuz teşekkiriler.

Biz ÖĞRETMENİZ. Öğretmenliğin yakıcı kutsiyetini en iyi bilen, öğretmenik sorumluluğunu sıtırmıza yilekeldiği yüklerin ağırtığını altında ezilmeyen, gece gündüz yılını 365 günü ve 24 saati telefonları daima öğrencilerine açıkı olan ve yılları sonra yolda karşılaşıyığı, kendisinin tanıyamadığı ama öğrencisinin tanıdığı ve "hocaasaasamı" nidalarıyla sestendiği ve bu seslensişle yılların bütün yorgunluklarını üzerinden atan ve kalbi sadece bu ülke geleceği için çarpan, milyonluk eğilim ordusunun sadece bir çalkşanıyız.

Öğretmenler Günü'nde okul kapısına dayanan çiçekçiden, evden aldığı 1 liralık harclığı ile o gün kantinden bir sev almayıp öğretmenine bir çiçek almayı yeğleyen öğrencilerin öğretmeniyiz. Getirdiği çiçeği vermek için önünde sıra kuyruk olduğu öğretmene sadece sarılmayı düşleyen öğrencilerin öğretmeniyiz. Öğrencisine kıyamadığı ve günlük harçlığını harcamaması için çiçek dahi istemediğini sövlediğinde ağlayan öğrencilerin öğretmeniviz. Devlet okullarında ve daha zivade voksul kesim öğrencilerinin vasadığı ve vasattığı bu duygu karmasasıyla beraber, bir de altında ki ciple okula gelen ve öğretmeni aklınca aldığı pahalı hediye ile alt edeceğini ve ezeceğini düsünebilen öğrencilerin de öğretmeniyiz. Belki biz ve bizim kusak değil ama bizden önceki öğretmen ağabeylerimizin yetiştirdiği ülke yöneticilerinin yönettiği ülkenin öğretmeniyiz. Bizim genlerimizde olan ve atalarımızın, Fatih'in ve Mustafa Kemal'in öğretmene gösterdiği sevgi ve saygıyı bugün de hak eden ve bekleyen öğretmenleriz. Kısaca; bugün yarını sağlam temellere oturtmak için çaba gösteren ama bu çabanın karşılığını bazen emek verdiği öğrencisinin bıçak darbeleriyle ödeyen bazen de velinin en vahsi saldırısı karsısında saskınlıktan konuşamayan öğretmenleriz. Kendisini koruyamayanların da caresizliğe mahkûm edenlerin de öğretmeniyiz ve biz öğretmeniz. Dağdaki teröristin de, Gezi parkında gösteride bulunanların da ve onlara müdahale etmek zorunda kalan ama kendi vatandasına müdahale ile asla ama asla destan yazmayan polislerin de öğretmeniyiz. İyisiyle kötüsüyle, sevabıvla günəhıvla, geçmisiyle geleceğiyle BİZ bu ülkenin seydəliləri ve öğretmenleriyiz.

Onun için fazla söze gerek kalmadan emeklisiyle, çalışanıyla, atanamayıp görev bekleyeniyle kadrolu çalışanıyla, okul öncesi ile üniversitede ki hocasıyla, branşı ne olursa olsun ama öğretmen olan bütün öğretmenlerinizin,



öğretmenlerimiz elleri öpülesi insanlardır	03
retmen ile nitelikli birey ve nitelikli toplum	04
arkadaşım diyerek arkadaşsız bırakmayın	05
mak başkalarının hayatlarına dokunmaktır	06 09
Neksav'da muhteşem buluşma ve kutlama	07
Bir gençlik istiyorum	08
24 Kasım'ı kutlarken	09
	10
Göçəbə diş fırçası	12
	13
Yusuf Öğretmen	14
Gülün çocuklar	
Türkiye'nin ilk ekmek okulu	
Okuldaki ilk günlerim	
Savaşa hayır	
Öğretmenlerim	
Eğitimcilere üç soru	
2 Kasımlar ağlar Atatürk'e	
Adalet, medeniyet, samimiyet ve vicdan şart	
24 Gönüllerdeki unutamadığımız öğretmen	
26 0 ağaş, o kent, o savda, o şiire sensiz nasıl ağlar	
26 G.H.V. gençlerin hayatına dokunmaya devam ediyor	
ОСОБЕТМЕНІМ	2

ÖĞRETMENİM

Aralık 2013 • Yıl 6 • Sayı 66 İmtiyaz Səhibi ve Yazı İşleri Müdürü: Hüsnüye GÜNDÜZ Genel Yayın Yönetmeni: Ayhen Adnen GÜNDÜZ Reklam ve Halkla İlipkiler Müdürü: Banş KMLCIM

Kültür Sanet Yönetmeni: Nihel ERBAKAN Genel Acisten: Ayge ÖZDEMIR Grafik Tacanım: Seda GBNDİHAL Hukuk Müşeviri ve Denişmanı: Av. Alper ÜLKÜ Baskı: İstanbul Təknik Öfset



Teknik Hearlik: Öğretmenim Dergisi Teknik Servisi Adres: Yevuz Selim Ced. Ertan Algül Apt. No: 11/A Fetih-İstanbul Abanelik Kasuller:

Tefrikeli Yıllık Abonelik: 185.00 TL

Braza Sahbi Humia Hezap Nolam: Herap Sahbi Humia Hezap Molam: Birkop ilg Bankasi Yevan Salim Subesi: 1879 - 8996422 Birkop ilg Bankasi Yevan Salim Subesi: 1879 - 8996422 Yapi Kerdi Bankasi (BAN TR 41 000 4 6 0000 1 1879 0 199622 Yapi Kerdi Bankasi (BAN TR 22 000 7 100 100 0000 57 007 fiqui Kerdi Bankasi (BAN TR 22 000 7 100 100 0000 57 007 proprimerindergraffygmanic Core - 9 permenindergraffymetic core



Öğretmenim Dergisi **Özel**

Dr. Muammer YILDIZ

Era nesli bizim olacaktır

Mustafa Kemal Atatürk'ün doğumunun 100. Yılı olan 1981 yılından iriberen, kendisine "Başöğretmen" unvarı verildiği gün olan 24 Kasımı, ülkemizde Öğretmenler Sünü olarak kutlanmaktadır.

Basögretmen Atatürk, bir ulusun gerçek kurtulusunun "Milli Eğitim"de basanya ulaşmaktan gectigini vurgulamış ve "Cocuk olun alzlerin öğrencisi olmayı isterdim. Sisin başarınıs, cumhuriyetin basarısı olacaktır. Cumhuriyet aizden fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür neziller later. Yeni nepil pizin eperiniz olacaktır." diverek tüm öğretmenlere ağır sorumluluklar yüklemiştir. Era Teknik Koleji, kurucu öğretmenleri olarak fikri, vicdanı, İrfanı hür, mesleğini ülkesinin kalkınması için en ivi sekilde vapan bir nesti vetistirmek için eğitim volculuğuna başladık. Görevimizin ne kadar kutsal, sorumluluğumuzun çok ağır olduğunu biliyoruz. Ancak Fatih Sultan Mehmet ve Mustafa Kemal Atatürk gibi çağ açıp, çağ kapatan, devlet kuran kahramanlarının bile mesleğine saygı duyduğu ve önünde eğildiği onurlu bir mesleği icrə ediyoruz Günümüz kutlu, yarınlarımız aydınlık olsun!

Era Teknik Koleji Kurucu Öğretmenleri

BÜTÜN ÖĞRETMENLERİMİZ ELLERİ ÖPÜLESİ İNSANLARDIR

latarbul Mill Eğitim Müdürüğü terefindən Harhiya Cemal reşif Rey (CRR) salanında Güzanleren Üğremlere Girül kuflamlarınabir masaj gönderen Mill Eğitim Bakarı Prof. Dr.Nabi Avar Öğretmerlere doydan güzenin hişbir meside gürabun hayal dasmeyeceği kadar yüksek düzeyde' olduğunu belirti ve unutmayarı ki aiz yılın har günü beşmizin lasanızı." deki.

> Törene İstanbul Valisi Avni Mutlu eşi Gül Mutlu ile katılırken İstanbul Milli Eğitim Müdürü Dr.Muammer Yıldız da eşi Sara Yıldız ile katıldı.

Törende konuşan İstanbul valisis Mutlu "öğretmenlerin zorkıkların bildiklerini, ancak öğretmenlerin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ellerindeki kutsal emanetleri en iyi şekilde vetistireceklerini" sövledi.

> Törende konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Ür.Muammer Yıldız da 'İdareci de olsak, il milli eğitim müdürü da olsak nihayetinde öğiretmen olmaktan gurur duyuyoruz. Yaşına başına bakılmaksızın bütün öğretmenlerimiz elleri öpirlesi kizilerdir. Öğretmenlik



bir sevgi mesleğidir, bir aşkı ve adanmışlığı ifade eder" dedi.

Osküdər İlçe Milli Eğirim Müdürlüğü Öğretmenler korosunun verdiği konoerin ardın iplelk oyunları ile devam eden törende mesleğe yen başlayanılar yemin ederken emekli olan öğretmenlere de hizmet şeref belceleri verildi.

Noretmenlik Tanrı sa

Operation 3





İdeal Öğretmen ile Nitelikli Birey ve Nitellikli Toplum

Yusuf Tavukçuoğlu Türkiye Özel Okullar Birliği Eş Başkan

ğitim ve öğretimin en önemli konusu, bu görevi yapacak olan insanların seciminden başlayarak alacağı eğitim ve öğretimine kadar her şey düşünülerek yatırımın yapılması gereken bir olgudur, Öğretmenlerimizin sınıftaki öğretimi daha zevkli, motivasvonu daha vüksek daha verimli bir hale getirmenin vanı sıra eğitimde, kültür. sanat ve entelektriel, etkinliklerinin icinde de bulunmalan gerekmektedir. Her iki konumda mesleki basanlarının, motivasyonlarının, yasama bağlılıklarının, bilgi - becerideki zenginliklerinin artmasını sağlamanın, kültürel ve sanatsal aktivitelerin eğitim öğretimin bir parçası olarak almasını ve öğretmenin de hunları bilmesi ve uygulaması gerektiğini düşünüyorum.

Bu uygulamaları öğretmenlerimizin yapabilmesi için bir farkındalık yaratmalan gerekir. Kültürel. sanatsal ve entelektüel aktivitelerin kullanılması konusunda öğretmen, öğrenci ve topluma istek ve alışkanlık kazandırmak durumundayız. Bu alışkanlık söresinin, bireyin doğumundan ölümüne kadar, hayat boyu sürekli olması gerektiğini düsünmeliyi.

Genç Türkiye'mizde tüm toplumun birey olarak yetişip, hayata atılması adına yaşayacağı sürcei gejicreceği tek yolun, eğitim öğretim tezgahı olduğu, bu tezgahta davranışlarımızla, alşkanlıklarmızla, hareketlerimizle releri verirsek toplumun her «ademesinde, her bölümünde onları alacağımızı bilmeliyiz. Böylesine stratejik önemi olan bir sektörde yapılan her yanlışlık diğer tüm alanlarda kalite kaybı olarak karşımıza çıkmaktadır.

lyi yapılan her şəy ülkemiz için böyük kazançları beraberinde getirecektir. Eğitim öğretim öğretmensiz olmaz, öğretmen de siknıtılarından arındırılmadan akademik çalışmalarla desteklenmeden yetistirilemez.

Özellikle anaokulu ve ilkokul sımflan, eğitim öğretirini temel bölümdüür. Çocuklarımız bu yaşlarda. öğretimenleri ve ailelerinden edinecekleri döğru ve yanlış aişkanlıklan yaşam boyu sürdürürler. Bu dönemler öğreni ilkişkinin en güzel ve en kalıcı şeklide yaşandığı yıllardır.

Öğretmen. Öğrencisi ile beraber olduğu süre içerisinde öğrenme etkinliğini ne kadar fazla kaynaklarla desteklerse ve renklendirirse öğrencinin verileri algılaması, kavraması, yorumlaması ve değerlendirmesi o kadar kalıcı ve kolev olmakladır.

Öğrencinin bunlardan bilgi birikimi ve davranış modeli oluşturması kendisi açısından önem kazanıcaktır. Bu nedenle öğrencilere doğru davranışlar, döğru bilgilendirme, ülke değerleri, insani ilişkiler, toplumun en seçkin bireyleri olan öğretmenleri tarafından eksikisiz verilmeldir.

Ülkemizin geleceği, öğretmen ve toplumun eğitimine vereceği önemle esdeğerdir. Eğitim - öğretimin ivi olması, sadece öğretmene verilen akademik çalışmayla sağlanamaz. Öğretmenin mesleki kalitesinin yarında, sosyal bir insanın yaşam gereklerini yerine getirebileceği yaşam standartlarının öğretmen adına güzelleştirilmesi gereklidir.

Öncelikle, öğretmen olma ozelliklerini tasyan kişilerden seçilmiş mesleki ve yaşam kalitesi en iyi şekilde sağlanmış bir eğitim ordusu ile sadece eğitim soktörünü değit. diğer tüm sektorleri seçkin bir sattüye kavusturmuş oluruz. Çünkü iyi öğretmen, iyi doktor, iyi adaletçi, iyi ekonomist, iyi siyasetçi ve bitmeyen iyileri yetşitirecektir.

Öğretim; öğrenci merkezli olmalı. Ancak eğitim de tüm toplumu içine alacak şekilde toplumsal merkezli olmalıdır.

Toplumun koyduğu değerler üzerine her bireyin doğru ve güzel yapabileceği yönlerini keşfedip, insanlan sevdikleri meslek dalları ile yan yana getirmeyi başar abilirsek, kültür seviyesi yüksek, kalitesi iyi olan, farklıklıdırı alayışık larsılayın, empati yapabilen, birbirini seven ve sayan bir toplum oluştururuz.

Sonuç olarak, öğretmenin niteliği, öğrenme ortamının, öğrenmenin ve öğrencinin geleceğini belirleyecektir. Bu da Nitelikli Öğretmen= Kaliteli Toplum demektir.

Ülkemizi her alanda çağdaşlığa kavuşturabilmek için atılması gereken ilk adımın öğretmenin niteliğini yükseltmek olduğu görüşünde fikir birliğine ulaşmak ümidiyle...





"ÇOCUKLARA ARKADAŞIM DİYEREK ARKADAŞSIZ BIRAKMAYIN,



eçtiğimiz günlerde Florya Kolejinin Genel Müdürü Cevat Aksoy inzestyla öğretmenlerin bilgilenmeleri ve meslek içi öğretilerinin önünün açılması amacıyla bir mail yayınlandı. Oldukça ilginç ve kapsamlı bir içerik içeren mail tüm öğretmenlerinizi ilgilendirdiği için biz de dergimizde yayınlama kararı verdik. Mail içeriği işölyedi:

"Digerti arkadaşlarım son 12 yılar bizim toşlarlıkarda ve bütün platformlarda arne babalara ve düğündenlerim «Çacuğunuzula arkadaş almayın, alz anna babasınız. Çacuğunuzun pak
şak arkadaşı alur ama pak şak anna babasır
almaz saziri avuundum. » Çocuklarımıza anna
baba olarak arkadaş olacağız diye bütün ödünleri
verdik, ödürnüz kaldık. Diğertemelnim çocuklara
«arkadaşımı» diye hitaş ederek arkadaşızı kaldilar. Sayın hocan Prof. Br. Üstün Dikmen bu
olguyu aşağda çok iyi aşıklamış. Biğlerinizi rica
adırım.

Cevat Akso

Özel Bursa Kültür Okulları tarafından Fethiye Kültür Merkezi'nde düzənlenen seminerde konuşan Prof. Dr. Üstün Dökmen, aile ve okulda kaliteli iletigim için yapılması gerekenleri anlattı.

"YANLIS DÜSÜNCEYE SAYGIDUYULMAZ"

"Birbirimizin düşüncələrinə saygılı olmalıvız" anlayısının yanlış olduğunu savunan Prof. Dr. Üstün Dökmen, "Karaı tarafın söyledikleri yanlıs ise bu onun düsüncesidir. Yanlıs seve savai duvulmaz. Sadece onun kisiliğinə anygı duyarım. Çocuğunusun, eşinizin ve arkadaşlarınızın taşvip etmediğiniz davranışlarını eleştirin. Kişilerin düşüncelerine ve davranışlarına iziraz edin ançak duygularına saygı duyun" şeklinde konuştu. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de insanlann bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olduklarının altını cizen Prof Dr. Üstün Dökmen, "Inventorda ez hata, çok fikir ver. Okumak için iki eli bir araya gelmeyen ülkenin iki yaknaı da bir araya gelmez. "Alimine ve muallimine saygı göstermeven toplumların ice peleceği olamaz" dedi. Anne ve babalara, "Cocuğunuzla arkadas olmayın" diyen Dökmen, "Arkadaş doğil ana-baba olun. Arkadaslıkta əsitlik var. Oven als onunta esix degilainis, anne-babasisiniz. Çocuğunuzla arkadaş olmayın. Etkili anne baba olun. Onu dinleyin. Nasiharşi değil, refakarşi olun. "Çocuğunuzun

hayatı boyunca pek çok arkadaşı olacak. Bırakin bir tane anne ve babası olsun" diye konuştu. Ailelerin cocuklarına kücük vasta sorumluluk vermeleri gerektiğinin altını çizen Prof. Dr. Üstün Dökmen, "Cocuklarınıza giyinme corumluluğu verin, yemek yeme zorumluluğu verin. Bir kaşığı ağzına yerleştiremeyen çocuk hayatta ne yapacak? Bazı konularda da seçim hürriyeti verin. Seçim yapmak zerdur. Bazı seyleri yasayarak öğrenmesine isin verin. Çocuğunuza yapacağı şeyleri sufle etmeyin. Çocuğa istədiğiniz kadar karışın. Ama bilmeliziniz ki en önemli anlarda yanında olemeyeceksinis. OKS ye de ÖSS sinevien girerken, evlilik gecesinde yn da doğum ornornda iorezenis de yanında olamayaenkamız. 'Nereye girtiğini bilen inannlara dünya çekilin yal verir' diye bir söz vardır. Biz de nereye gittiğini bilen çocuklar yeziştirelim" təvsiyələrində bulundu.

Dünyanın her tarafında öğretmenler, insan topluluğunun en fedakar ve muhterem unsurlandır. M. Kemal ATATÜRK

İYİ ÖĞRETMEN OLMAK BAŞKALARININ HAYATI ARINA DOKUNMAKTIR

Sema Açıkgöz

Öğretmenlik çok kutsal bir meslektir. Kutsal kelimesinin anlamı o kadar geniştir ki; vicdan, duygu, düşünce, samimiyet, sevgi, anne-baba olabilme gibi birçok özelliği kapsar.

Pedagojik formasyon almak, akademik andmak sok başarılı olmak, iji öğretmen olduğunuz anlamına gelmez. Üğrencilerinize ve çevrenize yani; topluma ne kadar iyi bizmet verdiğiniz, onların hayatlarına ne kadar dokunabildiğinizle oldukça alakalıdır.

Günümüz koşullarında birçok anne baba çalışmak zorundadır. Dolayısıyla çocuklar gün içinde anne babalarından çok öğretmenlerini görmektedirler. Bu nedenle bu toplumun gelecağini oluşuracak gençleri yetiştirmede, öğretmenlerin rolü büyüktür. Neden bu konuyla giriş yaptığını merak edilebilir. Temel nedeni: Gözlemlerim.

Teknolojinin yayyın ve bilinçsiz kullarımı, anne babaların çalışmaları nedeniyle çocukları ile az zaman geçirmeleri, çocuklarının duygusul ve bilişsel gelişimlerini kaipi edememleri, etseler bili yeterli biliyley sahip olmamaları nedeniyle; her nesil, bir önceki nesli aratacak durumda okullara gelmektedir. Bu nedenle öğertemlerin de işi oldukça corlamıştır.

Anne bebe eğitimi, çocukların teknoloji konusunda eğitilmesi, öğretmenlerin hizmet içi eğitimlerinin cidiyetle verilmesi gibi tedbirlerin ivedilikle ele alınması gerekmektedir. Bunun ciddi bir toplum sorunu olduğunu düşündiyorum. Eğer önlem alınmazsa ciddi boyutlarda sorunlar yaşanabileceğini ön görüyorum.

On yıl önce emekli olmuş ve o günden beri özel eğitim kurumu yöneticiliği yapan bir öğretmen olarak, inanın cok kavgılıyım.

Evet, öğretmenlerimizin hatırlanması, bir gün de olsa mesleğin ele alınması çok güzel; fakat beraberindeki sorunları da unutmamalıyız.

Genç meolektaşlarıma çok iş düşmektedir. Ancak onları yüreklendirmek, metivasyonlarım ve inanşlarını artırmak gerekir. Konu motivasyon olunca da aklıma tiyakat sistemi geldi. Bunun da doğru, kayırmasızca adaletti bir gekilde uygulanması, oistendeki aksaklıkları ortaya çıkaracaktır.



Özetle, sorunların dile getirilmesi, çözümlerin aranması, başarının ödüllendirilmesi hepimizin yararına olacaktır.

Geleceğimizin gençlerini şekillendirecek olan tüm öğretmen arkadaşlarımın, büyüklerimin, ebediyen aramızdan ayrılmış olan ve şehit olan meslektaşlarımın anlamlı gününü kutlarım.

Saygılarımla...

Yeter derecede eğitime sahip olmalısın ki, çevrende insanları gereğinden büyük görmeyesin; fakat bilgeliği sağlayacak kadar da eğitimin olmalı ki, onları küçük görmeyesin. M.L. BÜREN

ÖĞRETMEN

Sevdesı Aslı'dır beniği Kerem Çığıraz yollara düşer öğretme Cohelet irindir bilgiyse merhar İlim pestariyle deser öğretme

Karb dağlar geçer çölde yak alı Her sahsede oyner türlü rak alı Verimsiz çiçekten bile bel alır. Dünevin hendini tasar öğretme

Nekiy sakış işlər kumaşı özdən Parlatır güneşi baktığı yözdən Güllər busa kapar aştığı yüzdən

Aydınlık yerinin temel teşim. Atarkan ezimlə eğmez keşim, Succik arlamla boğar kışımı,

Kütüğü kapendir bulanık selden. Koparır yaprağı rüzgörden yelden. Toplar meyvecini tuttuğu oldan. Durulun durulun osser öğretmen.

Biylidi sa çıkmez koleyce bu küri. Bür luymelini bilir ki her Türk, Saru beşöğrelmen adı Atalürk, Ayrılmez isrinden koşar öğrelmes. Vuslati öğrilir mezleği kutval, Okul kaprona deyasınından sal, Helalik diliyor hakkiyası hala. Villar vurunir sasar öğretmes.

anne yandığını ey kutsel meslek, biraz biraz merhameti Erkekte seç kalmaz bayanda kökül, bu mu

Dames See

Aytardan kasım , sonbahar günlerden hüzün Yine bir hazan, yoktuğunun bilmem ka-

Yine bir hazan, yokuyanası bir çinci yılı Mutlu yıllar sensizliğe Yine döktü ağarmış saçlarını ağaçlar

Və yimə kurtuldu yiğirmiş dertlerinden Solmuş rengimi aynaya nasılda yansıtıyor acımasız zaman Qurmadan çalıyor yan cafede eskimiş

Durmadan çalıyor yan catede eskiring gramafon Karanlığı bölen sokak lambalan nasılda

dans ediyor yalnızlığımla Üşümenin hazzı başka bu gün Mutlu yıllar sensizlüğe... Mutlu yıllar nice sensiz geçen karanlığa

Mutlu yıllar nice sensiz geçen karanıya Mutlu yıllar Emel GÜMÜŞ









MUHTEŞEM **S** buluşma ve kutlama **>**

Cemal Boğaçhan Çakmak Özəl - İstanbul

Nakipoğlu Eğirim Kültür Sanat Vakfı Başkanı Hilmi Nakipoğlu annesinin adına yaşatmak adına Nefus Nakipoğlu Eğirim Uygulama Okulu'nu yapmış ve devlete bağışlamıştır. Binanın 4. katı protokol gereği des

tek eğitimi vermek adına vakfa ve rehabilitasyon merkezine ayrılmıştır.Bu çatı altında yaklasık 70 öğretmen görev yapmaktadır.

Nekszav Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Mekszav ile Nefus Nekipöğlu Eğitim Uylama Okulu öğretmenleri "Öğretmenler Günü" için bir araya gelerek kutlama yapmışlardır. Bu kutlamaya Bakırikoy ilçe Kaymakamı, ilçe Milli Eğitim Müdürü ve Cumhuriyet Savcısı da katılmıs, birer konusma yapmışlardır.

Kutlama programı öncesi arkadaşımıza özel açıklamalarda bulunan Hilmi Nakipoğlu şöyle konuşmuştur;

24 Kasım ulu önderimiz Mustafa Kemal. Atatürik'in başöğretmen ilan edildiği tarihit ve 1981 yılından iribaren ülkemidde bu tarih öğretmenler günü olarak kutlanmaktadır. Buğünde günün anlam ve önemine istiraden konuşmalar yepilip, hediyeler verilmektedir. Büde bu vesilevle vakimızın catısı altında etkinliğimizi düzenlerken, senede bir kere bile olsun öğretmenlerimizin gönlünü almayı, onlarla yelin ilişki kurmayı amaçlamaktayız. Bizim için en önemli şey sexyidir. Her şeyin başı sevgidir ve bütün yollar sevgiden geçer. Eğer işini sevmezsen, iş yerini sevemezsen kaliteyi elde edemezsin. Bizim için öneklik budur ve biz sevgiyle bu kaliteyi elde ettik. Okulun genç ve kıdemli öğretmenlerinin bir arada bulunduğu etkinlikte öğretmenlere plaket ve hediyeleri verildikten sonra katılımcı tüm öğretmenler gönüllerince eğlendiler.





Tarihini hafızasına kaydetmiş, coğrafyasını adım, adım dolaşmasa da ruhunun en geniş çerçevesiyle haritasını gönlüne mühürlemiş, edebiyatını, dilini yaşayan ve en güzel haliyle bünyesinde yaşatan, bir gençlik istiyorum.

ATANIN ÖĞRETMENİ

Atasından aldığı güçle Atıldı kötülerin üstüne Uygarlık bilinciyle Aştı tüm angelleri

Öğrencileri de onu izledi Asla yılmadı hiçbiri Dönmediler asla geri Erdemli ilkelerden

Aştı kültür kapısını Aydınlattı evrenimizi Öğretmenin sevdalı elleri

Dedi; İleri hep ileril

Ondan aldığımız hızla Yürüdük hep yürüdük Doğruya iyiye güzele

Erhan TIĞLI

Nerede Türk varsa, nerde Müslüman varsa, orada ben varım. Hatta nerede Putperest, Mecusî, Musevî, Hiristiyan ve nerede, nerede bir insan varsa, işte orada ben vanım diyebilən, bir gençlik istiyorum.

Benim vatanım Edimeden başlayış Karılış bilmer, Benim vatanım bir kaç gilinli haylandığı, bir kez günli verimiy yözdüği, bir kez günli verimiy yözdüği, bir kez günli verimiy nelikli bir kez günli verimiya yözdüği, bir kez günli verimiya yözdüği, bir kez günli verimiya yözdüği, bir keş günli verimiya yözdüği, sama verimiya bir günli verimiyadığı veri Bu günli yerimiyadığı verimiyadı yözdüği, sama verimiyadığı yözdüği, sama verimiyadığı yözdüği, sama verimiyadığı yözdüği, sama verimiyadığı yözdüği, sama verimiyadı yözdüği, sama verimiyadı verimiyadığı yözdüği, sama verimiyadığı yözdüği, sama verimiyadığı yözdüği, sama verimiyadı yözdüği, sama verimiyadı yözdüği, sama verimiyadı yözdüği, sama verimiyadı yözdüği, sama verimiyadı yözdüği, sama verimiyadığı yözdüği, sama verimiyadı yözdüği, sama verimiyadı yözdüği, sama verimiyadı yözdüği, sama verimiyadı yözdüği, sama verimiyadı yözdüği, sama verimiyadı yözdüği, sama verimiyadı yözdüği, sama verimiyadı yözdüği, sama verimiyadı yözdüği, sama verimiyadı yözdüği, sama yözdüği, sama verimiyadı yözdüği, sama verimiyadı yözdüği, sama verimiyadı yözdüği, sama verimiyadı yözdüği, sama verimiyadığı yözdüği, sama verimiyadı yözdüği, sama verimiyadı yözdüği, sama verimiyadı yözdüği, sama verimiyadı yözdüği, sama verimiyadı yözdüği, sama verimiyadı yözdüği, sama verimiyadı yözdüği, sama verimiyadı yözdüği, sama verimiyadı yözdüği, sama verimiyadı yözdüği, sama verimiyadı yözdüği, sama verimiyadı yözdüği, sama veri

Käbe: Sadoes kutsaldır, ilâhî değildir. İnsan gönlü ise her ikisini de banndırır. Mekanlara sığmayan İarnı, insannı gönlüne siğmaktır, ve orada aranmaktadır. Burun için insanı, Allah'ın yarattığı en değirti ve kutsal emanet olarak gören ve bu insınçla kucaklayan bir gençilik istiyarum.

"İşitin ey yarenler, aşk bir güneşe benzer;aşkı olmayan gönül misâli taşa benzer." diyen Yunus'un, aşk ateşiyle gönülleri nurlu, sevmeyi ve sevindirmeyi ilk şart sayan bir gençlik istiyorum.

Gökyüzünün mavi, beyaz, kızıl atlasını kendisi için bir gölgelik; Güneş'i yolunu aydınlatan bir nur; Büyük ve Küçük Ayı , Samanyolu, Karadelikler ve Agartalan çıkılması ve ulaşılması gereken bir kıta olarak düşünen ve ona göre çalışan, yorulan ve sabehlayan, bir gençlik istiyorum.

İlmi, tekniği ve sanatı yakalamış; bil cümle mutluluk asınıs ulaşmış; çalışma, geyret, sabır ve direnmeşi kəndisine prensiş edirmiş; gerağinden fazle uykuyu vücuduna haram sayan, bir gençlik istiyomu

Dünya milletlerini, ufak ufak bölüp, parçalayat, celan hirbinlerine kırdıran kartetirer, ther arza, istek kipi kullanılmaya müsüal, kamplara ve yurtlara bölen değili, onları tek bir kubbenin atlında, bir ve beraber, selalet, barş, mutululuk irjinde yöretmeyi kendisine ülkü edinmiş bir gençlik istlyarum.

İnsanı, insanlığı bir çatıda, bir dilde, bir idealde birleştirmeyi, kendisine ülkü edinmiş; ölmeden önce bu idealini gerçekleştirmek için, var gücüyle çalışan, bir gençlik istiyonum.

İnsanı ve insanlığı, birbirlerine düşman etmeden yaşatmayı, hayatının en büyük imtihanı kabul ederek çalışan, yorulan ve bunun için hazırlanan, bir gençlik istiyorum.

Adaleti, serbest teşebbüsü, fikir ve inanç hürriyetini, hürriyetlerin en değerlisi ve en kutsalı sayan halka ve Hakka inanımış, Hakka teslim olmuş bir gençlik istiyarum.

> Öğretmen nasılsa sınıf da öyledir. Alman Atasözü

Analar ginü babalar ginü kadar önemil bir gin Öşretmenler Ginimizürür 24. Kasım Öğretmenler Ginimizürür değenin ilk elsum. Öğretmenler Ginimizürü değenin ilk ve ortacıkullarla üselerde pek arlamamıştık. Ancak hayata attıp colardan öğrendiğinir bilgi ve becerileri denatliklerin ve olan hayatta kullanızık mutlu ve başarılı elduktan sonra daha iyi aladık. Birin medi 195'e ilkokula başladığından Kiy Enstitülerinin yetişiridiği bir nesiliz. AEK'i onlardan öğrendik.

1950 Mayrunda DP Akidara geldi. Nahiyemiz kaza (lige) oldu. Biz de mahalle olduk. Köy Enditülüi öğrendenimiz rahmeti Mehmet Ergiren nami diğer Karatasiğlu Mehmet Hoca bu nederle bizden alındı ve yerine Mesut Üzer adında hipibr zaman onu aratmayacak bir "Atatürk üğretmeni" geldi. Biz pozuk olarak demokrazi ile birki ententik.

1600-1923 arazında Türk milletine uygulattırılan eğitim politikası ile SEVR masasına oturrulan bir ülkemizde eğitim politikaları onların istediği gibi uygulanıyordu. Bu politikada neler var. Alt alta vazalım:

Bütün teknik icatlar "GAVUR" icadıdır, Kadın evinde oturacak çocuk büyütecek Kadın okursa qavurluk gelir.

Felsefe astronomi fizik kimya okumak insanı dinden çıkarır.

Bütün kötülükler dinden uzaklaşmaktan doğar vs.(Oysa bütün kötülükler dinimizin temel ilkesi olan "Bilimi Çin'de bile olsa uidin almamaktan doğar).

Sonuç tərihin en büyük milleti olan Türk milleti, kendisini SEVR məsəsında buldu. Haçlıların 1071 yılından bu yana izledikleri Anadolu'yu yeniden Haçlı yurdu yapma politikasını uygulayabilecek nəsiller istediler ve bu eğitim yapıldı.

Atatürk ve silah arkadaşları tərəfindən Anadolu'nun hər karış toprağı şehit kanları ile sulanarak Türk milletinin ebedi yurdu yapıldı ilelebet bu yurt Türk milletinin olacaktır denilarek bunu sağlamaya çalışan bir eğikim politikası izlediler. İzlenen o politika ile Türkim Cumburiyeti 1950 ylına geldiği zaman düryeya örnek ve model bir ülke olmuştu. Harici bedhahlar haçılılar bunu isterler mi?

Atatürk silah arkadasları Anadelu'muzun ebediyen Türk yurdu olmasını sağlamaya yönelik eğitim politikaları izlemeye basladılar. İste bu faalivetlerden biri de "Millet mekteplerinin' kurulmasıdır. Atatürk'ün "Millet Mektepleri" başöğretmenliğini kabul buyurdukları 24 Kasım 1928 günü 12 Eylül Hükümetince 1981'de "Öğretmenler Günü "olarak kabul edilmiş olup o günden beri öğretmenler günü olarak kutlanmaktadır. Bu günün kutlanmasında büyük emeği gecen zamanın Milli Eğitim Bakanlığı Müstesarı Öğrt.Tuğueneral Osman Fevznölunu bir kadirsinaslık olarak ananm.

Atatürk Anadelu'muzun ebediyen Türk vutan olarak kulması ve Haçiların 1971 tatihünde. Bir gün gelecek Anadelu yeniden Haçiların yurdu yapılacaktır 'planların yok etmek için yu direktifi vermiştir. 'Tetişecek çacuklarmıza verilecek eğitinin sınırı ne olursa elsun, evvela Türk milletinin ana sırrına düşman unsurlarla müzadelenin lüzume öğerilmeldiri'

Şimdi gelətim bu günümüzə. Ne Yüce Allah'ın emri olan "OKU" uygulanıyor. Ne Yüce Pəygamberimizin "Bilim Çin'de bite olsa gidin alın" Hadis-i Şerifi uygulanıyor ne de Ebedi Başkomutanımız Atatürk'ün emri uygulanıyor.

Yunus Emre yıllar sonra bu emri şiirinde sövle dile getirecektir.

llim ilim bilmektir Ilim kendin bilmektir. Kişi kendin bilmezse

Bu nice okumaktır

Şimdi gelelim Kuva-yi Milliyeci TBMM' nin 17 Nisan 1940 tarihinde Köy Enstitüleri Kanunu'nunu çıkarma gerekçesine;

"Devtet elinin tuzla köylere uzatılması, köylinin okutulması, eğitlinesi, üretme yeteneğinin arttırılması, səğikk işlerinin yoluna konulması zarunludur. Türk köylisisinin okutulması onun daha iyi bir duruma getirilmesinin birinci şartı ve baş aracı sayıca ve mitlikçe bü işlayarabilecek şekilde hazırlanmış kılavuzlara ihtiya vardır ki bunlar köy ülermenlerilir."

Tasarının önemi, yalnız köy çocuklarını okutmak amacını gütmesinde değil aynı zamanda iyi ve olgun köylü yetiştirmek amacını izlemesindedir."

Harici bedhahlar baktılar ki eğitim işleri de Cumhuriyet'le hirikte SEVR rotasından çıkarldı. Çağdaş uygarlık ve bilim rotasına girdi. Harici bedhahlar dâhili bedhahlarla birleşerek bizim Türk milleti olarak yoldan çıktığımızı iddi etmeve başladılar.

Bu sene üğretmenler günümüzi bu burul ordanda kultyunzu. Üğretmelnelmiz de Milletimici türül gibi fakırı zaruret içindedirici bu kuşatmıdan ancak "Muallimlerin eseri" yeri neoll sayetimde kurtüsceğiz. Türk öğretmelerler günümüzi kuttla cısınım. "Öğretmelerler günümüzi kuttla olsun" Türk öğretmelerler milletimizin İstanbul'u fele hetiği Viyanay Kuşatlığı Kurtulya Savaşın kazandığı eğilim istemlerine dönmek için yaptığı mücceldekib basınlar dilerir.

En önemli ve feyizli görevlerimiz, milli eğitim işleridir. Milli eğitim işlerinde mutlaka muzaffer olmak lazımdır. Bir milletin gerçek kurtuluşu ancak bu zuretler olur. Atatürk



Ogretmenlerimis -

Mutsal bir reiktin sonki onlor. Etroflorina strekti bilgi sacanton İgisiyle ikâlisayle hencesle uğrasınları Usanmatan birler için calısan Tibernegen bir bayattır onlor.

His youtroston southil Hop contined agreemage heresti Bosen osgindanten posande resoli Bistendan binidin onton.

South oilemisin bir fandi Her honude yonmisuladinion Bir onne bir baba gibi,

Akin Celebi & Rodyoloji - A

Düngo'nın her tarafında tigrementer i?nson taplulagunun en fedebar ve en muhterem uneurlandır.

21 bosom Egramenter gini tister justistiren bu gilntere gamentisi sigigen Segu deger Egramenhann gilnddisc.

Ögretmenste mestegi Oldukoa festalarike ve Strumluluk Genebiliren kist mosteksir. Biskri topuma yorarlı kist liney Okrak yasifistiri.

Bakeri topuma yorarlı korı Brayı Ocrok yarışılırılır. ker fotart gününülüsü Öprehmentere estikun verilen. 30ga kalmengeleri Bu durum Ögrenmenterinlesi fasisya Üzen ve farformastarını asaltın bir durumdur.

Gin geller cax flyt yarken galfets ve tim bunker hep Ögrermenlerliftets Sayostindsoft.

Bas Agreemen God Wustefa, Kennel Atoturk, Grammonlere bignir degen varnte Oriann yalismeagil nashlan Ulterin geleedin suullandireedine Baner annahi.

Bu medege Ömnini adınış Aştıri Sevenek ganı Mendiklinden Cak Öğrencleriki Alğıran öyle Öyretmenlerikliş von K?: Orlan Öründe Seggyila ağılınde geredir. Onlan Cot tepsektir esden Öğrelmenler gününü Kutlanık.

> SUBHAN KENDÎR ATT B 177

EMENSION 1320 BERTHERAM ... SENTINE KELIMCKER SIRMAR SECTILER SENS ANKATAWAR EMENGE, SENSANE, HIS EMEG YERN TJEMAR.

BAZEN KÖDDE, BAZEN SEHRDE, OKUGUR, BAZOIK SEHN ELMBE, ILIM, IRMU, SEUKAT VAROI, O TATEL OLLINGE.

CÉHNETIN DOKTOEN ÉZEETMENIN KARNILIËN IPIË ÖĞPETMENIM. SABIR SENSIN, CÖMET SENSIN, CÖMET SENSIN ÖZEETMENIM

JOHNE, BLIME ISTE TUTAN
JOHNAZI AJOHLATAN,
BEN-THORNISTE I KANSTIRAN.
SENSIN BRETMENIM

YAZAN ASEE ASESEE SUME B/O 112



Bilgi Yumağı

Öğretmenir

Siz olmasəydiniz ben,bastoriu olmadan yürümeye çalışan aksak bir insan gibi yalpalar dururdum hayatın dik ve çətrefilli yamaçlarında.

Hayatıma kattığınız ışık,səvgi,becəri ve bilgi yumağı için size sonsuz teşekkür ederim.

Unutmayın ki ben, sizin ömür boyu öğrencinizim.

Semil Kaya - Antalya

Bayram Yelen

ALIM VE ILIM

llim, inananın yitik məlidir. Nerde bulur ise on almalıdır. Cıkmaza onunla vol bulmalıdır.

Dünyayı isteyen ilme sanlaın. İlim ile ahirete vanlaın.

Cahil dosttan, alim düşman yeğ olur. Akıl ermez ise, taşlar dağ olur. İlim ile her gün "Yeniçağ" olur.

Alim olmak için Hak>ka yalvarın. İlim zemininde kurulur yarın.

∢Ya öğreten,ya öğrenen olunuz.> Ya bunlara yardımcılar bulunuz. Bilgi deryasına mutlak dalınız.

Çok oku, çok öğren yardımcın okul. İlim istiyorsan; çalış, ara, bul.

Dertlere devayı bulan, ilimdir. Zor olanı kolay kılan, ilimdir. Kalplere sevdayı salan ilimdir. Cahilin kendinden, işinden sakın. İlim, uzakları ediyor yakın.

Okur. yazar isen ufkun genişler. Yokuşta olsan da yolun inişler. Bilgilide alet bir baska isler.

Zemzemlere eştir alimin teri. İlim; aklın, iradenin zaferi.

Bilgi, insanlığı koruyan kale. Bilgi, baş tacına elmastan hale. Bilgi,karanlığı kovan meşale.

Alim ölür ise, əlemler ölür. İlim səyesində zulüm son bulur.

Yeleni der; bilgi herkese gerek. Karmaşaya ancak, bilgidir tarak. Öğrenilir arastınd, sorarak.

«llimsiz din topal, dinsiz ilim kör.» Ilim dinden, din ilimden avrı zor.

BEN ÖĞRETMENİM ÇOCUKLAR Ben öğretmenim çocuklar

Sizinle var olan, sizinle yaşayan Unuttuğunuz yüzleriniz, dün gibi aklımda, Okula ilk gelisiniz, oturduğunuz ilk sıranız Korkak, ürkek, çekingen, buğulu gözleriniz Dokunsam çığlık çığlığa bağıracak bakışlarınız Sözleriniz, oturduğunuz sırada izleriniz Ben öğretmenim cocuklar Her binniz ok gibi saplı yüreğimde Her biriniz bir demet çiçek, bir yudum su Geemişim, umudum düşüncem Gelecetim. Atamın umudu Yüreğimin caşkun denizi oldunuz Ben öğretmenim cocuklar Boş sınıflarda, sizsiz sıralarda, ayaktayım Görmeliyim üzüm tanesi gözlerinizi Okşamalıyım ipek saçlannızı Anılar dünyasının duygu kuşları Zamanı doyasıya paylaştığım ışıklarım Ellerimde tuttuğum minik ellerin sıcaklığı Gözlerimde gözlerinizin ısığı İçinizde yüreğinizdeki umudum Ben öğretmenim çocuklar...

Binlerce çiçek, binlerce umut, binlerce Atatürk... Gülseren Akdaş

Öğretmenlik mesleklerin en az kazanç getireni, fakat insanı en çok ödüllendirenidir. H.V. Dyke

Sevoi ile suladım, azimle beslediğim

Göçebe diş fırçası

adnların pembe, erkeklerin mavi rank seşimi işgüdüsek midir bilment Ama evimizde olması gereken yerde ikizi pembe diğer ikizi mavi totalarında döri tane diş fırşası vardı. Vardı diyorum çünkü şimdi fırşaların bin işçisele. Sadoce halta olmaları üğarı oldu evimizde lavaboda ki yerine. Tabi bizin işin önemli olan besəberinde getirdiği "murtituk". Hali Bu arada unutmadan zöyleyeyim. Söğseb Firşor pembelerden biri. Hış allece diş firşasının evi terk etmesinden mutlukk doyulur mu?

Duyduk işte. Eğitim ordusuna katılacaktı çünkü.

Villar önce bu freçasımı ashibinin de olduğu bir dağ gesimizi daha din gibi ammuyerum. Bir keyym atürüsimi andatı yuldan karyay geçişini kayifle izlemiştik. Sürüdeki koçların boynuzlarına kırmızı kurdele bağlıydı. "Göpübe Diğ Firçoci'na sahibi o yaşlanındayken çok soru sorardı ve yine sordu: "... baynuzlarına neden kırmızı kurdele bağlamışıları?". Ben de: "Ökuma yuzmuy yeni küükleri için öğletmenleri bağlamıyı" diye yastılarınan, kişirüsik elleriyle yaştığı yurunlıklarını bans dokundurmaya çalışırken gülüştük. Evet, göçebe diş firçası sehibinin; o zaman ilkokul birinci sınıfa giden ve okumayı yeni söktüğü için kırmızı kurdele ile onurlandırılan kızım olduğunu anlamışınızdır.

Geçen zaman içericinde, on beş yaşlarındeyken, anne baba olarak biraz ihmal ettik diş firçasının sahibini, belki de azarladık. Dizimizin dibine oturup masal dinleyecek yaşı geçip genç kızlığa adınını atmıştı ama bizim gözümüzde çocuktu hâlâ.

Son günlerde ki konuşmalanmız, birbirimizi

anlayamayışmızın film geridi, bir çırşıda gözümüzin öründen gerit. Zarına zarınan olasarında yalınız
kalmaktan bolandiğin diğindiğinizir kumzını
içinde esen fırtınalardan haberizcilik. O'nu ne kadar zerdiğimizi obylemamlış ya da hissetirememiştik. Doğum günüydü ve iletişim ekzikliğimizden

olacak, söylemek istediklerini iki ayrı mektuba yazarak bırakmıştı yastıklarımızın altına. Okuduk. Annesi ağlarkan nemli gözlerimi göstermemek için camdan denize doğru bakmıstım, taaa uzaklara.

"Göçebe Diş Fırçası"nın sahibi kızımız, o yaşta yazdığı mektubunda şöyle sesleniyordu bana:

"Hayatımı anlatan bir mektup olarak düşün bu yazdıklarımı. Kolay değil elbet bir hayatı bir çırpıda anlatvermek. Ama içimden geçenleri kelimelerimin yettiğince anlatavım, sen de aku.

Öyle bir erkek var ki hayatında, olmuyor. başaramıyorum, ana verdiğim sözleri tutamıyorum. Bezen içimde firtinalar kapuyor, çığlıklar yanıklanıyor, ama bazın kendime güvenişte sizi bile veremiyorum ana lətediklerine dali hiş mi bir şey yapamıyorum acabı diye diğinüyarum bazın. Üsüğümü biliyorum ama başını da yere eğdiriyar muyum? Kalbini param parça ettiğimi biliyorum ama kabi candan mı ccaba, yüraşğırığımda yapşıtırabiliyor muyum? Canımdan komestil O. avu üzmek istemiyorun.

Uykusuz geceler gepriyor mu 0'do benim gibi.
Uykusuz gecelerinde 0'do symmyordur dye di piniayarum. Kendimi kafesime kapatağımda çıpanyar, Eliyarum. Ama biraz dur, bazen bir süre orada kalimak istiyarum. Kafesimdeyken "Kooba ne yappar." diye düşüniyar mu? Biliyor mu andan bayka bir yey düşünmediğimi. İntamadığın özlerimin utancını vazadığını biliyer mu?

Girmedi, bundan sonra girer mi bilmem, hayatma anun gibi bir erkeki Ama olmaz, yapamza değil mi? Hani senin gibi İçi titremez bana bakınca, Kan ağlıamız yüreği ben üzülünce. Anlamaz güzlerinden başkası ne istediğimi... 'Sen benim bir tanemsin' dese, senin gibi işten diyemze biliyarun. Sever ama ömrünü adar mı bana senin gibi varını, yağınu, canını düyünmeden serer mi binime?

Çok da zor değilmiş hayatı onlatmak puzzle kaç parça ki zaten? Yok, babam ben başka erkek istemiyorum hayatımda!"

Diş fırçasıyla birlikte göçebe hayatına başlayıp Comhuriyet'in Öğretmen Ordusu'na yeni katılan kızımız; aynı gün yazıp yastığı altına bıraktığı mektubunda söyle sesleniyordu annesine:

"Biliyor musun, ben gelmeden ne oldu? Ben orada yapamam, yapayalnız, kimsesiz, tek başıma; diye haykırdım. Göndermeyin beni, kimim, neyim var? Kim bakar, kim kollar beni dedim. Täin var, a sani bulur merak etme" dediler. Ama ben onu tanumyorum, kimdir? Mani bulucağim onu, ne diyeceğim ona dediler. Tiki yarutmayaraksın kaffam takıma" dediler. Sielenim açtiğımda hatırlamyardum, söylenen hiçbir yeyi, verilen hiçbir öğüdü. Ta ki beni gözünden bile sakındığını, sarp sarmalayıp, konyup büyüttüğimü, hatatıylen bapusumda sabaldağını, üğüyürne sıtıtığını ve acıkınca dayurduğun yörine milyavo kadar.

Ne değişti annem? Yire hastuşken beninle sobahlıyosun. Artik emzirmiyorsun ama yine doyurmaye polişyorsun. Artik sakakta değil de yürüdüğim hayat yalunda düşmemden korkuyarsun! Artik ağladığında emzikle susturmak yerine, ohruy sende beninle ağlıyarsun. Hani ne istediğimi anlamadığında en kolay yaldır ya, uyumak istemesem de beni zaria uyutuyasun. Aslında beni en iyi sen anlıyarsun ama sen de bazen yanlış anlıyarsun. Değil on beş, otuz beş yaşına da gelsem bunular değişimyeck değil mi annem? Beni yalnız bırakmayacıoksın değil mi? Benim höllö doğıdığım günden bir farkım yak. Yine karunup kallanmaya, sanlış okşamaya ihtiyacım var. Beni sakın bırakma annem.

Diş fırçalarından birinin yerinde olmadığını fark ediyorum her sabah. Yatağı boş ama yine de odasının önünden geçerken səssiz olmaya çalışıyorum, akşam ders çalışmış uykusuz kalmıştır, uyandırmayayım diye.

Yaş ne olursa olsun, insan; içinde hep bir sevgi bermdirir ve bekler. Uzakta bile olsak yaşadığımız sürece seslerimiz hep birbirine değecektir. İçimizdeki boşluktan korkmadan, sevgiyle doldurarak geçirmek dileğimdir zemanı.

Başarılı bir Cumhuriyet Öğretmeni olacağından hiç şüphem olmayan kızıma:

Olmasın yolunda ki güllerin dikenleri, hayatında keşkeler, dokunmasın, yaşantın gözpınarlarına, zaman ve mekânın sonsuzluğunda güzellikler yavuklun, hüzünlerin mutluluk olsun. Olsa da yolun çatallı, aklın her zaman doğruyu bulsun.

Yaşanmamış anıların hüznünü yaşayan, sana duyduğu güveni mutluluğa çeviren, duygu ve düşüncelerini anlatmakta yetersiz ben; evren kadar gönül zengini olasın sən...

Ateş ve Sen

Susabilmek neden bu kadar zor, tek bir kelime bile edemezliğin pençesinde...

Neden bu denli acı verir, ciltler dolusu kitapta yazsan anlatamayacağını bilirken...

Susma hakkımı kullanıyorum. Sevme hakkımı ebediyete saklıyorum. Ama ne sevgine inanıyorum ne de ebedivete...

Ne güneşler sönüyor,

İçimi ısıtan her ateşte sönmeye mahkumdur...

Aşkının maden ocaklarından çıkar beni. Yeter, körükleme ateşimi. Gözlerimden süzülen itfaiye erleri aciz

kaldı bu ateşi söndürmeye Nefesinin rüzgarıyla yayma bu ateşi... Kalbimin etrafına ördüğün duvara kapı

koymayı unutmuşsun. İçerideyim...

Sensizük şarabını yudumluyorum. Bedenim uyuşuyor, göz bebeklerim

büyüyer.

Ama yanmaya devam ediyorum, bakışlarının düştüğü bir yağmur ormanı cibi

sintoiklam, sessizce ve usulca...

Dumantara ve çitirtilara aldırma.

Susma hakkimi kullanıyorum.

Sevme hakkimi ebediyete saktiyorum.

Ama ne sevoine inaniyorum ne de ebedi-

yete... Ağustos

Bir topluluk ulus olabilmek için mutlaka eğiticilere, öğretmenlere muhtaçtır. Onlardır kü,toplumun gerçek bir ulus haline getirirler. Atatürk

Yusuf Ögretmen

Bundan dört vil öncesinde baypas olmus, doktorum havatımı kurtamıstı, sevoili doktoruma ve ekip arkadaşlarına müteşekkirim. Doktorum neal bir insendı, ismi cismi nevdi, inanın hatırlayamıyorum.Siz hayatınızı kurtaran birilerini dört vıl gibi cok kısa bir zamanda unutuyor,öğretmeninizi bir türlü unutamıyorsunuz. Çelişki gibi gelse de işin azlı hiç de öyle değil. Yusuf öğretmenimden ayrılalı tam tamına 55 yıl pecmis,vanm asırlık bir zaman,sövlemesi dile kolay.Ben, bu kendi güzel,ruhu güzel,fikir dünvazı cüzel öğretmenliği özel insanı hic unutamadım.Nerde başarısız olduysam öğretmenimi ivice dinlemeditime nerede bir bir basarım varsa bunu hep öğretmenimden aldığım feyze bağladım. Ilkokulda okuduõumuz villarda kelimenin tam

FİKRET KUŞÇUOĞLU

1946 yıladı Adayımın İl Benni İştinin de doğul. Miğiyamın İl Benni İştinin Berni'de, eta öğrenimin Alayamın İl Berni'de, eta öğrenimin Alayamın İl Berni'de Berni'de Berni'de Berni'de Berni'de Berni'de Berni'de Berni'de Berni'de Berni'de Berni'de Berni'de eta beli bi Berni'de Berni'de eta beli bi Berni'de Berni'de eta beli bi Berni'de Berni'de Berni'de Berni'de gerile iyayınlarıdı. "Sıza aktud lergidi" garire kadrunuda yar aktul il berni'de girile iyayınlarıdı. "Sıza aktud lergidi" garire kadrunuda yar aktul il bi Berni'de girile iyayınlarıdı. "Sıza aktud lergidi" garire kadrunuda yar aktul il bi Berni'de girile iyayınlarıdı. "Sıza aktud lergidi" gürün bi dergidi Bizinin bi dergidi Bizinin bi dergidi Bizinin bi dergidi Bizinin bi dergidi. Bizinin bi dergidi Bizinin bi dergidi. Bizinin bi dergidi Bizinin bi dergidi. Bizinin İştinin Bizinin İşti

anlamıyla yokluk yardı,kıtlık yardı,2.Dünya Savasının sosval ve ekonomik sıkıntılarını on vil. sonra da olsa görebiliyor,hissedebiliyordunuz.Hiç unutmam.silgi kullandığımızda hemencecik virtilan san saman yapraklı defterlerimiz bir de tüm vokluklara mevdan okuvan bir öğretmenimiz vardı. Bizler dünyadan bihaberdik. Öğretmenimiz bizi dünyadan haberli yaptı.Sanıyorduk ki dünya sadece bizim yaşadığımız alan, bulunduöumuz İlcevdi.Dünva ve Türkiye haritalarımız vardı,ancak dağlar denizler,okyanuslar gehirler biraz olsun sovut kayramlar qibi qelirdi bizlere.İste Yusuf Öğretmenimiz bizleri bu dar düsünceden kurtarıp ufkumuzu actı.Kıbrıs'tan mektup arkadaşları edinmemizi sağladı Kıbrıs'taki arkadaslanmızla mektuplasvor.veni Türk arkadaşlar kazanmanın mutluluğunu vasivorduk.Uzaklar vakin olmustu artik.

Sınıfımızda girler okuyor, gir okuma yarışmaları yapyorduk İçine yaşadığımız tandığımız keşfelmeya başlamıştık. Hitit Krallığından kalma tarihi kalemizin olduğunu bizzat gezerek yayaşırak öğremiştik Müsamerler yapıyorduk. Selamiki Manastırı sanki el attak yakalıyıracılık, Afatürk çek yakınımızdayıt, araki he dente yanı başımızdayık Mustla Kemabin kokusunu getiren Manastırın ortasında var bir havuz, canımım havuz deyenimi; coslukula süvikorduk,

Yusuf näretmenimiz hizleri 5 sınıftan mezun ettikten sonra, kendi isteğiyle görey yeri değistirilmiş, İlçemizden ayrılmıştı. Aradan yıllar geçti, aravısım sonuc vermis öğretmenimin izine rastlamış, telefonunu ələbilme mutluluğuna erişmiştim. Kendileri, emekli olmus, Mersin'e verlesmisti, Bu görüşmemizden birkeç hefte sonra postadan içi kabarık bir mektup aldım.Göndereni belli değildi,sanının öğretmenim zarfın üzerine sürpriz olaun diye adını yazmamıştı.Zarfı heyecanla açtım,içinden üç fotoğraf ve küçücük bir not cıkmıştı.Bu notta oresimdeki arkadaşlarından tanıdıkların görüştüklerin varsa bana bildirir misin» dive vazvordu.Fotoğraflardan birisi kendisinin son haline 'diğer ikisi 5.sınıf mezuniyetimize aitti.Topluca çekilmiş,öğretmenimizin büyüttürdüğü bu Benim ilkokul havatıma dair sadece ilkokul dip-

lomamda damga pulu büvüklüğünde bir resmim

var.baska hic bir resmim vok.Bu resim, nice ha-

val denizlerine nice ummanlara daha nerelere

nerelere götürüverdi beni. Hüznü ve mutluluğu birlikte vagadım 24 kişilik sınıftan 14 arkadaşımı hatırlavabildim.hala pörüstüğüm arkadaslarıma bu resmi internet kanalıyla gönderdim,öğretmenim birkaç öğrencisine de böylece kavuşmuş oldu. Olavon dahası bir de devamı yar Günün birinde evime karpodan bir koli geldi.kimden dersiniz,öğretmenimden. Bu gönlü zengin, ruhu güzel insan Mersin>de bahçecilik yapıyormuş.Kendi elleriyle yetistirdiği ananas,muz,armut,elma valden bir kali hazırlayın bana göndermis.Sevgiye dostluğa özleme vefaya bakar mısınız. llkokul öğretmenim şu an 80 yaşında.sağlıklı bir yaşam diliyorum kendilerine.Bana öğretmen öğrenci sevaisinin ne olup olmadığını bizzat yaşatarak öğrettiği için binlerce kez teşekkür edivor minnet duvoularımı iletivorum Bu ülkenin bu inzanların,gelecek kuşakların Yusuf öğretmenlere ihtivacı var.Ben öğretmenimin mesalesini 40 yıl boyunca gururla taşıdım, sizler de taşıyın. Yusuf öğretmenler artsın eksilmesin okulların sınıfları kondorları Yusuf öğretmenlerle dolsun taşsın. Dünyamız aydınlarısın, görev bilinci şahlarısın, sevgi çağlayanları dalga dalga yayılsın,yefa özyeri görey aşkı,insan sevgisi neymiş anlaşılsın.

ÖĞRETMENİM

Her bakışın ayrı bir renk desen desen İmgesin defterde, hayatta öğretmenim Sımsıcak kucaklar kollanın her kelimen Yücelir göklere ilmini her öğrenen

Güller açan aysın gül bahçesi mektebin Solmayan gül gülşen her okuyan öğrencin

Bahtı aydın eden bir güneşsin öğretmenim

ogrecmenim Korkuyu yaşları siler bənş sunan o ellerin

Ağarır tan, dağılır sis, senle biter cehalet Nura doğru sen de koş coş, hakkı öğren öğret

Kardeş olsun halkım şanla dolsun yurda rahmet Ozurlarının delikinin kardının delikinin kardının delikinin kardının delikinin kardının delikinin kardının delikinin kardının delikinin kardının delikinin kardının kardının delikinin kardının

Öğretmenim yarını yapar parlar yüzde izzet

Abdullah BEDELOĞLU

Muallimler! Yeni nesli, Cumhuriyetin fedakar muallim ve mürebbilerini sizler yetiştireceksiniz. Ve yeni nesil sizin eseriniz olacaktır. Atatürk

Feruk ANBARCIOĞLU

22.Dönem Burse Milletvekili (Emekli Meternetik Öğretmeni) Gilin Cocullar

Silin göz yaşılarınızı be çocuklar Ağlamayın böyle içli içli Düşümüğüzünüz yine dudaklarınızı Gözlərinizdə tomurcuk tomurcuk damlalar Yakışmıyor da değil aize hani... Ağlamayın yine de ağlamayın be çocuklar Silivenin kazağırızın usuna göz yaşlarınızı Ağlatacıkınızı yokua beni de Deyananımın böyle içli içli ağlamalarınıza Gülmelüniziz bize Gülmelüniziz bize Gülmelüniziz dünyaya Və gülmelünizi yarınlarınızız... Daha önümüzde ne uzun yıllar var Ne büyük murdalar var.

Ağlamayın artık ne olur

Bitseniz bir, ne büyük aydınlık yarınlar var Yarınlan o yüzden büyülüyerum sizin için Köpe buzak takladım onlan sizin için Sakın ha bir daha ağlamayın Geleceğin aydınlıkların siz tapyacakınız Sız boğasakınır karanlıkları... Kürücük omuzlarınıza Kürücük omuzlarınıza Sakın ağlamayın bir daha emi... Gülün lütfen güzel yarınlar için gülün Gülün güzel karanlıllar için gülün Gülün güzel karanlıllar için gülün Gülün tüm ağlayan çokular için gülün Gülün tüm ağlayan çokular için gülün Gülün arak bir da dan kir gülün güzün







CEFAKÂR DERSHANE ÖĞRETMENLERİN OLMAK ÜZERE;

Tüm Öğretmenlerimizin **ÖĞRETMENLER GÜNÜNÜ**Kutlarız.







Esenler'de bir tarih daha canlanıyor. Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü sınırları içinde ye alan tarihi fırında restorasyon çalışmaları başladı. Çalışmalar tamamlandığında Esenler, Türkiye'nin ilk Ekmekçilik Okulu'na ev sahipliği yapacak.

Esseler'de tarih carlammaya devam ediyer. Ölknemimi özelliklari değipirilmeden restore edilerek halkın hizmetires zundan tarih mekanları bir yenisi daha ekknedi. Yıldız Telmik Ünversitesi Devutpaşa Kampüsi'nde buluman tarihi firm, İstanbul Böyükşehir Beldeğiyeti izardındırı nestore edilerek İlbu Mamuflar er Firmolik Eğitim Markak valmansıyla iğili istanbul Büyükşehir Beldeğiyeti ile Yıldız İslanik Üniversitesi arasında protokol imaslammanına ardından yaklaşık 12 bin metrekara alani üzerinde kurulu tarihi firmun röleve, restihizyon ve restorasyon qalşımalanı başladı.

Yapılan tüm bu çalışmaların ardındarı Finncilik Eğirim Merkezi'ne dönüşecek olan Osmenlidan kalına terihi finn asyesinde artık Türkiye'de duklul İnnoclar dönemi başlayacek. Üste-qraktan "ağinimi" dönemine Türkiye'de ilk defa böyle bir adın aldığına dikkari çeken Eznele Beldiyle Başkını M. Terifik Gökkur da. "Bu okul aynı zamanda bir müze olarak da hüzmet verecek. Böylece bir taşla ik ikuş vurulmuş ve tarihi yapı da astına dönmiya olacak. Artılı finncik selderid ile utura-çırık dönemlen, ağilmil döneme geçecek ve Türkiye'de de okullu firmolar dönemi başlayacak. Duradan yetişecekler, hem İstanbul, hem de Türkiye için böyük bir apığı kapatacaklar' ded.

İstanbul Firmcilik Eğitim Merkezi'ne lise mezunları elinacak ve iki yıl aürecek eğitim programı ilə sektir içi hümet eğitimine təbi tutulacak. İstanbul Firmcilik Eğitim Merkezi 3 bin 500 metrekaresi kapalı, 12 bin metrekarelik bir əlanda kurulacak.





OKULDAKİ İLK GÜNLERİM

Harika UFUK

-Annem elimden tuttu. Çarşıya gittik. Satıcıya:
 Kızım. bu vıl okula başlavacak amçası.

- Kızım, bu yıl okula başlayacak amcası. Kızıma güzel bir önlük seçmek istiyorum.
- _Tabii, buyurun. Değişik modellerimiz var və en kaliteli önlükler bizde...
- _Evet, güzelmiş önlükleriniz... Kızım, beğendin mi bunu?

Anlamyordum ki modelden falan, cepli olması yeterdi bana. Cebime koyacak bir geylerim olurdu mutlaka. Param, mendilim, bilyelerim... Zaten önlükler o yıllarda kapkaraydı. Şimdiki gibi renk renk, model model önlükler yektu ki?

Önlüğimü, yakam, çoraplarım, kurdeleleridi odükkirden aldık. Sahra kurdele hediye etti iki tare. İeşeklür delrek ayrıldık. Hemen yarındaki ayıklabaçıya girdik. Siyah olul. ayaklablarım de burdan aldık. Okula başlayasık çocukların foloğiri geklirmeleri gerekiyermuş, Annemin elim adıca yapımıştırın. Ö. nereye girdiyera ben de oraya gidiyerdum. En büyük korkum, kaybolmaktı. Kəybolunca başımı galevekler defallarsı anlalılmıştı. Beni alpı iğineli hiyya ataratımış, her yerin kanarımış. Bu korkuyla annemin eline daha da alın yapıştırı.

Fotoğraf çektirirken poz vermeyi bilmediğim için Küçük Emrah filmlerindeki acıların çozuğu gibi boynumu bükmüştüm. Fotoğraf hemen verilmezmiş, Henüz okula başlamadan neler neler öğrenmiştim bu birkaç gün içinde...

Babam üç gün sonra elinde fotoğraflarımla gelmişti. Bütün evraklarım böylece tamanlarımıştı. Çok mutlu olmuştum. Artık okula gidecektim. Öğretmenim ve arkadaşlarım olacaktı. Hem de çok arkadaş... Bir sürü...

Öğretmenimin kadın olmasını çok istiyordum. Kadın olursa annem gibi saçlarımı okşardı belki Cok dua ettim, dualarım kabul edilmiş ki öğretmenim kadındı. Tahnim ettiğim kadanyla arınım yaşlarındaydı. Gerçi ben o zamanlar büyüklerin dünyanan şok yahanıydım. Yaşlan baştarı anlamazdım kil Öğretmenim beklarmış, Üdaha canın 2. anınfa şepçiğimde eklemişti, 1) lik gün oyuncaklarımızı okula getirmenizi istoti. Benim bebeklerim yok fazlaydı ama en inteti. Benim bebeklerim yok fazlaydı ama en yok taşbebeğimi severdim. Üklar om gührüfüm. Ne olacağım merak ediyordum, hap evcülik mi yoyuşısaklık yoksa akları gibi ban da yazı yazabilacek miydim? Bir süre evcülik oynadık. Sın darsı girdiğimizde öğretmenim tatlı bir cede sordu:

— Kim şiir biliyor? Şiir okumak isteyen varsa parmağını kaldırsın.

Ben okula başlamadan önce bazı şeyler söylüyordum ama giir miydi, tekerleme miydi bilemiyordum. Yine de parmağımı kaldırdım.

miyordum. Yine de parmağımı kaldırdım. — Ben biliyorum öğretmenim!

Sırıftan ses çıkmıyordu. Kimse şiir bilmiyormuş. Tek bilen bendim, ezicik gururlandım ama gururlanmak dısında cok da hevecanlandım.

Üğretmenim, hizmetliden bir sandalye getimesini rica etti. Beni kursüklayarak sandalyenin üzenine çıkarttı. O an ayeklamı yerden kesilmişti. Üyle mutluydum kil Ülemek şir yüksek yerde okururmuş, diye düşündüm. Sınıf arkadaşlarıma başmılı nazıkçı bir selüm verdim. Sınıfını okumaya başladım:

«Pirasa, pirasa, Yaprağına kar yağsa.

Kızlar kocasız kalsa,

Intiyara yalvarsa."

Öğretmenim şaşkındı. Güzel bir şiir beklerken ilginç bir tekerleme işitmesi kadıncağızı ne diyeceğini bilemez hale getirmişti. Bense takdir edilmeyi bekliyordum. Mürüvvet öğretmenimin yüzüne bakarak okuduğum giri beğinin beğinmediğini arlamaya çalışıyordum. Öğretmenim, çabucak kendini toparlad, Şiri bir daha okumamı istedi. Üaha da coşludu bir şəkilde okudum. Bötün sonf beni alkeşluyordu. Hümeli, beni sandalyadın indirdi, ben de guruta sırama geçip oturdum. Çok mutluydum. İlk defa bu kadar kalabalık bir toplutuk tarafından alkışlanıyordum. İçim içime siğmeyerdu. Bu başarımı mutlaka armamla paşkaşmalydım.

Yolda yürümedim âdeta uştum. Eve girer girməz müjdemi verdim annəciğimə... Sınıfta şiir okuduğumu, alkışlandığımı söyledim. Annem de çok sevindi.

_ Kızım, hangi şiiri okudun?

_ Pirasa...

_Yavrum, o şiir değil ki tekerleme...

_ Ama öğretmenim çok beğendi, beni alkışlattı.

_ Aferin kızım, bir daha sefere başka şiir oku olur mu?

_ Olur anneciğim...

Şimdi o günü hatırladıkça gülümzerim. Üğrelmenim bekirdi, yaşı da o zaması görbərimi bekirdi, yaşırla o zaması görbərimi bekirdi, sonfta ürlelik öğretmenimi en son okunacak gür "Prasa" idi. Üğrelmenimin o anlık luturu çok güzeldi. Beni incitmenişti. Yıllar sorra ben de öğretmen olduğunda ilkokul öğretmenimi örnek almaya devam ettim. O anki davramşı bütün hayatmı etkiledi, güre ilgimi artıtrdi.

Cumhuriyet erdemli insanların rejimidir. MONTESQUIEU



Orhan Afacan

SAVAŞA**HAYIR**

Kokusuz, hem renksiz samnış her yanı Mümkünse havadan''' sârini "'ayır Nasıl anlatayım yardım umanı,? Paniğe kapılma, telaşa hayır.

Yürekleri yakan ne manzara Bir damla su olmuş bedenler nara. Al'lanmış Hilale beğlama kara Ağlamak yok, figana, yaşa hayır.

Olacaktı askeri müdahale Gözlemci raporu gelsin de hele. Bir hız ki can yetişmiyor ecele. Katliamsız olan naaş'a hayır.

Her yerde yürüyüş, büyük mitingler. Günlerce Akademik brifingler. Nihayet dedi ki Modern Vikingler llimde, bilimde, teknikte montaj «»»O bölge»»» bu yüzden Deccala muhtaç. Zulümsüz, ölümsüz her an avantaj. Katliama devam, Savaşa HAYIR.

Firat'ın altında ki yüksek Brent. Deccelin beyninde korkunç Labirent. İnsanın, insanlığın değeri bir sent Katliama devam, Savaşa Hayır.

Alnı secdeden Kopmayan Müslüman. Kur'an-ı anlasan, birde yaşasan. Değerler değişir lehine inan O vakit denecek ""Savaşa Hayır.""



ÖĞRETMENIM GİDERKEN

Alışmıştı gözlerimiz

Kulaklarımız , sesini duymasa Olmazdı

Bir yerin vardı içimizde öğretmenim Bomboş kaldı gittiğinde

Bizden bir şeyler bekliyordun Sevgi gibi, saygı gibi

Güzel davranışlar umuyordun

Daha yeni alışmıştık öğretmenim Donakaldık gittiğinde

Bir öykü anlatryordun öğretmenim Adı yaşamdı

Bizi geniş zamanlara hazırlıyordun

Dar süreçlere sıkıştık öğretmenim Gittiğinde

Bir şiir okuyordun öğretmenim Alev əlevdi yüzün

Gözlerin ısık ısıktı

Uzaklara bakıyordun ta uzaklara Elimiz kalemsiz kaldı öğretmenim

Gittiğinde

Zamanın bilemediğimiz yerindeydik Bir masal anlatıyordun öğretmenim

Yağmur muydu,kar mıydı

Ogüyorduk

Yüreklerimizi ateşler sardı öğretmenim Gittiğinde.

DEDE İRFAN ÇELİK

Öğrencilerine okuma isteği eşılamayan bir öğretmen havada soğuk demir dövüyor demektir. H. Mann

ELLERIMDEN B. KINGK OR OF STREET BY

O gizemli başkaldırışın ardında Bulutsu bir havada Sınıfının ışığı yansıdı gözlerime Kocaman yüreğindi Minicik yürekleri ışıtan...

Matkszz ösverilerinde
Taese gyinnuli urdenin
Simeron düşlerinduk argın
Türsginin yarık sesdir öğretmenin
Liyur tutak kuyarı Sig mavsimlerinde
İlk comeye muştula A 8 C ile
Aynı serdildire açtik kepileri Aynı serdildire.

Güneşin yüzü sana dönük öğretmenim Senin güneşe Bakışınla erir buz kalıpları Kaç yürek gülümper sınıf gazetecinde

Kaş yavru kuş uçmayı dener kanat çıpıp Göklerinde Tut ellerimden öğretmenim Bir tutam ışık ver aydnlığından Bir armağan gibi saklarım sıcaklığını... GÜNEŞİNİZ MUTLULUĞUM OLSUN'Köy Enstitülülere'

Yazgısına kiri topraklarda
Biner süreyeliniri Kolaru kundisi alakimlarla eyleşirken zaman Dağ başlarında umrikimları göğüdümut, kut'dınıtı Disi ettib başlaklarını Gin doğumların gözeler Karabdulatın suritam masımari sababarut Sanctsyla başlak aratını Karabdurdın ritayan şikimit. Karabdurdın süriyen göğülünden Karabliğin yülüne yülünü sikimit Karabiyin yülüne yüzüre sikimit Karabiyin yülüne yüzüre sikimit Karabiyin yülüne yüzüre sikimit Karabiyin yülüne yüzüre sikimit Karabiyin yülüne yüzüre sikimit

İlk cemreydiniz baharı muştulayan Roz bulanık sularında Anadolu'mun Bellekkere njyan kenerdiniz Ukusuman ak yanas Berer Yisel, biret Inna, birer Tonqur, turnuz Cokresti mizintaria; pasik kulaklara Zemberide temmundunuz Birjurkan yisekta sanas Rigianat, ag-lura Digranbaza tarphana

Bir uhisun yüreğine köklendiniz şimdi Toprak koksilu destanları şardılı adlarınız. Kayalatı yonlarak dalgalarınızda Dünden şimler tugularere No çık yelli, ne ateş birti Koşfund küllenenler Yüreğinizden alyonum sizi Günşeleri mudduğum olsunil.

Zübeyde Seven Turan

ÖĞRETMENLERİM

Ilkokulu Bolu-nun Kıbrıscık ilçesinin müteva-

kavgalar, itişmeler, protestolar, eylemlerle 1 yıl. çok kötü / verimsiz bir eğitim dönemi geçirdik...

zı bir orman köyünde (Bölüsekkaya) okudum. 50 kadar öğrencinin olduğu minik okulumuzde Fazlı ve İbrahim öğretmenlerimden ilk bilgilerimi aldım. Okulda bir kaç sınıf bir arada dera görüyordu. 1970-bi willarda heci-

1970-lü yıllarda həpimiz çok fakirdik əmə huzurluyduk...

Okulda bizlere Devlet tarafından, her gün kuru üzüm, incir, süt, ekmek verilirdi.

Önlüklerimiz kapakaraydı ama umutlarımız pırıl pırıldı...

Ilkokul 3. amfa kadar elektrik enerjoinin ne olduğunu bilmiyordum. Derslerime odanın bir köpecindeki ceakta yanan ateşin önünde, gaz lambasının korışğında, lüks lambasının tulayarak yanışında çalıştığımı sanki bujünmüş gibi berrak hatırlıyorum. 1977 yılında köyümüze elektrik şeldir.

Ortakokulu, gu an Türkiyevini en küçük ilçesi olan Kibnosik ta ökudum. 1979 yılında ülke yiseal eçilmələnin kargaların içindeyli. Kimin ne dediği belli değildi. Öğretmenlərimizin bazıları «sağçı» Kibrlerini, bazıları ise «solcu» düşüncelerini aplamaye çuliyyerdü. O zamanlar ne olduğunu bilmediğim «faşist, komünist, seğo, solcu, ilerici, genici, devimi, evimi, burjuva, profeterve» ökzülklerini sek ini birovedim. Boykotlar. 1980 yılında 12 Eylül İhtilali (Darbesi) oldu. Okula huzur geldi. Eğiticilerimiz sadece derslerle ilgili konusmaya başladılar...

1982 yılında yarım yamalak bilgiler almış olarak ortaskul diplomasını aldım. O zamandan bu zamana aklımda kalan tek inzan tarih öğretmenim Zeki İşık Bey oldu. Kendisvilə hala arasıra oğrüzüvorum.

1982 yılında Bolu Erdüstri Medak Lize Elektrik Bölümüne başladırı. Mustafa Bey ütekrik resimi. Demer Bey (tarih), Meziyet Hamım (füsik), Tomira Harım (füşik), Tomira Harım (füşik), Novast Bey (elektrik), Novast Bey (elektrik), Novast Bey (rojardıya) gibi gürümüzde emasli pek kalmamış değeri öğirtemleriden faydalı bilgiler aldım.

O zamanlar Bolu ilinde üniversiteye hazırlık dershanezi bile yektu. Sadece Bolu Atatürk Lizeci bünyecinde açılmış, haftaconları dere verilen bir kure vardı. Maddi imkanlanmız kısıtlı olduğu için oraya kayıt olamamıştım.

1985 yılında başladığım Marmara Üniversiteci Teknik Eğitim Fakülteci askari kışladan okula çevrilmiş devasa vir bina idi. Atölyeler, derslikler coğuk, itici, bakımsız, uvdurma, viraAli Özdemir Öğrətmən - Yazər - Yayıncı

ne manzaralar ihtiva ediyordu. Orada geçirdiğim 4 yıldan aklımda kalan tek eğitimci sosyolog Fahri Ünal Bey>dir. Kendisi ne yazık ki «düşünce düşmanları» tarafından vurularak öldürülmüştür.

24 Kasım 2013 itibariyle kendilerinden ders aldığım değerli öğretmenlerimin onunde saygıyla eğiliyorum.

Milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir. Öğretmenden, eğiticiden mahrum bur millet, henüz bir millet adını alma yeteneğini kazanamamıştır. Atatürk



İsmail Özmel

EĞİTİMCİLERE ÜÇ SORU

1- Türkiye'de kaç lüse, kaç ortaskul var ve bu okulların kaçında filirik, kimya, biyoliyi ve ber-ani) önnarımlı labratıvarı var diye sommak geçti içinden. Bu labostuvarlarda her dere yılık kaç öğrenci takip ediyer ve dercleini laboratıvarda derey yaşımak sureli ile anlatan öğrevitmene sağlarımış bir avanta ivar mir.

2- Oniversitelerimizin fizik, kimya ve biyoloji bolimlenini seşeni öğrenci yölmüz ve 71 ilmeni sidele bu destlenin bog getiğini gazetelerde okumuşturundur. Niçin bog getiyir, buradan çıkızalı mazunlara toplumun hir ni hityacı yok? Yoksa biz akli ülmleni azd dışı mı brakmaya kırarı verdik, comak içinden geçli. Cavap venlerse yanlıman disellirini me disellirini me disellirini me disellirini.

3- Gegen on yillık veya daha fazla dönemlerin anav orunufarın tahlıla tahı tutmak, milli eğirmi delik başarınız veya başanazığımız üzenin kafla yomuk anlamızı bir gayret olarak yorumlarabilir mi? Çöğu zaman entipülen mecelelere ne kade oğizim meselemiz nereye doğru gidiyor, gelüşmiş toplumlarla ve onlamın düzeyi ile yarqızı bir geligme gösterelilirin musuz, yakızı gürçinü beşinci derecede önem arz eden noktalara taklılıp kaltyor, birbirmizi kinp geçirmekten mecelelere bakmavazıman bulamızın muyaz? Müll eğitim meselein kiminin kafasında apikliğa kavuşmamşı, kiminin kafasında apikliğa kavuşmuş və başandın başanya fotoyav. Üğret-meslarlık konuşuyonum, mesele müşlik ve gidrakkayy verin, idli eğitim müdürini deliyorum her şey gillik gilistənlik. Üğretmenlərlə bu konularda bir toşlanlı yapp fikir alşıverişinde bunulmuzum udiye consyrum. Ne demek yapmazı olur muyam der gibi bir vüxot hərəkəti ve "bu bahamını yamada yakı aylıktirine atarak olur muyduk" diyer. Müdür, adalı muşaperet üzerinde dunyor gibiydi. Osun gözünde eğitim ve girenelelein gülkü gülttənlik bir meseleşiri.

"Şimdi geləlim en taze sınav sonucumuza, son yapılan LYS'ye."

"Tabloda sadece bu yıl liselerden mezun olanların durumu göstenliyor. Parantez içindeki rakamlar o testteki sonu sayısı:

Matematik (50) soru sorulmuş bu soruların 12,88'ine öğrenciler cevap vermiş.

Geometri(30) soru sorulmuş bu soruların 4,54'üne öğrenciler cevap vermiş.

Fizik(30) soru sorulmuş bu soruların 7,15'ine öğrenciler cevap vermiş.

Kimya(30) soru sorulmuş bu soruların 11,21'ine öğrenciler cevap vermiş. Biyoloji(30) soru sorulmuş bu soruların 11,9'una öğrenciler cevap vermiş.

Türk Dili ve Edebiyatı.(56) soru sorulmuş bu soruların 23.52'sine öğrenciler cevap vermis.

Coğrafya-1(24) soru sorulmuş bu soruların 9.34'üne öğrenciler sevap vermis.

Tarih(44) soru sorulmuş bu soruların 13,84'üne öğrenciler cevap vermiş.

Coğrafya-2(14) soru sorulmuş bu soruların 4.68'inə öğrəncilər cəvap vermis.

Felsefe Grubu(32) soru sorulmuş bu soruların 7.96'sına öğrenciler çevap vermis."

(Bu ayrıntı İsmet Berkan'ın Hürriyet Gazetesindeki 07.07.2013 cünlü yazısından alınmıştır.)

Böyle puan alan bir öğrencinin sınıfı geçmesi mümkün mü? Bakalım Milli Eğitim Bakanlığı sı-

mümkün ma? Bakalım Milli Eğitim Bakanlığı arnıftan nacıl geçecek? Lütfen konunun uzmanları bu konuya bakınız, ilgileniniz, öyle içler ballandınldığı kadar güzel gidiyor mu? Lütfen...

> Bir öğretmen ebediyete hükmeden insandır. Tesirlerinin nerede biteceği asla bilinmez. Henry Adams

KASIMLAR AĞLAR ATATÜRKEE

Harika Ufuk Adana

Insanlar, doğarlar, büyürler, bazen zamanlı bazen zamansız terk ederler dünyayı. Gelür, geçer ama geri döner her mevsim çünkü ölümüzüdür mevsimler... Hayetlar uzun veye kıza da olda değişmez hiçbiri... Her yıl yeniden aynı sırayla karşımıza çıkarlar. Huyları da değişmez asla.

Mış- həp opğuktur. Miklerimicə kadar işləyən opğuktar, yağınurlar, karlar, tipiler, boranlar ile gelür. Soğuklar, insanlan ayyımaz aktine bir ocak bəşında toplanmalarını sağlar. Çıtır çıtır yayın süzəninde kestane piriləri osbalarını yəsini yavaş yavaş kaloniferler, elektrik osbaları, klimalar alsa da işte bu radır alanını sıcıaklığını ve bağlanın gölendireri.

Hemen arkasından gelen ilkbaharla doğa güzelleşir, ağaçlar ve ruhlar çiyek aşar. Kemyeşil kırlarda açan bin bir renkli çiyekler, ölüşen kuşlar yaşamımızı da üsler, çevremizi de. Sebeşsiz esvinçlerimiz olur. Her bahar tazələnen aşklar veya yeniden doğan aşklar... Ilkbahar; neşedir, canlılklır, umuttur, doğanın yeniden dirilişidir.

Yaz; özellikle öğrencilerin ve yıl boyu yoğun çektiği tektiğir. Bektiği tektiğir. denizdir, denizmedir. Bahardı çışık spen ağıçların meyevye durma zamandır. Tatli, gimeş ve denizir çağırşıtıra de san zonaklarda pamuk toplayanların umudur. Yazın çalışıp para kazanarak kışı rahat çeşirmektir amaç. Kimileline ekmeği, kimilarını ettili çağınşırılar ağızıldır iya mevinini.

Yaz biter, sonbahar gelir. Havalar serinler, yazırlar başlar, göçmen kuşlar tek deviz serinleyen ülklerin. Sanki doğa hatalanmıştır, yapraklar saranp dökülmeye başlar, rüzgârlar savururkan yapraklan doğanın bizmi insanları da yansır. Kima bilmaz conbaharın meden bu kadar hüzünlü bir mevzim olduğunu. Ben bülyorum, sebebini öğrendim 10 Kasım anlattı bana her sevi...

Sonbahar perişan olurken ilkbahar delişmen genç kızlar gibi süslü püslü, şen şakrak ve hatta 27 ktoronosus kwrak bir gekildê her yıl hoplaya zplaya gelir. Mini min kuzularla çoğalarık, bin bir çeşir çiçeklerleice, kelebekları kanad tyoplayıla neşa çinde we kuş cıntılları eşliğinde muhtaşem bir orkestramı geli gibi mağrurdur. Kış, instalları ocak başında toşladığı için guruludur. Sevincine göminede çıtırdayan odulların iştiraliyle muhtluğu ilkiye katlarmıştır. Yaz, mesalanın tatli çin işle çekliği güneş, kum, deniz ve bazılarına da olayı çağınştırdiği için huzurludur.

Sonbahann hüzmüne kinnes ortak olmas, saaki istemacale geldiğini. Üstelük hep tuşlarır Alatürk'ü elimizden aldın diye. Üyas conbahar yas tutar: büyük kurtarıcının ölüm günüm üyrünğini denliğinde salakı. Kamın yay ollare dönüyen yağımularıyla ağlar durur. Marrular başırı taştan təşə vurmaktıylar küzer sonbaharı "Sarinia kalamıyır, seninle olamıyız." Derler. Kimze anlamaz derdini kaumlarını. Ağaşlar saşlarını başlarını yalarkan üzgir kamşidar adalarını.

Ben Aktürk'ümi çok sewrim. Sonbaharı de hatta kasımları da çok sewrim. Atamızı unutmaya, unutturmaya çalışıralırarı inat en çok diresen mer-simdir gizi. Yelmiş dört yıldır gözyaşları dismedi. Aktürik kilmedi ölenen kil Ne demiyin bul önderimiz: "Berim naçiz vioudum elbet bir gün toprak olacaktır, arnak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır.

Sokrates'in sexdiğim bir sözü vardır: "İnzenların rulları ölümüzidir fakat dürüst insarları nulan həm ölümüzidir fakat dürüst insarları nulan həm ölümüzidə bən di alalıdır." İlbe u nedenle sonlahan barkıları ağlayı sızlamayı. Eize düşmi görvlari nuntmayalını, unutturmayalını, Onun bin bir zorluk içinde kurduğu Cumhunyel'e zahıp çıkalımı. Kaybettiklen sonra değenini anladıklarımızın karanına verilinini iklemesiliri.

"Büyüklük odur ki kimseye iltifat etmeyeceksin, hiç kimseyi aldatmeyacaksın. Memleket için gerçek ülkü ne ise onu görecek ve o hedefe yürüyeceksin. Herkes senin aleyhinde bulunacaktır, səni yoldan çevirmeyə çalışacaktır. İşlə səni burda dirənəcəksin. Önündə sonusz engeller yiğılacaktır. Kəndini büyük değil, küşük, araşızı hiy təlakki dedecik, kiməcdən yardım gelimeyeceğine nınarrak bu engelləri aşacak, ondan sonra səna büyüksün dərlərət baru diyenləri gülecəksin. diyor Altatürk. Başla bir konuşmanda ite: Yorulndada həsi iskişə deceğini züyüyürurunuz. Benim süzdən istediğim yay, yorulmamak değil, yorulduğuruz zakılakış decişimi züyüyürurünük, yorulduğuruz dakılada da dinlemmeden bəni takip etməktir. "sözləriylə Altatürk'ümüz dinlenmeden onun izinden gilmeniz gerekliğini vurgulamaktadır.

"Ben dispindiklarimi, savdiklarima olduği gibi ciylarim. Aynı zamanda lüzumlu olmayan bir sözü kalbirmde taymak kitdennda olmayan bir adamım. Lünkü ben bir halk adamıyım. Ben diyündüklerimi disma halkan huzumda ciylemeliyim. Yanlıyım varsa, halk beni tekzip eder. Fakst gimdiye kadar bu aylı konupmada halkın beni tekzip ettiğini görmedim. Sözlerimi de politikayla İşlalanen kişilerin kulak ardı etmemezi gerektiğini düşünüyevum.

O halde mevrimlari və günləri suçlamak yarinə bahra siğərən, brakalım son-har yəsəm tutsun Atatürk'ümüzüm... Bizlər ağlamayalım; öncəliklə düğünləm, Atatürk'ü bər 10 Kəsımda səggrilə anmarın yanısıra ne kadar anladığımzı muhakemə ədəlin

Talebelerine öğrenme arzusu aşılamayan bir öğretmen, soğuk demiri döven demirci gibidir. Horace Mann Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Aday Adayı Hasan Tahsin Usta:

ADALET MEDENİYET ŞART SAMİMİYET ve VİCDAN ŞART

İsmail Denizhan İstanbul-Özel

Geştiğimiz günlerde adeta bir gövde göstensi sayılabilecek kalabalıkla Gaziosmanpaşa GO-PARK Tesislerinde tanıtını programı düzenleyen Hasan Tahsin USTA kablımcılardan tanınot aldı.

Harita Yüksek Mühendisi olan ve 1985'te İstanbul Teknik Üniversite'yi bitiren Usta'nın mastırı kentsel dönüşüm üzerine.

25 yıllık bir siyasi geçmişle beraber, sosyal alanda kendisini her platformda gösteren Hasan Tahsin Usta'nın tanıtım programının konukları arasın de mahalle muhtarları, sivil toplum örgütlerinin yöneticileri ve gençler çoğunluktaydı.

Kargusındaki aday adayları ile ilgili en ufak bir eleştiniye girmeyen Hasan Tahsin Usta, "Türkiye'de Büyük Usra, Gezleemenpege'de Hecen Tehsin Usra" yazılı pankartların eltinda yaptığı konuşmada gunları oöyledi:

-"Gazlozmanpaşa'nın geçmişini ve bugün içinde bulunduğu durumu çok iyi biliyorum. İlçe olarak en önemli gördüğüm zorunlar ulaşım-trafik-yeşil alan yeterzizliği ve carnık kentlesmedir. Ben iddin ediyorum ki bu çarpık kentleşme sadece ilçemizin değil laınıbul'un de en büyük sorunudur. Bu sorun kentoel dönüsümle aşılabilecek bir sorundur. Biz bunu azarız, Belediyecilik alanında nkıllı belediyecilik ve mobil belediyeciliği murlaka kullanmalivis. Sasiosmannasa'nin 488 bin 258 kizilik bir nüfusu var. İlcəmizde kisi basına düsen yesil alan ortalaması 2 nokta 2 metrekaredir. Oysa bunun çağdaş belediyecilikte 8-10 metrekare olması gerekmektedir. Biz bunu aislerden alacağımız güz ve deztekle ve aizlerle bergber gerçeklestirebiliris. Bunün mahalle muhtarlarımıs ndern bir belediye nibi calızıyor. Bizim 16 mahallemiz var ve en kalabalık mahallemiz Karadeniz Mahallezi, Bürün mahallelerimiz icin projelerimiz kazır. Muhtarlarımız isredikleri bilgiye anında ulaşabilecekler ve hep beraber Gaziaamanpaşa'yı ileriye taşıyacağız. Akıllı belediyecilik ve mobil beledivecilik ile birlikte bu ilce icin kacınılmas



olan kurtuluş kentsel dönüşümdedir. Kentsel dönüsüm eskinliklerine herkes karılmalı, adaletli bir paylaşım olmalı ve şeffaf bir belediyecilik anlayışı yerleşmeli. Ben aislerle birlikte ilcemis icin büyük hedefler koyacak ve bu hedeflere zizlerle birlikte yürüyeceğim. Hükümetimizin varlığını avantaja cevirmeli ve Gazioamannasa'da yüzde 60-70 i Başbakanımıza hedive etmeliyiz. Biz 25 vıldır cözüm için projeler üretiyoruz. Ulaşım-trafik-yeşil alan ve kentsel projelerim hazırdır. Ben inanıyorum ki bir görey için liyakat ve ehliyet gereklidir. Ben ve bizler büyük ustamızla beraber Gaziosmanpaşa'yı avača kaldıracačız. Calısmalarımızda adalet medeniyet - samimiyet ve vicdan terazisinden hiç ayrılmayacak ve var gücümüzle çolışocağız."



Heykeltıraş mermere ne ise; öğretmen de çocuğa odur. Addison

GÖNÜLLERDEKİ IINUTAMADIĞIMIZ ÖĞRETMEN

Eğitimci-Muharri-Şair-Radyo TV Programcısı

"SANATKÂR" denildiği zaman; maddelere şekil veren maharet sahipleri ilk akla gelen şey olur. Halbuki; asıl sanatkârlar "Ruha şekil veren" lerdir ki, bunlar da öğretmenlerdir.

Dahhak. "Öğretmen asırlar aleminin aşılmaz şahikalarından, sızıp sızıp bize gelen mânâların tercümanı ve varlık alemindeki sezilmez infiallerin seziodir. Onun sayesinde insan bolutlar gibi yükselir ve rahmet olarak yere iner" demekle, aradığı meşleklerin en mukaddes mânâsını öğretmenlikle bulur...

Gönüllerdeki unutamadığımız öğretmen, esas adıyla MÖALLİM, MÜREBBİ; doğum ile ölüm arası, bir ömür boyu hayatı ve hayattakileri şekle/ şemâle, kemâle büründüren bir üstaddır...

Vatanın, Milletin, Devletin, kültürün, geleceğin, millî ve manevî değerlere kadar programların rehberlik eden; ilim/ irfan, ahlak, iman, edep/ erkân ve muhabbet karakterini yücelterek on ebedilik veren, yerden göğe doğru taptaze solukları mihraklaştırın sistin vasıflara haz muazzam bir varlık, gönüllerdeki ÖGRETMENDİR...

Tahsil gören herkes bugünkü iştimai mevkisine kavuşmasının âmilini, habrasını hürmelle anacağı öğretmeninde bulur. Beşer hayatında öğretmen sistin değer veren, sayışı gösteren ve hürmel besleyen bir millet olarak anıldık. Burun sebebini de; "ÖĞRETMEN" bir devri, tarihi bütün atmosferi ile doğuran ideâl bir meslek sahibi olarak tanımamızda buluyoruz.

Gönüllerdeki öğretmen, bir idealin eseridir... Hamları olgunlaştıran, madenleri saflaştıran, değersizleri elmaslastıran manevi bir hamur teknesi, gerçek bir dost, mürebbi ve ilim kapısıdır...

Perde ve cemiyete medyun, Melekleri, felekleri hayran bırakıcı meftun ve mazlum, zihinlerin haysiyeti ve şerefidir...

Gönüllerdeki öğretmen, bizim insanımız mimarı, mühendisi, pak yüreklerin gönül tahtımı kurucusul, amansız düşmanların manevi vurucusul, klakkin ve haktikların savunucusudur... O, ümit ile korku arasındadırı. Kibir, guurr, haset, kin, nefret, öfke onunla bağdaşmaz... Aldatma, aldanma ona yakışmaz... O, üstin karakter yapısına haiz, seriyesi yüksek olan, öze/ süze layık bulunan mütevazı yarıdımseverdir... Onda tevazu harakettleri hakimdir. Görüllerdeki öğretmen; sadece Hakkın ve haklıların emrinde olan, politika cambazlarının oyunlarına älet olmayarı, siyasi oyunları gelmeyen, leş kargalarının ve devimi yobazlarının yüzünden gerçekleri saptırmayan, Söhret, şehvet, makam ve tüm menfaatleri tekmeleyen, her haliyle Tarklı olan, kimseyi ve kinge beyinleri yanlı yollara sürüklemeyen, emin, güvenlir, itimat sahbi "Peygamber Vekül" olma makamında kalandır...

Tarihin esas malzemesi; gönüllerde yatan

ideâl öğretmendir... Tarih O'nun omuzlarında vükselir ve vücelir... İdeâl öğretmeni olmayan bir milletin geleceği; sığ ve durgun bir göl gibidir, büyük ve genis olsa bile iç açıcı bir görünümde değildir. Tarih bunun canlı misalleri ve ibret dolu olavlan ile doludur. Romen Diyojen'i hüngür hüngür ağlatan, Antalya Kalesi'nde barbar Haclılara karsı göğüs göğse erkekce dövüstükten sonra. elde ettiği esirlerin tümünü hürriyete kavuşturan Alparslan'ın adalet ve insanlığı, Bizans surlan önündeki muazzam ve modern ordusunun gücüne güç katan ve O'na ileri cağın en ehemmiyetlisi gücüne güç katan Aksemseddinlerle

> temsil edilen ideal nıh ve iman

kuvveti gänüllerdeki öğretmenin eseridir...

Eğitim Bir-Sen Genel Merkezi tarafından ürkiye genetinde hazırlanan yarışmaya katlıdığım bu çalışmanla, urutamadığımız öğretmellerini. Edemin lerin kalemide öğretmen bir Saylı Öğretmel Terin kalemide öğretmen bir başka olur.. Bakkanen el, hazırıfı çakklan olu. canlara cânan görül fedaleri öğretmenler bir başkadır oya gibi işlənen şir mızıralarında...

Yusuf Ziya Beyzadeoğlu "Öğretmen" şiirinde bakınız ne diyor:

"O bir mâna, madde değil

0 kalemdir kılıc değil.

ldealler ideali,

O mürşittir, Nebî değil.

0 fedakâr, mütevazi,

O tükenmez hazinedir.

0 тапапт киуитсизи,

Meşaledir yakan değil."

Öğretmen Mehmet Yazıcı:

"Yurtta ve Dünyada barış

Kurmak için öğretmenim.

Cehaleti ta anlından,

Vurmak için öğretmenim.

Yurdumuzu baştan başa

Eğitimdeki uğraşa

Bilgisizlikle savaşa

Girmek için öğretmenim." Derken;

Evet: "Üğretmen Şairler'in öğretmenle ilgili gürleri, nesirleri ve duyguları bitmez. En büyük, en çok sear veren öğretmenler, her nedense en gerilerde birakılmış, kalmıştır. Sebebi ve bikmetinden aual olunmaz.

Yazımızı, Emirbuhari İlkokulunda görev yaptığımız zaman kaleme aldığımız bir şiir ile bitirelim:

"Ben öğretmenim!...



Yannı kuran, ilmi kucaklayan, nefsinin hükümdarı, insanlığın hizmetkârıyım...

Ben öğretmenim!...

Uyuyan ruhlar bende uyanır, cehalet bende yok olur...

Ben öğretmenim!...

Tahsil ve terbiye benim eserimdir, asîl rüyalar bende kanat bulur...

Ben äğretmenim!...

Eğitim ve Öğretimin anasıyım,

Bir ağaç yaproğının dalda duruşu gibi...

Mübarek ve muhteşem bir ananın yuva kuruşu gibi...

Ben öğretmenim!...

Nesiller eserim önünde toplanacak, her biri adımı saygı ile anacak.

Ben onları, onlarda Milleti yükseltecek...

Ben öäretmenim!...

Arzunun yoldaşı, ilhamın kaynağı, hürriyetin kalesi bende yetişir.

"Fertleri" "MİLLET" yapan öğretmen benim;



"Gönüllerdeki ideal öğretmenleri" selamlıyor, rahmete kavuşanlara Fatihalar gönderiyorum...

Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum. Hz. Ali

Büyük Atatürk'ün Çocuklarına...

O AĞAÇO KENTO SEVDAQ ŞIİRE SENSIZ NASIL SIĞAR



Nezihe Altuğ 10.11.2013 Banş Erdoğan Şirler

Kasımda aşk başkaydı, çünkü ölümsüz bir aşkı hatırlatırdı. "o ağaç, o kent, o sevda, o şiire, sensiz nasıl siğar" diyen şair arkadaşım Banş Erdoğan'ın dizeleriyle, Atatürk'ü andık.

Çoculdar Büyük Altah'ım 23 Nisenlarda -Büyük Atatürk'ün büyük çoculdarmaçoculdar Atatürk'ün e aşık tutarlar ellerini büyü tutarlar ellerini büyü sohibat her azınanlından köyü edimlan bin bir ışık

çocuklar çok büyük Allah'ım çocuklar korkunç tutarlar ellerinden Anadolu'nun çıkarlar akşamüstleri yürekleri göyünç muhabbet her zamankinden uzun adımlan düşman için ürkünç

çocuklar bir yumak sevinç Allah'ım çocuklar bir yumak sevinç koşarlar Atatürk'üne karanlığı yaranak dünyalan aydrulık dörülmez artık düne adımlan yüz milyon einiç, berç erdoğan

Yazmak, o çok söylenen basmakalın deyişle bir yolculuğa çıkmaksa eger. yazmak mutluluğu da, yolculuk boyunca karşınıza çıkıveren bu yol arkadaşlarını kendi dünyamıza kazanabilmenin sevinci olmalıydı.

Büyük Atatürk'ümüzün bu ülke için Atilla İlhan'ın söyleyişiyle, iç içe "üç büyük eylem"i vardı: Emperyalizme karşı kurtuluş savaşı",

"padişaha karşı demokratik devrim" ve "toplumun millet aşamasına dönüşümü". İlk iki aşamanın arkasından Cumhuriyet kurulduğunda, bir millet yaratmak da işin içine girdi. Tarih, din, ekonomi, yığınla sorun, bu süreçte de ortaya döküldü. Asıl geroek Anadolu'nun tarihine bakarken bizden de önce yerleşmiş halklarla kanşmıştık. Ermenilerle, Kürtlerle, Süryanilerle, Rumlarla... Üstelik daha da eskilere, ta Hititlere, Urartulara kadar giden bir uygarlık geçmişimiz vardı. Cumhuriyet bu zengin mirasa sahin çıktı. Dil, bir ulusun varlığında tarih kadar önemliydi. Dilimizin ve edebiyatımızın Aran ve Fars etkisinden sıyrılması, Osmanlıcanın çözülüşü, Milli Edebiyatı gündeme getirmişti. Eğitim işte bu dili de kullanarak, demokratikleşme sürecinde yeni kuşakları tepeden tımağa laik yetiştirmeye başladı. Bir kültür devrimi yaparak bütün bu öğelerle, Anadolu hümanizmasının cok öncelerden tutusmus alevini canlandırmak, onu evrensellikle kucaklamak yurtta barış, dünyada barış" ilkesi bu savaştan baska bir sey tanımamış bir ülkenin tarihinde apayın bir yenilik getirdi. Bu yenilikler Atatürk ışığı saçan Banş öğretmenleri yetiştirdi. Şair ve edebiyat öğretmen Barış Erdoğan'la yaptığım bir söyleşimde: "Şiirin bilinen en eski simge adı "Homer"dir. Homer ne kadar Anadolu'dur?" sorusuna çok anlamlı bir cevap vermişti. "Homeros Anadolu'dur, toprağımdır; dilim değilse de rüzgânmdır, esen yelimdir, başka destanımdır. Biliyoruz ki, o ölümsüz yapıtında, Homer, Akhilleus'tan değil. Anadolulu Hektor'dan vanadır: Tıpkı Mustafa Kemal gibi. Ve biliyoruz ki Anadolu halkı, tarihi ve uygarlığıyla bölünmez bir bütündür. Anadolu'da ben buna "yereldeki evrensel" derim hep. İşte böyle bir kucaklamayı önemsemeliyiz. Salt Batı ömeğinden esinlenmeyi değil, "bizim olan'a sahip çıkma bilincini geleceğe taşımayı amaçlamalıyız. Son otuz yılda önce yavaş yavaş sonra artan bir tempoyla "yenidünya düzeni"nin yaşamımızı, sanatımızı, siyasal yaşamımızı biçimlendirdiğine tanığız. Gizemcilik, akıl dışılık, absürt, kaos... Gibi kavramlarla önümüze konan. sözüm ona insanın karmaşa içindeki saçmalığını anlatan söylemlerle karsı karsıyayız, bu yüzden

de onlara göre her şey ama her şey sadece bir "kurmaca" olmalı. Yapboz yöntemiyle, bilgisayarın olanaklarıyla oluşturulan bir yazın..." Dershanelerde lise son sırıf öğrencilerini üniversiteye hazırlayan edebiyat öğretmenisiniz. Diyelim ki öğrencilerinizle birlikte bir "siir atölveniz" var. Nasıl bir ders nrogramı yapar ve uygulardınız sorusunun cevabi ise daha da anlamlıydı: " Müfredatı hiç beğenmiyorum. Güzel Sanatlar Akademilerinde resim eğitiminin müfredat programma benzer bir program uygulardım. Resim eğitimi görenler nasıl sanat tarihi okuyorlarsa, bizim atölyede de bir siir tarihi dersi ile siirin imal edilen bir şey olduğuna ilişkin şiir tekniği dersi koyardım. Söz ve anlam sanatlanyla birlikte özellikle mecaz dersterine daha çok önem verirdim. Nasıl ki resim atölyelerinde bir ressamın tablosu ortaya konur ve ögrencilerden onu kopya etmeleri istenirse ben Baudelaire, Paul Valery, Stephane Mallarme, Ahmet Hasim, Yahya Kemal, Nazım Hikmet, Ahmet Hamdi Tanginar, Cahit Sitki Taranci, Behoet Necatigil, Necip Fazıl Kısakürek, Özdemir Asaf, Fazıl Hüsnü Dağlarca, Cemal Süreya şiirlerini vererek o şiirlerdeki sözcükler kullanılarak şiirler yazmalarını isterdim. Şiirin sesi, ahengi, konusunda, dilbilim ve semiyoloji derslerini de koyardım." sözleri ve

İzmirlim, Atatürk İşıklım

izmir çatlamış aşktır kabuk kabuk

can içre alsancak'tır, gönül üzre al sancaktır dalgalanan

nazlı gelinim, koynumda

izmir avucumun içinde göztepe'dir göz göz sana sunduğum ışık, seni havalandırdığım tepe rüzgarlı

kadifekale'm örtündüğüm

izmir morluğuna kına yaktığım yavuklumdur narlıdere'de

balıkçım, takasına etleyip kaybolduğum





izmir desenli kilimdir ilmek ilmek. karawaka mdir

həm bu yakam həm karşı yakamdır sahilində oüvercin tooladığım

yemlendiğim, demlendiğim



izmir gavurun kızıdır bana ückuyular'da ardından sektiğim, ardından mısrələr döktüğüm, öldüğüm

tozune bulandığımdır eteği pirüpekim

izmir karabağlar'ımda ağustos incinm, bumumda akasya

gölgesinde seviştiğim rüya ban öldüm bittim

izmir'im, kemelpeşa'm, damağımdaki tadım, urla'm

sincao sekisli balcovalim, mektubumdaki hürrem'im, dilber'im

kızgın kedim, böğürtlen dikenlim, öfkeli gingenem

izmir çeşme'mden akan duru suyum, yumurtali menemen'im

vok vok aklımı alan sökelim

yahu ban hanginizi savmeyeyim izmirlim, atatürk ışıklım

banş erdoğan

daha anımsattı. Bu dizeleriyle şair çok önemli bir noktaya dikkat çekmişti; çünkü güçlü bir imparatorluktan geriye kalmış olmanın hüznünden kurtulmanın ən kəstirmə yoluydu İstanbul'u Atatürk'le anmamak... Şu sıralar yeniden yapılanmayla oluşan yıkım, kayıp və yoksulluğun acısının geliştirdiği bir

Dizeleri bir ülke için sairlerin önemini bir kez

gehre duyulan hüznün, yansıması. stanbullulara. vani yanilgilare o yokaul ve büyük kentlerin, inean



yığınlarının bir bebliye yeşettiği hüzünle oluşan duyguyu ve başka yoksulluk biçimlerine bir göndermeydi. Büyük kentler, uzaktakilere hep olduğunden deha büyük görünür, olduğunden renkli, olduğundan mühim. Büyük kentlerden birinde hızden başı dönerek yaşayan biri, küçük bir sehre pittiğinde içini hafif kibirli bir hüzün kaplar. "burada nasıl yaşıyorlar?" der. Sanki küçük yerde yapılacak hiçbir şay yoktur gibi galir ilk zamanlar. Bütün vahsetine rağmen büyük kentte vasama şansı daha fazladır. Küçük kentlerde hayata tutunma hikâyeleri ise daha trajiktir. Atatürk'ü İzmir'le enmek çok etkileviciydi. Cünkü yıkılmıs büyük imperatorluklardan geriye kalan büyük batı şəhirlərində olduğu gibi tarihi anıtlar, eski eserler bir müzedeki gibi korunup gururla övünülen sergilenen geyler değildi İstanbul'da. Şeirler her zamen güncel olayları izleyip dönemlerinin belirgin olaylarını dile getirirlerdi. Dikkatli. uyanık gözlemcilerimiz, anlayışlı olabildiklerini gösterebilen eleştirmenlerimiz onlar. Şiirle pecmisin algılanması, efsane ve hayranlık ile kansvor. Siiri dinlerken, impelerden, seslerden dilin ahenginden etkileninz. Bazı sözleri anlanz, bazılarını isə anlayamayız. Bu gizəm dalgaların durur. Bu gizemi yakalamaya girigeceksek, şiiri yeniden okumamız, uzun uzun yeniden dinlememiz gerekir. Ancak her zaman gözümüzden açıklanamayan bir kısım kaçar, şiir bizi bir yandan eğlendirir, bir yandan da özellikle yakalamaya çalıştığımızla büyülər. Bu kaçış ve yetenek gösterme deviniminde, siirin anlamı hicbir zaman olduğu yerde kalmaz. Şair, ilhamıyla, düşleriyle, mürekkebiyle ve bedeniyle şiiri yaratırken, felsefeci varatılanla ilgilənir və sagırır.

Simdi İstanbul'da Yağmur Yağıyordur

şimdi istanbulda yağmur yağıyordur şiir adına bir sözcüğü ıslatarak üsküdərdə

mihr ü mahın duası dökülürken sinan minarelerinden



Öğretmen bir kandile benzer kendini tüketerek baskalarına ısık verir.

çocuklarım uykuda çınlayan bir balıkçının kulağı kurulanırkan günahlar

şimdi izmirdə bəlkonlara çay taşınıyordur söyləşərək

körfezi bir ucundan görmek şans dilimlenmiş anıları yatırmadan günün meniisine

ookakları boşaltmak elzem dil kasları gerilmiş çıkmaz sokaklarda yarım kalır fisildaşmalar

şimdi enkerada kabuğuna çekilmiş insanlar uyumakta

hecəp kitap işləri siyəsətə kurban oluxdənlərin ərə kətləri boşluğunu sücülyor yarın aynı öykülərə bilənmiş insan yığınları kəndi türküzündən habərsic başka şərkılar miridəniyor

ulu cami izin verse uzun uzun dualar okusam bildiğim

yarım kalmasa hikayeler dünden <u>vesil tarafl</u>arında döktüğüm sevgilere kılıf aramanam

bir işik beklerim belki yanmaya sırtıma yüklenin durur uludağ, taşıyamam son comanlı kılıcı böğrümdeyken

çimdi toprağını keybetmiş bir şainin mırıldanmaları var

tadirginliğinə sargı yetişməz, pansuman gərəksiz

yazdıklarında yeni izler arar yeni dizeleri şeftali dalında olgun meyve sevdasını kurutmuş bozkırda yeşertecek irmakları gözler Banş Erdoğan

danış terüşini Almıştı İsmanlığı işibi düşleri, İstabul, Arkara, İlmir, Buras, Konya şirin, İsmanlığı düşleri, İsmanlığı İsmanlığı düşleri derildileriyle gözleriminin önünde Görüldüğü gibi heş kenderden kaşma telaşında ilman, başkalarının filmi cilindiği hayatından çılmanlığı sahreların çıkarıma deründe Modası geşt diya giyelerin çıkarıma deründe Modası geşt diya giyelerin gaşıların bu yüzden çok çabik silen çıkarıyor. Bu yüzden taşarıyor, ev, muhit, iş dağıştıriye gelir delaşıyor. Ekli inkudaşlarıyla sakiye ait danın revezes iribabi bu yüzden kediye. Çevnesi değişine bambaşla bir hayata başlayacağına inarryor. Bir gey yok aşılığılığında sadece yok saylığınığı olur, saylımışı saylımışı olur, saylımışı olur, saylımışı olur, saylımışı olur, saylımışı olur, saylımışı olur, saylımışı olur, saylımışı olur, saylımışı olur, saylımışı olur, saylımışı olur, saylımışı olur, saylımışı olur, saylımışı olur, saylımışı olur, saylımışı olur, saylımışı olur, saylımışı saylımışı olur, saylımışı saylımışı olur, saylımışı saylımışı saylımışı saylımışı saylı

yok olmaz ki, ama bütün bunların temelsiz, içe yaramayacak bir çaba olduğu da söylenemez. Yok, edilmeyen anılarından uzaklaşmak için yapıyor çoğu zamanda, ama tarih yaşananı həp yazıyor yazdınyor. Oysa felsefeci anlamak ister, seylerin nedenini, nesilini, özünü yazgısını enlemek is Her şeyi birbirine bağlamak, boşlar ve do bir bütün olusturmak ve her verde anlam bu ister. Şiir onu büyüler ve çoğunlukla de tüket bitirir. Tüketilin bitirilemeyeni tüketin bitirilm celismak, isternek tüketin bitirir kisiy gizemi de gerçekte tüketilin bitiriler ıkı Atatürk'ün yaptıkları gibi. 'o ağat o sevde, o şiire, sensiz nesil siğer, Atı İstanbul'um" diyen Barış Öğretmenlerle u unutturmayacağız, çünkü büyük Atatürk'ü cocuklanyiz bizl

Ordularımızın kazandığı zafer, sizin eğitim ordularımızın kazandığı için yol açlı Gerçek zaferi siz.öğirətmenler kazanecekenzı. Buru bəşarəceğirazdan kuşkum yoktur. Saratlmaz bir inanşla bən ve arkadaşlarının cizi gözeteceğiz. Sizin karpılaştığınızı tim engelleri kracağız. Atatürk



GENÇ HAYAT VAKFI GENÇLERİN HAYATINA DOKUNMAYA DEVAM EDİYOR

Beyza ZAPSU. Kendizini ergenlik dosemindeki gençlarin ve çocukların hayata ekifi ketilimi adına vekta adamış, bu adanmışlığın mutulluğuru vekta etkinilklarında bulmuş ve yamın Güçlü Türkiye'anin yolunun gençliktan geçtiğinin bilincinda, adak içtarı, yelancız-dolaroz, abartoz bir yeşarının sembolü ve Genç Həyet Vəkli Yörebim Kurulu Başkanı.

UGUR GÖLDERER : Vakif başkanının yol arkadaşı və gönüldəşi. Aynı amaç doğrutlusunda çarpan kocaman bir yürek sahibi. Karşılıksız sevmənin yüzelik olduğunun bilincinde Genc Havet Vakif Genel Müdürü.

Sezen ENGIZ: Vakfın genç, dinemik İletişim Koordinatörü. Vakfın beşenlenin enletirken gözlerindeki mutluluk peritilerini yüz mimiklerinden de okuyebildiğiniz bir isim.

Yukanda sizlər adına tanımlayabildiğimiz bu üç ismin konuğuyduk geçtiğimiz günlərdə.

Genç Hayat Vakfı bugüne kadar 20 binin üzerinde gencin hayatına pozitif anlamda dokunabilmiş bir vakıf. Özellikle gönüllülük esaana dayalı öğretmen işbirlikleri ve resmi makamlarla soxyal paydaşlık etkirlikleri (Bakanlıklar ve Bakanlığa beğli Müdürlükler, Yerel Yönetimler gibi onlan ergen gençlerin yoldaşı vapmış durumda.

lotipare ve ortak aklı bagarının armı gören ZAPSÜrun önemli bir özelliği de kurum ve kuruluşlatal olani işbirliklerine açık olması. Üğur Güldereli Vekfiri ilk kurulduğu günden bu yana yol arkadaşlıkları divarım adan Beyza Zapou ve Uğur Gülderer, ocrulanmız: karşluği işterlik ve zemirniyetleri ilə şu biloilari veröller.

Byra Zaou: 'Kiçük coulderle ve gençlek'elek'in Byra Zaou (elegen kurum olduğunu giribi. Velak'in kumadan. Ama 11-18 yaş arası ergan gençlerle ğiçli pek gelşima bulamayınca bu dönemle iğiçi çetyanları yapmayı karar verdik. Bu dönemi bi Tünəle benzeliyorum. Ebeveyiler çocuğum arganı yaşa gelecek ve bu türelin başırdan giresek ve çok ğüür. corundan de olkesid ölmeni belilinmin deler. 'Ü



DÖNEMDE GERÇEKTEN ÇOLUKLAR NELER YAŞYI'DR-LAR, EREVÊNILER NELER YAŞYI'DRILAR VE ONLARA NASL DESTRE CUMABBUR, ONLAR MAGIL GÖRÜNÜR KULNABUR'Z' İşte börin sorilarını bollardı. Büsün bu araştımları ve gerelki yafırla görünmeliri itamarıladık ve gifini işerileri olyuturluk. Velif luruluş stratejimini genşlerin görünür olması üzenin oluturluk.

BİZ MODEL OLUSTURAN BİR KURUMUZ

"Biz hem model oluşturan hem de oluşturduğumuz modellerin mürfedeta girmesi yöründe çalışmalar yürüten bir kurumuz. Gençlik araştırmaanı yapıycurz. Bunları yayırlıyor və araştırmalarımızın sonuçlarına göre tespit ettiğimiz korularda projeler geliştiriyoruz.

Şu anda toplumcal cinsiyet eşitliği ve şiddetsiz ilətişim konuları ilə ilgileniyoruz. Gençlerlə çəliştiğimizdə gördük ki her aşamada öğretmenlər var. Öğretmenlərə yönəlik olarak vərdiğmiz eğitimlərdə



gördük ki öğretmenler bu eğitmlerden edirilikleri bilgilen sadece belli projelerde kullarımyorlar. Aldıklan becenji her yerde kullarımyorlar. Gen bildirimlerden de gördüğümüz kimye öğretmen kimye desirade, matemetik öğretmen imalemelik desirade kullarımyor den tembol de heyetlerinin her elerinde kullarımyor olmalan. Üğretmenlerden aldığımız gen bildirimler bizi çok multu ediyor.

Projelarimizde öğretmenlarin gönüllülüğü esastır. Genç Hayat Vekh eğitimleri çok eğlenceli ve verimli geçıyor. Ökullara bizim eğitim etkinliklarımız veya projelerimizle ilgili bir duyuru yapıldığında artık ful ekip bize geliyorlar."

ÖĞRETMENLERİN HER BİRİ ÇOK ÖZEL VE BİZİM İCİN ÇOK DEĞERLİ

"Genglara kim dokuruyoraa bunun bir syaginda öğratmarin, bir syağında allarin, bir syağında polisin, bir syağında da yargının olduğunu görüyoruz. Bic öğratmarların velilerle olan zürkülerinin da fafandayız. Bu konuda ağılının işankları işalişirdik ve modeller uyguladik. Öğratmanların velilerle olan ilişiklarını güçlardirmeyi yine gençləri güçlərdirmek amasıyla önamsiyoruz."

Uğur GÜLERER. Tençlerle çallışırkan öncə öğir retari kındlerine dörülümiye ve Ben kimim nəyim? zoruların kındlerine zomellerin izilyeruz. Böylece kerdi potanciyelirin farkna varan öğirehmerlerin ve öğrammanı iyinterlerle izençileşiyer. Sorvanda, kalplerinin diyara çıkablan öğirelmerlerin öğrenciyle, velyle, idereyle ilişikici ve iletişimi farklı bir boylama geçiyer. Desilkile öğrencilerle kurulan ilişikiyle birlikle, öğrenciden bekledikleri espiyi de fazlasıyle görüyerler. Hen avayi hen de sayı gelişiyir aralamda.

Beyez ZPSIV: "Ben alla yapanının ne olduğunu bilan birisiyim. Toplumda ne versa o alelarin işerisinde de var. Gençlarde gödebin olaşını bir davranın olarakaşlalarması, toplumun aligayalı alişti. Bir ali ei şiddebi de araştırdık. Çoçuğa Karşı Alie işi Şiddebin Önlarmesi isimli projemizde yaptığımız araştımmaya görə, son bir yıl işerisinde salla işi şiddebe maruz kalan ya da tanıkolan çozukların onan yüzdə "Pillen hüyop, Erbi biradea belirtmeliyim ki, piddet sadece fiziksal olarak alışlarmamalı. Birni aşaşılarına ya da mahrum etme de accel addetin bir birini olarakı

Yeni bir giddet araştırmamız var. Gençlerin birbirleri arasındaki giddet ilişkisini ve özellikle de bu bağlamda accel giddeti inceledik. Gencin gence yeptiği nesil bir giddet var? Araştırmamıcın soruçlarını en kıza zamanda sizlerle de gavlasacağız.

Cururia söyleyebilinim ki, Vakif olarak 20 bin gencimizin heyebna pozitif anlamda dokunmuquzdur. Genci merkeza akraak ve gancin etrafındaki allayi, öğretmeni, yergyı kızacasın hergeyi bir bütün olarak düğünürsek, bu sayırın yüz bine yaklaştığını bebirabilinim."

Öğretmeni Anlamak

Bir insanı anlamak, onun yaşadıklarını bilmekten gecer. Empati divorlar hani, kendinizi karşınızdakinin yerine koyup ne yaşadığını, ne hissettiğini anlamaya calısırsınız. Peki bizler empati kuruyor muyuz? Toplum olarak öğretmenleri anlamak için bir gayret gösteriyor muyuz? Yoksa, öğretmenleri 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde hatırlamak bizler için yeterli mi? Aslında sorduğum sorular kendi icinde cevaplarını da veriyor. Toplumların maddi ve manevi refah seviyesine ulaşmasında, hiç şüphe yok ki en önemli meslek grubu öğretmenliktir. Çünkü, diğer mesleklerin hepsi bu meslek savesinde var olmustur. Nice doktorları, mimarları, hâkimleri, sivasetcileri vetistiren eli tebesirli öğretmenlerdir.

Çok uzun yazmayacağım, çok derin tahlillerde bulunmayacağım. Bu konuya uygun bir söz ile bitirmek istiyorum.

"Eğer bir doktor, avukat ya da dişçi ofisinde aynı anda farklı fitiyaçları olan, bazıları orada olmak istemeyen, sorun çıkaran 40 kişi ile yardımcası olmadan 9 ay boyunca her biri ile profesyonelcə ilgilenmeye çalışırsa belki o zaman öğretimenleri anlayabilir." (Donald D. Quin) Öğrencivi Anları

Öğretmenleri anlayalım da öğrencileri anlamayalım m? Hatta onları daha çok anlayalım pati kurmakla kalmayıp; sempatide duyalım. Toplumun en dinamik kesimi öğrencileri anlamak sosyal dokumuzun ömemli unsurlarındır. Bu nedenle insanlar için okul hayatı, önemli sertivenlerini yaşadığı döneme karşılık gelir. İşinizin sadece öğrencilik olduğu zamanlar, en güzel günler olduğunu; ne yazık ki daha sonra anlarız. Öğrencilik yapmış olanlar bilirler. "Eğitim ve öğretim yaşamının en unutulmaz anları, sınavlardır". Her şey unutulsa bile sınavları unutmak pek mümkün olmaz.

En çok de ilkokul öğrencileri sınavların heyecanın iliklerine kadar yaşarlar. Özellikle okuma yazma öğrendikten soura girilen ilk sınavın tatlı heyecanını gözlerinden rahatça anlayabilirsiniz. Ortatokul bittiğinde liselere giriş sınavı. İlse bittiğinde ise üniversiteye giriş sınavları artık bayatınız için karar anlarının yaşandığı zamanlardır. Sınav maratonu burada bitiyor mu? Elbette bitmilor

Sınav basamaklarını tek tek aşıp üniversiteye giren öğrenci için vize ve finalı haffaları oldukça gergin geçer. Universite öğrencileri için sınav haffaları, fotokopiciler için de bayramı haffasıdır. Uykusuzluk rekorlarına imza atılan haffa vize ve finalleri Vize finalı haffası sonrasındaki bulaşıklar ise işin belik de hatrılarınaki sice işin belik de hatrılarınaki arınmeyen en kötü anıları oluyor. Elbette harçıkıla ilgili küçük detayı sayımaz-sıları

Şüphesiz öğrencilerin birçok sorunu var. Sınavlardan yola çıkarak öğrenci sorunlarına dikkat çekmek istedim. Öğrenci sorunlarını bu alana sığdırmak mümkün olmadığı gibi kitaplara siğmayacak kadar çok. Anlaya bildiğimiz kadar öğrencileri de anlayatım.

Vural Gündüz

Geçtiğimiz sayımızda

4 ETİK DEĞERLER YİTİRİLMEMELİ

üst başlığı altında Tomurcuk Dershanelerinin Okyanus Kolejleri ile ilgili aiddialarına ve suçlamalarına yer vermiştik.

Cevap hakkı kullandırma adına görüşlerine başvurduğumuz Okyanus Kolejleri kurucu sahibi Orhan Özbey adına kurumsa İletisim sonumlusu Pmar SÖNMEZ'den asağıdaki iletivi aldık.

Cümle düşüklükleri olsa da dokunmadan olduğu gibi yayınlama ve tarafsız yayıncılığımızın göstergesi olarak olduğu gibi yayınlıyonız.

Merhaba Adnan Bey,

Yukarıdaki mailde yazılanlar aynen doğrudur.burada dikkatten kaçan önemli bir nokta bulunmaktadır normalde okvanus koleileri dışarıdan alacağı öğretmenlere nisan ayının sonunda başvuru yapanlara sınav uygulaması yaparak ön eleme yapar daha sonrasında bu sınav sonuçlarına göre haziran ayında mulakata cağınr.öğretmenlerin eğitim bilgisi yeterli olanlarla sözlesme haziran ayında imzolanarak kadro tamamlanır. .yukanda adı gecen öğretmenimiz müfettis aracılığıyla okulumuza basvuru yapmış fakat ihtiyacımız olmadiăi icin alınmamıştır hatta referansla gelindiği için başka bir etüt merkezine yönlendirme yapılmıştır.müfettiş aracılığıyla aelmis olmasına rağmen tüm öğretmen

açılmasına 3 hofta kala süpriz bir şekilde bahçelievler şubesinin alınmasıyla birlikte ekstra öğretmen ihtiyacı doğmuş olup "bize başvuru yapan tüm adaylara geri dönülerek herhangi bir kurumla anlaşmadıkları taktirde görüşme yapılabileceği bilgisi paylaşılmıştır. yukarda adı geçen öğretmenimizin beyanı üzerine herhangi bir kurumla anlaşmasının bulunmadığı okyanus kolejiyle paylaşılmıştır. keza yukarıda adı geçen dersaneyle herhangi bir süzleşmesinin olmadığını kurucusuda onaylamıştır hatta dersane müdürü süzleşme imzalatamadığı için öğretmenine kurucu tarafından işine son verildiği bilgisi ilgil yönetiçimizle paylaşmıştır okyanus kolejleri 10 yıldır

olim asamalarına tabi tulunmustur.okulların

sektörde var olan kurumsal bir firmadir,etik değerlere dikkat ederek hizmet sağlamayı amaç edinmiştir.bu amaçla hizmet eden bir kurumun resmi atamamsını dahi yapmamış olan bir başka kurumun kurucusunun kişisel hırsına boğlu olarak süzleşme yaptığı bir öğretmeni sözleşmesine son vermeyi okyanus koleji kurumsal ilkelerine uygun bulmamıştır.





Öğretmenler gününüz kutlu olsun!..

Unvanı olan ERA ile yeni bir dönemi, Teknik Kolej tanımıyla eğitim sisteminde yepyeni bir kulvan açan ERA Teknik Koleji, İlk Ögretmenler Gününü kullamanın eşsiz

İlk Ögretmenler Gününü kutlamanın eşsiz heyecanını yaşıyor...

24 Kasım tüm öğretmenlerimize kutlu olsun...

444 4 385 www.erateknikkoleji.com

